

# Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. H. Fleurke en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Zondagsschool:** De zondagsschool begint weer op 16 augustus.
- **Vacature 'Verzorgen Koffiedrinken':** We zijn voor komend seizoen op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die zich één keer per 8 week, bij meer aanmeldingen zelfs minder, in zouden willen zetten om het koffiedrinken na de dienst te verzorgen. Het is gezellig, eenvoudig en dankbaar werk! Er is altijd extra hulp bij het opruimen en we zijn erg flexibel in de organisatie (ook m.b.t. het ruilen van diensten etc.). Een tijdje mee draaien? Geef het door aan br. J.C.J. Woltjer ([jetse\\_woltjer@hotmail.com](mailto:jetse_woltjer@hotmail.com) of 06-30396396).

## Mededelingen D.V.

**Zondag 12 juli:** Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en 14.30u. Beide diensten zullen geleid worden door ds. S.P. Roosendaal. Deze zondag, 12 juli, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het gastgezin.

# Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 221: 1 en 2**

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten,  
deel ons zelf de voorsmaak mee  
van der zaalgen sabbatsvree!

2 Op uw woord, o Leven van ons leven,  
werpen wij het doodskleed af!  
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,  
treden we uit ons zondengraf.  
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,  
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,  
en herboren opgestaan,  
achter U ten hemel gaan!

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 139: 2, 6 en 7 (DNP)**

2. Geen ogenblik ben ik alleen,  
want U bent altijd om mij heen.  
Ik, nietig mens, kan er niet bij  
dat U uw handen legt op mij.  
Waar ik ook ga, ik zie U kijken.  
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

6. U wist hoe het mij zou vergaan  
nog voor mijn leven was ontstaan.  
Uw boek gaat over mijn begin  
en ook mijn einde staat erin.  
HEER, mijn verstand is niet bij machte  
iets te verstaan van uw gedachten.

7. God, spaar de goddelozen niet,  
dood iedereen die bloed vergiet.  
Zou ik niet haten wie U haat  
en wie uw naam en aanzien schaadt?  
Ik haat hen - nee, ik wil niet anders:  
het zijn mijn grootste tegenstanders.

- **Gebed om de Heilige Geest**

- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 18: 9**

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,  
 zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.  
 Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,  
 voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.  
 Want wie is God, dan deze onze Here?  
 Wie is de rots die alles kan trotseren?  
 Alleen die God die mij met kracht omgordt,  
 bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

- **Schriftlezing: 1 Koningen 17: 17-24**
- **Zingen: Zingende Gezegend 276: 2, 3 en 4**

Ziet Gij, Heer, mijn tranen niet,  
 hoort Gij mij niet zuchten,  
 weet Gij niet van het verdriet  
 dat ik wil ontvluchten?  
 Merkt Gij dan  
 niets daarvan?  
 Heer, mijn diepste wonden  
 zijn nog nooit verbonden!

Als ik al mijn leed vertel,  
 al mijn nood ga klagen,  
 ach, mijn God, dan weet ik wel  
 wat de mensen vragen:  
 Heeft God dan  
 geen goed plan  
 u uit al dat lijden  
 tijdig te bevrijden?

Heer, alleen omdat ik weet  
 dat Gij hebt gedragen  
 duizendmaal zoveel aan leed  
 met dezelfde vragen:  
 God, waarom  
 kom ik om?  
 daarom, goede herder,  
 daarom kan ik verder!

- **Verkondiging: 'Gods Naam en ons lijden'**
- **Zingen: Ps. 68: 7 en 8**

God zij geprezen met ontzag.  
 Hij draagt ons leven dag aan dag,  
 zijn naam is onze vrede.  
 Hij is het die ons heeft gered,  
 die ons in ruimte heeft gezet  
 en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,  
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
 dat wordt ons niet ontnomen.  
 Hij droeg ons door de diepte heen,  
 de Here Here doet alleen  
 ons aan de dood ontkomen.

Hij klieft het hoofd van wie Hem haat,  
de vijand die Hem wederstaat;  
God heeft het woord gesproken;  
Ik doe u keren naar uw huis,  
Ik haal u door het water thuis,  
dan zult gij zijn gewroken!  
Uw feeststoet zal men zien, o Heer,  
mijn Koning, in uw wederkeer,  
uw tempel en uw tuinen.  
Muziek zal U ter zijde gaan,  
ik hoor de tamboerijnen slaan,  
weerklinken de bazuinen.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Gez. 221: 3 (staande)**

3 In uw hoede zijn wij wel geborgen,  
en schoon eerlang 't oog ons breek',  
open gaat het op de grote morgen  
na deez' aardse lijdensweek.  
Welk een dag der ruste zal dat wezen,  
als we onsterfelijk, uit de dood verreezen,  
knielen voor uw dankaltaar!  
Amen, Jezus, maak het waar!

- **Zegen**

# Middagdienst: ds. J. Rozema, 14.30 uur.

- **Welkom & Mededelingen**
- **Ps. 62: 1**

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast;  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

- **Stil gebed**
- **Votum en groet**
- **Ps. 62: 5, 6**

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen.  
Als gij voor Hem uw hart uitstort,  
vertrouw dat gij gezegend wordt;  
God is een schuilplaats voor ons allen.

Zet nooit uw hart op geld of goed,  
zie toe dat gij geen onrecht doet,  
want alle macht is snel vervlogen.  
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,  
gij zijt een ademtocht gelijk,  
licht, in een weegschaal afgewogen.

- **Gebed om opening van Gods Woord**
- **Schriftlezing(en)**
- **Mat. 6:25 - 34**
- **Rom 8: 1 - 6**
- **Lied 314: 1**

1 Gij die gelooft, verheugt u samen,  
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!  
Die hoop zal nimmer ons beschamen:  
de Heer is God en zijn is de aard.  
Zijn woord heeft vrede, heil bereid  
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

- **Verkondiging**
- **Ps 46: 1 (ob)**

God is een toevlucht voor de Zijnen,  
Hun sterkt', als zij door droefheid  
kwijnen;  
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar,  
In zielsbenauwdheid, in gevaar;

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,  
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht  
wijken,  
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê,  
Verzet werd in het hart der zee.

- **Gebed en voorbeden**
- **Collecten**
- **Lied 288: 1, 8**

1 Eens komt de grote zomer  
 waarin zich 't hart verblijdt.  
 God zal op aarde komen  
 met groene eeuwigheid.  
 De hemel en de aarde  
 wordt stralende en puur.  
 God zal zich openbaren  
 in heel zijn creatuur.

8 Dan zal het loflied schallen  
 rondom de gouden troon,  
 dan heffen wij daar allen  
 met grote vreugde aan:  
 lof zij en eer en sterkte  
 de Vader en de Zoon,  
 de Geest om al zijn werken  
 zij lof van nu voortaan.

- **Kinderen komen in de dienst**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Ps 138: 1 (ob)**

1 'k zal met mijn ganse hart uw eer  
 Vermelden, HEER,  
 u dank bewijzen.  
 'k Zal U in 't midden van de goon,  
 op hogen toon,  
 met psalmen prijzen;  
 ik zal mij buigen, op uw eis,  
 naar uw paleis,  
 het hof der hoven,  
 en, om uw gunst en waarheid saam,  
 uw groten naam  
 Eerbiedig loven.

- **Zegen**