

# Dienst van Woord en gebed

voorafgaand aan de begrafenis van onze broeder

## Gerhardus van der Wal

Geboren op 30 oktober 1927

Overleden op 25 maart 2016



Predikant: ds. S.P. Roosendaal  
Organist: br. A. Wieseke

- **Woord van welkom**
- **Zingen: Ps. 42: 1 OB**

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;  
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen?

- **Woord van verwachting**
- **Zingen: Ps. 75: 1 OB**

U alleen, U loven wij;  
Ja wij loven U, o HEER,  
Want Uw Naam, zo rijk van eer,  
Is tot onze vreugd nabij.  
Dies vertelt men in ons land,  
Al de wond'ren Uwer hand.

- **In memoriam door ds. J. van der Wal**
- **Zingen: Ps. 68: 10 OB**

Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
met zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  
wie zou die hoogste Majesteit  
dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil,  
Hij schenkt uit goedheid zonder peil  
ons 't eeuwig, zalig leven.  
Hij kan en wil en zal in nood,  
zelfs bij het naad'ren van den dood,  
volkomen uitkomst geven.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Woord van God: Johannes 14: 1-7**

- **Zingen: Ps. 116: 1 en 4 OB**

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER  
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.  
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen;  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

4 d' Eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.  
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.  
Keer, mijne ziel tot uwe ruste weder:  
gij zijt verlost, God heeft u welgedaan!

- **Woord van overdenking vanuit Johannes 14: 2**
- **Thema: 'Heimwee naar het Vaderhuis'**
- **Zingen: Ps. 73: 9 en 10 NB**

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10 Wien heb ik in den hemel, Heer,  
behalve U, mijn troost en eer?  
Wat kan op aarde mij bekoren?  
Alleen bij U wil ik behoren.  
Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
toch zal ik, God, voor U bestaan,  
wien ik mijn leven toevertrouw,  
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

- **Woord van dank aan God voor het leven van broeder G. van der Wal**
- **Zingen: Gez. 75: 3 en 4**

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

- **Woord van geloof**
- **Zingen: Gez. 293: 1 en 4**

1 Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

4 Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

- **Bij het verlaten van de kerkzaal: 'Veilig in Jezus armen' (JdH523)**
- **Bij het graf bidden we samen het 'Onze Vader'.**