

Dienst van Woord en gebed

voorafgaand aan de begrafenis van onze zuster

Hendrikje de Jonge - Brouwer

Geboren op 20 oktober 1920

Overleden op 23 januari 2017



'Gods eigen beeld'

Predikant: ds. Peter Roosendaal

- **Woord van welkom**

- **Zingen: Opwekking 136**

Abba, Vader, U alleen,

U behoort ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

- **Woord van verwachting**

- **Zingen: Psalm 42: 7 OB**

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?

Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;

Menigwerf heeft Hij uw druk

Doen verand'ren in geluk;

Hoop op Hem, sla 't oog naar boven.

Ik zal God, mijn God, nog loven.

- **In memoriam door Johannes de Jonge**

- **Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB**

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

is tot uw dienst en lof bereid;

'k zal zingen voor den Opperheer,

'k zal psalmen zingen tot zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit,

waakt op, dat niets uw klanken stuit'.

'k zal in den dageraad ontwaken

en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, uw wonderdaân,

uw roem den volken doen verstaan;

want uwe goedertierenheid.

is tot de heem'len uitgebreid.

uw waarheid heeft noch paal noch perk,

maar streeft tot aan het hoogste zwerk.

Verhef U boven 's hemels kringen,

en leer al d' aard' uw grootheid zingen.

- **Gebed om de Heilige Geest**

- **Woord van God: Psalm 17**

- 1 Een gebed van David.
HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem mijn gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken.
- 2 Laat van Uw aangezicht mijn recht uitgaan, laat Uw ogen zien wat billijk is.
- 3 U hebt mijn hart beproefd, het 's nachts doorzocht, U hebt mij getoetst, U vindt niets. Wat ik ook moge denken, het komt mij niet uit de mond.
- 4 Wat de daden van de mens betreft, ik ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige.
- 5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
- 6 Ik roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden.
- 7 Toon de wonderen van Uw goedertierenheid, U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen, van hen die tegen Uw rechterhand opstaan.
- 8 Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels
- 9 voor de goddelozen die mij verwoesten, voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.
- 10 Met hun vet hebben zij hun hart afgesloten, met hun mond hebben zij trotse taal gesproken.
- 11 Zij omringen nu onze schreden, zij loeren op ons, door zich ter aarde neer te buigen.
- 12 Hij is als een leeuw die ernaar verlangt te verscheuren, als een jonge leeuw die op verborgen plaatsen zit.
- 13 Sta op, HEERE, treed hem tegemoet, vel hem neer; bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van de goddeloze,
- 14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dít leven. U vult hun buik met Uw verborgen schatten; hun kinderen worden verzadigd en laten hun overschot na aan hún kinderen.
- 15 Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.

- **Zingen: Psalm 4: 3 NB**

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

- **Woord van overdenking vanuit Psalm 17: 15**

'Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.'

- **Thema: 'Gods eigen beeld'**

- **Zingen: Psalm 17: 3 en 8 OB**

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

- **Woord van dank aan God voor het leven van zuster de Jonge**

- **Zingen: Opwekking 124**

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

- **Woord van geloof**
- **Zingen: Psalm 68: 10 OB**

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Bij het graf bidden we samen het 'Onze Vader'.