

# Liturgie Goede Vrijdag 2015

- **Welkom en Mededelingen**
- **Zingen: Gez. 183: 1 en 3**

1 O hoofd vol bloed en wonden,  
bedekt met smaad en hoon,  
o hoofd zo wreed geschonden,  
uw kroon een doornenkroon,  
o hoofd eens schoon en heerlijk  
en stralend als de dag,  
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!  
Ik groet U vol ontzag.

3 O Heer uw smaad en wonden,  
ja alles wat Gij duldt,  
om mij is het, mijn zonden,  
mijn schuld, mijn grote schuld.  
O God ik ga verloren  
om wat ik heb gedaan,  
als Gij mij niet wilt horen.  
Zie mij in liefde aan.

- **Votum en groet**
- **Geloofsbelijdenis uit 2 Korinthe 4:16- 5:4**
- **Zingen: Zingende Gezegend 95**

Een grote hogepriester  
de hemel doorgedaan,  
is voor de troon gaan staan  
en offert al zijn liefde.  
Hij heeft zichzelf gegeven,  
Hij plengt zijn eigen bloed;  
gelooft het vast, houdt moed;  
zijn dood belooft u leven!

Hij is geen harde priester  
die niet van zwakheid weet;  
dit lam draagt al het leed  
der wereld met zich mede.  
Getrouw is Hij bevonden,  
in de woestijn geweest,  
verzocht, beproefd - Gods Geest  
behoedde Hem voor zonde.

Laat ons dan zeer vrijmoedig  
de weg gaan tot de troon -  
God is om Hem, de Zoon,  
genadig en lankmoedig;  
alwie zijn hulp verlangen  
zullen te Zijner tijd,  
als Hij als priester pleit  
barmhartigheid ontvangen.

- **Gebet om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Jesaja 61: 10-11 en Johannes 19: 17-30**
- **Zingen: Ps. 22: 9 OB**

Mijn beend'ren kan ik tellen, één voor één.  
Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreên.  
Z' ontzien zich niet, om met mijn tegenheên,  
Hun geest te strelen,

En onder zich mijn kleed'ren te verdelen;  
Verhard in 't kwaad, Kan hun geen spel verdrieten.  
Zij werpen 't lot, wat ieder zal genieten  
Van mijn gewaad.

- **Verkondiging: 'Zonder kleerscheuren van Golgotha afkomen'**
- **Zingen: Gez. 446: 1, 3 en 7**

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

7 O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stokt  
dan draagt mij uw muziek.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 132: 6, 7 en 10**

Sta op, o Heer, ga ons vooraan  
tot waar uw voet een voetbank vond,  
Gij en de ark van uw verbond.  
Laat hier uw priesters voor U staan  
en hoor het loflied uit hun mond.

Recht is het kleed van heiligheid,  
daar zijn uw priesters mee bekleed,  
wees dan, o God, tot recht gereed,  
geef uw Gezalfde levenstijd,  
gedenk aan David, aan zijn leed.

Daar staat de troon al opgericht,  
daar zetelt de gezalfde Zoon,  
in Davids stad, op Davids troon,  
al wie Hem haatten schamen zich  
en bloeien zal zijn koningskroon!"

- **Zegen**
- **Zingen: Gez. 195: 1 en 4 (*Wij verlaten in stilte de zaal*)**

1 Nu valt de nacht.  
Het is volbracht:  
de Heer heeft heel zijn leven  
voor het menselijk geslacht  
in Gods hand gegeven.

4 't Is goed, o Heer,  
Gij hoeft de eer  
van God niet meer te staven.  
Leggen wij ons bij U neer,  
in uw dood begraven.