

Liturgie

voor de dienst op

Hemelvaartsdag 2015



Voorganger: ds. S.P. Roosendaal

Liturgie Hemelvaart 2015

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 229: 1, 3 en 5**

1 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

3 De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kinderen
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 47: 2 en 3**

God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,
's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord,
is zijn rijksg gebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

Maakt het dan bekend;
Godes regiment
houdt de volken saam,
geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan
om op wacht te staan.
Abrahams geslacht,
het betreft de wacht.
Hem, die 't aards geweld
paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer,
den verheven Heer.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Filippenzen 3**
- **Zingen: Ps. 119: 10 OB**

10 Ik ben, o HEER, een vreemd'ling hier beneen;
laat uw geboon op reis mij niet ontbreken;
daar mijne ziel, omringd door duisterheen,
zo dikwijls van verlangen is bezweken,
om U te zien ter hoge vierschaar treen,
tot straf van hen, die snood zijn afgeweken.

- **Verkondiging: 'De hemelburger: een vreemdeling die verandering verwacht'**
- **Zingen: Gez. 435: 2 en 5**

2 Heer, ons lot is in uw handen,
en het is uw hartewens,
naar uw beeld ons te veranderen,
Jezus Christus, nieuwe mens.
O Gij zijt ons zeer genegen,
ook al doet uw liefde pijn
en al smaalt men allerwegen,
dat wij uw gevangnen zijn.

5 Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Gez. 291: 1**

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

- **Geloofsbelijdenis**
Heidelberger Catechismus Zondag 18, V&A 46, 47 en 49

- **Zingen: Gez. 291: 2**

2 Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.

Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd'lingschap vergeten

en wij, wij zijn in 't vaderland!

- **Zegen**