

Liturgie Nieuwjaarsmorgen

- **Welkom met een kopje koffie**
- **Zingen: Zingende Gezegend 241: 1 (Wijs: Ps. 118)**

Het is uw goedheid, heer der heren,
dat wij tot hier gekomen zijn;
uw daglicht zal de koude keren,
liefde verwarmt als zonneschijn!
Grenzeloos groot is uw genade,
onpeilbaar uw barmhartigheid;
God zij geloofd om al zijn daden -
vol is ons hart van vrolijkheid!

- **Woord van hoop voor het nieuwe jaar**
- **Zingen: Zingende Gezegend 241: 2**

Nieuw is zijn goedheid, elke morgen,
nieuw is zijn goedheid, elke dag;
zeg dan vaarwel uw laatste zorgen,
zegen, mijn ziel, uw God - en lach!
Zijn liefde leidt u door het leven
en maakt gelukkig man en vrouw;
Hij heeft zijn jawoord u gegeven -
groot is, o God, uw goede trouw!

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Johannes 3: 22-30**
- **Zingen: Gez. 78: 1**

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Tekst: 'Wie de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder.'

- **Verkondiging: 'De bruidegom en zijn vriend'**
- **Zingen: Gez. 428: 1 en 3**

1 Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminneswaardig.

- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 25: 2 en 10**

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

- **Gebed om de zegen voor het nieuwe jaar**

3 Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!