

Liturgie voor de dienst op Oudejaarsavond 2015

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Johannes de Heer 562**

Jezus Uw naam zij d' hoogste eer
In hemel aard' en lucht
Voor U knielt mens en engel neer
En satan vreest en vlucht.

Koor:

Geen and're pleitgrond hebben wij
Niets maakt naast Hem ons vrij
Het is genoeg dat Jezus stierf
Ja, stierf voor u en mij.

Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart
Vol twijfel, vrees en pijn
Hij brengt er vreugd' in plaats van smart
Een hemelvreugd' zo rein.

Koor:

Jezus verbreekt des satans macht
Maakt zondeslaven vrij
De zwakke zielen geeft Hij kracht
Bedroefden maakt hij blij.

Koor:

O, zag de wereld slechts als wij
Die rijkdom van genâ
In teed're liefde rijk en vrij
Slaat Hij zijn scheps'len gâ.

Koor:

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 86: 2 en 4 (DNP)**

2. HEER, U wilt met uw genade
iedereen graag overladen.
Wie U aanroept in gebed
wordt altijd door U gered.
Ik heb zelf uw trouw ervaren:
niemand kan U evenaren.
Wie uw werken ziet, erkent
dat U, God, almachtig bent.

4. Wil mijn hart aan U verbinden,
dan zal ik uw waarheid vinden.
Ik zal, als U mee wilt gaan,
steeds de juiste weg inslaan.
Alles in mij wil U prijzen,
U bedanken, eer bewijzen.
Want U redt mij van de dood -
God, wat is uw liefde groot!

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 5; 6: 9-11 en 8: 1-5**

- **Zingen: Ps. 141: 2 (OB)**

2 mijn be, met opgeheven handen,
klimm' voor uw heilig aangezicht,
als reukwerk, voor U toegericht,
als offers, die des avonds branden.

- **Verkondiging: 'Waar zijn mijn gebeden van 2015 gebleven?'**

- **Zingen: Zingende Gezegend 98: 1, 2 en 5 (wijs: Gez. 300)**

Wie is het waard de rol te nemen
die het heil voor ons omsluit?

Wie kan zeven zegels breken,
zeggen wat de Schrift beduidt?

Niemand heeft erin gekeken,
niemand legt de toekomst uit.

Eén is waard het boek te lezen
staande voor Gods hoge troon:
slechts de leeuw die lam wil wezen,
koning met een doornenkroon -
Hij, verrezen, zal genezen;
wie een slaaf was, werd een zoon!

Zie, het boek van Gods historie
is ontsloten, en het wacht
tot het volk van zijn victorie
zingen zal uit alle macht:
Lof, aanbidding, wijsheid, glorie,
zij het lam, voor ons geslacht!

- **Dankgebed**

- **Inzameling van de gaven**

- **Zingen: Opwekking 354: 1**

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

- **Geloofsbelijdenis: artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis**

- **Zingen: Opwekking 354: 2 en 3**

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

- **Zegen**