

Liturgie

voor de trouwdienst van

Echin Medema en Anne Eelsing



10 november 2017

Voorganger: ds. Peter Roosendaal
Band: Lifesong

- **Binnenkomst van het bruidspaar (we gaan –voor zover mogelijk- staan)**
- **Woord van welkom**
- **Zingen: Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt
 en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit;
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
 tienduizend redenen tot dankbaarheid.
 (Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
 mijn adem stekt en mijn einde komt,
 zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
 (Refrein 2x)

slot:
 Verheerlijk zijn heilige naam.
 Verheerlijk zijn heilige naam.
 (Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
 Verheerlijk zijn heilige naam.

- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Nadjezda zingt: ‘Nooit meer alleen’**
- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Lezing uit de Bijbel: Psalm 19: 1-9**

Schepping en wet vertellen Gods eer

19Een psalm van David, voor de koorleider.

2De hemel vertelt Gods eer,
 het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
 3De ene dag spreekt overvloedig tot de andere,
 de ene nacht geeft kennis door aan de andere.
 4Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
 hun stem wordt niet gehoord.

5Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.

6En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.

7Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,
zijn omloop is tot het andere einde;
niets is verborgen voor zijn zonnegloed.

8De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;

de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.

9De bevelen van de HEERE zijn recht,
zij verblijden het hart;

het gebod van de HEERE is zuiver,
het verlicht de ogen.

- **Verkondiging: De volmaakte Bruidegom**
- **Zingen: Opwekking 616**

Houd mij dicht bij U.

Laat me nooit meer gaan.

Voor u leg ik mij leven neer.

Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt

Wat ik nodig heb.

U liefde die mij warmte geeft.

Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.

Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.

U bent mijn harts verlangen.

U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.

Laat me nooit meer gaan.

Voor u leg ik mijn leven neer.

Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.

Wat ik nodig heb.

U liefde die mij warmte geeft.

Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.

Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.

- **Onderwijs over het huwelijk**
- **Zingen: Opwekking 717**

Stil, mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank'len,
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil
En dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil
En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

Ik rust in U alleen, in U alleen

- **Wisselen van de ringen**
- **Gebed om de zegen over het huwelijk van Echin en Anne**
- **Nadjezda zingt: 'Zegen hen'**
- **Dankgebed voor en zegen over het huwelijk van Echin en Anne**
- **Overhandiging van de huwelijks-Bijbel door ouderling Cannegieter**
- **Nadjezda zingt**
- **Inzameling van gaven**
- **Zingen: Opwekking 407**

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

- **Zegen van God**