

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. S. Greven-Wever en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Zondagsschool:** De zondagsschool begint weer op 16 augustus.

Mededelingen D.V.

Zondag 19 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en 14.30u.

Beide diensten zullen geleid worden door ds. J. Sijtsma. Deze zondag, 12 juli, is fam. J. Cannegieter het gastgezin.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 305: 1 en 2**

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Zingende Gezegend 95 (wijs Ps. 92)**

Een grote hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al zijn liefde.

Hij heeft zichzelf gegeven,
Hij plengt zijn eigen bloed;
gelooft het vast, houdt moed;
zijn dood belooft u leven!

Hij is geen harde priester
die niet van zwakheid weet;
dit lam draagt al het leed
der wereld met zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.

Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon -
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
alwie zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd,
als Hij als priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

- **Gebet om de Heilige Geest**
- **De wet van God**

- **Zingen: Ps. 130: 1 en 2 (DNP)**

1. Dieper kan ik niet zinken,
ik zie geen uitweg meer.
Laat mij toch niet verdrinken,
luister en red mij, HEER.
Als U niet wilt vergeven,
maar op mijn fouten let,
hoe zou ik dan nog leven?
Hoe word ik dan gered?

2. Maar ik weet dat U, HEERE
een hart vol liefde heeft.
Ik zal U altijd eren,
omdat U graag vergeeft.
Ik hoop - nee: ik mag weten
dat U mijn roepen hoort.
U zult mij niet vergeten,
want U gaf mij uw woord.

- **Schriftlezing: 1 Koningen 18: 1-5, 15-18, 21-40, 45-46**

- **Zingen: Ps. 135: 8 en 10**

Aller volken goden zijn
goud en zilver, pracht en praal,
werk van 's mensen hand en brein,
zonder geest en zonder taal.
Zij zijn blind en zij zijn doof
voor aanbedding en geloof.

Zegen, Israëel, den Heer,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den Heer. Halleluja!

- **Verkondiging: 'De kracht van het gelovige gebed'**

- **Zingen: Ps. 149: 3 en 5**

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijst 's Heren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's Heren naam.

- **Dankgebed**

- **Inzameling van de gaven**

- **Zingen: Opwekking 277 (staande)**

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster
niemand is als U.

Prijst de Vader,
Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der Heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 255: 1 en 2**

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 84: 6 OB**

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 3: 1-6**
- **Zingen: Gez. 462: 1 en 2**

1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do'on,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

2 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

- **Verkondiging: 'Hé, wakker worden!'**

- **Zingen: Gez. 462: 3 en 4**

3 Sta op uit de doden, o zondaar en leef,
dat Christus ook over u lichte!

Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!

Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden, 't is spoedig te laat!

4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontzezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 121: 2 en 3 (DNP)**

2. De HEERE slaapt of dommelt niet.

Al gaat het steil omhoog,

Hij houdt je in het oog.

Als Israëls bewaker ziet

dat je dreigt uit te glijden

zal Hij je veilig leiden.

3. Geen ogenblik ga je alleen,

want aan je rechterzij

staat Hij je altijd bij.

Hij geeft zijn schaduw om je heen.

Fel zonlicht zal Hij weren.

De maan zal je niet deren.

- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Ps. 121: 4 (DNP) (staande)**

4. De HEER behoedt voor alle kwaad.

Hij geeft je veiligheid

voor nu en voor altijd.

Hij zal, waarheen de weg ook gaat,

bescherming aan je geven.

Hij waakt over je leven.

- **Zegen**