

Leesrooster ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Maandag	Genesis 30: 25-43	Abraham, Izak en Jakob waren herders. Lees vers 31. Hoe lijkt Jakob hier op God?
Dinsdag	Psalms 23	Schrijf eens voor jezelf op: wat doet God als Herder?
Woensdag	Ezechiël 34: 1-19	Lees vers 12. Herderschap is niet alleen iets voor ambtsdragers, het geldt voor elke gelovige! Welk schaap mag jij deze week mag op zoeken?
Donderdag	Ezechiël 34: 20-31	Lees vers 25: Kun jij hardop zeggen dat je vrede met God hebt?
Vrijdag	Zacharia 11: 4-11	Zacharia noemt Israël slachtschapen. Neem eens een minuut om na te denken over dat woord. Lees dan nog eens vers 7.
Zaterdag	Johannes 10: 11-18	Als je dit vergelijkt met wat je gelezen heb in Ezechiël 34, waarom wordt Jezus dan de 'goede' Herder genoemd?
Zondag	1 Petrus 2: 19-25	Als de Herder voor ons geleden heeft, wat is dan de bedoeling met jouw leven (vers 24)?

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 71**

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,

en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan.

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan.

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn shalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 122: 1 en 3 (DNP)**

1. Wat was ik blij toen mij een stem
uitbundig riep om mee te gaan.
Huis van de HEER, ik kom eraan -
ik sta al klaar, Jeruzalem!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet
en dat haar muur bescherming biedt,
zodat de stad in welvaart leeft.
Het is om elk familielid
dat ik voor deze Godsstad bid,
de mooiste stad van alle steden.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal
om voorspoed, veiligheid en vrede.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 119: 88 (OB)**

88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond;
want hij volhardt naar uw gebon te horen.

- **Schriftlezing: Johannes 10: 1-10**
- **Zingen: Gez. 170: 1 en 6**

1 Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud'ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz'lend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

6 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk menskind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

- **Verkondiging: 'De Deur die het verschil maakt'**
- **Zingen: Zingende Gezegend 79: 1, 4 en 6 (wijs: Ps. 38)**

Herder, hoeder van uw schapen,
als wij slapen
houdt Gij over ons de wacht;
Heer, gedenk aan mij ten goede
in de woede
van de boze in de nacht.

Gij, mijn wachter op de muren,
alle uren
zijt Gij wakker over mij;
zo staat Gij, te allen tijde
in mijn lijden
trouw en teder aan mijn zij.

Houd uw lam, zo bang te moede, in uw hoede;
doe mij wonen in uw huis.
Herder, hoeder van uw schaper, ik ga slapen
in de schaduw van uw kruis!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 118: 7 (NB) (staande)**

7 De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent
weergalmen

van hulp en heil, ons aangebracht.
Daar zingt men blij, met dankb're
psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 520**

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 46: 3 (NB)**

Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren".
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 6 en 19: 11-13**

- **Zingen: Ps. 33: 5 en 6 (DNP)**

5. Een koning kan geen oorlog winnen
dankzij een grote legermacht;
met paarden kan hij niets beginnen,
al hebben ze nog zoveel kracht -
maar God zal bevrijden
wie zijn naam belijden.
Wie in hongersnood
hulp van Hem verwachten
krijgen nieuwe krachten.
Hij redt van de dood.

6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar Hem, de redder, onze HEER.
Als schild zal Hij niet van ons wijken;
vol liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.

- **Verkondiging: 'De Prins op het witte paard'**

- **Zingen: Gez. 192: 1, Gez. 303: 3 en Gez. 192: 6**

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

3 Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

6 De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied: 'Onder, boven, voor en achter'**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Gez. 399: 6 (staande)**

6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

- **Zegen**