

# Mededelingen

- **Programma slotzondag:** Vandaag is het slotzondag. Deze zondag sluiten we het seizoen als gemeente af. In beide dienst hoopt ds. S.P. Rosendaal ons voor te gaan. Voor deze zondag is een programma opgezet waar we u allen voor uitnodigen! Let op de aangepaste tijden.

Het plein achter de kerk zal deze hele zondag autovrij zijn zodat de kinderen buiten kunnen spelen.

- **10.00u-11.00u:** Inloop met koffie, thee of ranja
- **11.00u-12.15u:** Kinderdienst met afscheid zondagsschoolverlaters
- **12.15u-12.45u:** Tijd voor ontmoeting met koffie, thee of ranja
- **12.45u-14.00u:** Broodmaaltijd
- **14.30u-15.45u:** Jeugddienst o.l.v. Lifesong
- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. J. Lange en worden weggebracht door zr. R. Nap.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Extra collecte:** Vandaag is het weer de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen
- **Zondagsschool:** De vakantie voor de zondagsschool zal na de morgendienst beginnen. De zondagsschool begint weer op 16 augustus.
- **Vacature 'Verzorgen Koffiedrinken':** We zijn voor komend seizoen op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die zich één keer per 8 week, bij meer aanmeldingen zelfs minder, in zouden willen zetten om het koffiedrinken na de dienst te verzorgen. Het is gezellig, eenvoudig en dankbaar werk! Er is altijd extra hulp bij het opruimen en we zijn erg flexibel in de organisatie (ook m.b.t. het ruilen van diensten etc.). Een tijdje mee draaien? Geef het door aan br. J.C.J. Woltjer ([jetse\\_woltjer@hotmail.com](mailto:jetse_woltjer@hotmail.com) of 06-30396396).

## Mededelingen D.V.

**Zondag 5 juli:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Rosendaal voor te gaan. De middagdienst wordt geleid door ds. J.P. Rozema

# Liturgie voor de ochtenddienst.

- **Muziek door het combo**
- **Welkom in deze dienst!**
- **Zingen: Opwekking 32 'Dit is de dag'**

Dit is de dag, (2x)

die de Heer ons geeft. (2x)

Weest daarom blij (2x)

en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

- **Samen worden we stil voor God**
- **We zeggen tegen elkaar dat we God in alles nodig hebben**
- **De Heere groet ons**
- **Zingen: Psalm 25: 2**

Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G' uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

- **We bidden samen om de Heilige Geest**
- **We lezen de 10 woorden van God [*door Noah Kamminga*]**
- **We zingen samen: 'Lees je Bijbel, bidt elke dag' en 'Read your Bible'.**

Lees je bijbel, bid elke dag,  
bid elke dag, bid elke dag.

Lees je bijbel, bid elke dag  
dat je groeien mag.

Dat je groeien mag,  
dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day,  
pray every day, pray every day.

Read your bible, pray every day,  
if you want to grow.

If you want to grow,  
if you want to grow.

Read your bible, pray every day,  
if you want to grow.

- **We lezen uit de Bijbel: 1 Koningen 17: 9-16 [*Janneke Raveling leest ons voor*]**

9 Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwwrouw geboden om u te onderhouden.

10 Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwwrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken.

11 Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee.

12 Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven.

13 Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar.

14 Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal.

15 Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen.

16 Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.

- **Zingen: 'Jezus is de goede Herder'**

Refrein:

Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen

Als je bang in 't donker bent

Denk dan eens al die schapen

Die de heer bij name kent

Refrein:

En wanneer je soms alleen bent

En je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder

Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Refrein:

- **We luisteren naar de preek over: 'Er is echt genoeg'**
- **Zingen: Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God' (canon)**

'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God.  
Want in zijn hand  
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op  
en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij.

**Jurgen Ham, Noah Kamminga en Janneke Raveling verlaten dit jaar de zondagschool.  
We geven hen een belangrijk cadeau!**

- **We danken de Heere voor alles wat we gekregen hebben.**
- **We geven onze gaven voor de dienst aan God [*Jurgen en Martijn Ham helpen de diakenen*]**
- **Zingen: 'De Here zegent jou'**

De Here zegent jou  
en Hij beschermt jou,  
Hij schijnt zijn licht  
over jouw leven.  
Hij zal genadig zijn  
en heel dicht bij je zijn,  
Hij zal zijn vrede  
aan je geven.

De Here zegent u  
en Hij beschermt u,  
Hij schijnt zijn licht  
over uw leven.  
Hij zal genadig zijn  
en heel dicht bij u zijn,  
Hij zal zijn vrede aan u geven,  
Hij zal zijn vrede aan u geven.

- **We krijgen een zegen van God mee**

# Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 502**

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,  
in uw nabijheid wil 'k zijn.  
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,  
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 638**

Wie is als Hij?  
de Leeuw maar ook het Lam,  
gezet op de troon.  
Bergen buigen neer,  
de zee verheft haar stem  
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,  
wanneer de zon opkomt  
totdat ze ondergaat.  
Prijs Adonai,  
alle naties van de aard'  
alle heiligen; aanbid Hem.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 2: 18-29**
- **Zingen: Opwekking 616**

Houd mij dicht bij U.  
Laat me nooit meer gaan.  
Voor u leg ik mij leven neer.  
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt  
Wat ik nodig heb.  
U liefde die mij warmte geeft.  
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.  
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.  
U bent mijn harts verlangen.  
U bent mijn doel.  
Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.  
Laat me nooit meer gaan.  
Voor u leg ik mijn leven neer.  
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.  
Wat ik nodig heb.  
U liefde die mij warmte geeft.  
Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.  
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.  
U bent mij harts verlangen.  
U bent mijn doel.  
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.  
U bent mij harts verlangen.  
U bent mijn doel.  
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.  
U bent mij harts verlangen.  
U bent mijn doel.  
Houd mij heel dicht bij U.  
Houd mij heel dicht bij U.

- **Verkondiging: Overwinnen!**
- **Zingen: Opwekking 550**

Liefdevol trekt U mij dicht aan uw hart  
als wij samen zijn.  
Door uw bloed  
wast U mij witter dan sneeuw  
en nu ben ik vrij.

Refrein:

U behoort ik toe;  
Heer, ik heb U lief  
en boven alles volg ik U.  
Vreugde van mijn hart,  
kostbaarder dan goud,  
ik leef voor U,  
want U houdt van mij.

Neem mijn hart,  
maak het een deel van Uzelf,  
laat ons samen zijn.  
Angst verdwijnt,  
als ik uw liefde ervaar;  
door U ben ik vrij.

(Refrein)

Jezus, vreugde van mijn hart. (4x)

(Refrein)

- **Dankgebed**
- **Luisterlied: Opwekking 681**

Ik zie een grote Koning  
vol glorie en met vuur omringd;  
de aarde beeft, de aarde beeft.  
Ik zie Hem in zijn liefde;  
onze zonden wast Hij weg.  
En ieder zingt en ieder zingt.  
Refrein:  
Hosanna, hosanna, )  
hosanna in de hoge )2x

Ik zie een generatie  
opstaan in gehoorzaamheid,  
met puur geloof, met puur geloof.  
Ik zie een grote doorbraak,  
opgewekt door ons gebed;  
we knielen neer, we knielen neer.  
(Refrein)

Genees mijn hart en maak mij rein,  
ontsluier het geheim  
van uw heerlijkheid.  
Leer mij hoe ik lief heb, Heer zoals U mij.  
Raak mijn hart met wat U raakt,  
alles wat ik ben is voor U gemaakt  
op mijn weg van aards bestaan  
naar eeuwigheid.  
(Refrein)

- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Opwekking 585**

Er is een dag,  
waar al wat leeft al lang op wacht,  
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd.  
En op die dag,  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend  
Opgaat in zijn heerlijkheid.  
Refrein:

Er klinkt geschal,  
wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzwolgen,  
overwonnen voor altijd.  
Refrein

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!

- **Kinderen komen in de dienst**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 71 (staande)**

Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

Jezus komt in heerlijkheid,  
zijn sjaloom wordt wereldwijd.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven.

- **Zegen**

Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid.

Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan.

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan.