

Mededelingen

Morgendienst: 09.30 uur	Middagdienst: 14.30 uur	
Ds. S.P. Roosendaal	Ds. S.P. Roosendaal (belijdenisdienst)	
Gastgezin: fam. M. Eelsing	Gastgezin fam. M. Eelsing	
Geluid: Willem Wubs	Geluid: Hielke de Haan	
Oppas zaal 2 (0-6) Jonker Anka Koerts Annelies Raveling	Oppas zaal 1 (3-6) Annie Cannegieter Dian de Jonge	Oppas zaal 2 (0-3) Marcel Braam Geertje Davids Anja de Boer

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar mevrouw M. Meijer-Boels en worden weggebracht door mevrouw G. Meijer-Cannegieter
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen
- **Afscheid fam. S.P. Roosendaal:** Vrijdagavond 20 april om 19.00 uur organiseert de kerkenraad een avond voor de gemeente waar op een informele wijze afscheid genomen kan worden van ons predikantsgezin. Tijdens deze avond zullen onze kinderen, jeugd en een aantal verenigingen op hun eigen wijze een bijdrage leveren. Zou u eveneens iets willen bijdrage (max. 5 minuten) dan kunt u dit aangeven tot 8 april bij Remko Cannegieter. Voor verdere vragen kunt u eveneens bij Remko terecht.
- **Collectebonnen:** Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18.30 uur en 19.00 uur.

Mededelingen D.V.

- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vanmiddag is: "De mens en Gods schepping."
- **Zondag 15 april 2018:** Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de beide diensten hoopt Ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op zondag 15 april, is fam. fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin. **Geluid** zondag 15 april 2018: Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Koert Davids.

Liturgie Ochtenddienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen : Ps. 138: 1 OB**

1 'k zal met mijn ganse hart uw eer
Vermelden, HEER,
u dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de go'on,
op hogen toon,
met psalmen prijzen;
ik zal mij buigen, op uw eis,
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en, om uw gunst en waarheid saam,
uw groten naam
Eerbiedig loven.

- **Stil gebed, Votum en Groet**
- **Zingen: Ps. 121: 1 NB**

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

- **Lezen van de Wet**
- **Zingen : Gz. 259: 1, 2 Halleluja! Lof zij het Lam**

1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefde' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

- **Gebed**
- **Schriftlezing: Joh. 10 1-18**

De goede Herder

10Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnegaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
2Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
5Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvlugten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.

6Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.

7Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

8Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

9Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

10De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

11Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

12Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

13En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

16Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

17Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.

18Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

- **Zingen : Gz. 14: 1, 2, 5 De Heer is mijn Herder**

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel,

Hij draagt me als ik viel.

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

- **Verkondiging**

- **Zingen : Gz. 473: 1, 5, 10 Neem mijn leven**

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heilige Geest er woon'.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

- **Dankgebed**
- **Collectes**
- **Zingen: Opw. L. 354 Glorie aan God**

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,

het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:

waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.

Glorie aan God.

- **Zegen**

Belijdenisdienst 2018

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Zingende Gezegend 301: 1, 3 en 5**

Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen!

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 599**

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt

Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan

Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17**

Het leven door de Geest

8Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

2Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

3Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,

4opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

5Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

6Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

7Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

8En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

9Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

10Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

11En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

12Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.

13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

14Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

15Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

16De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

- **Zingen: Ps. 42: 1 en 7 NB**

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

- **Preektekst: Romeinen 8:11**
- **Verkondiging: 'De Huisgenoot die niet in de rommel wil leven'**
- **Zingen: Opwekking 645**

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

Want met heel mijn gezin
dien ik U Heer.
Want met heel mijn gezin
wil ik leven tot uw eer,
vandaag.

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

(Refrein)

Want met heel mijn gezin
dien ik U Heer.
Want met heel mijn gezin
wil ik leven tot uw eer.

Want met heel mijn gezin
dien ik U Heer.
Want met heel mijn gezin
wil ik leven tot uw eer,
vandaag.

Vader God, Vrededorst,
Wonderbare Raadsman,
Majesteit, toegewijd
willen wij U volgen.

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

- **Uitleg bij het doen van openbare belijdenis**
- **Zingen: Opwekking 798**

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn
gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen
staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

(Refrein)

- **Afleggen van de geloofsbelijdenis door**
 - **Berdien Ansjé de Jonge**
 - **Roselina Hendrina Kamminga- Bongers**
 - **Geke Knapper**
 - **Berend Jan van der Laan**
 - **Aiko Ben Sterenborg**
 - **Esther Judith Timmerman**
- **Gebed en zegen met een persoonlijke Bijbeltekst**
- **Zingen: Ps. 134: 3 OB**

3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Geloofsbelijdenis (Gez. 429)**

'k Geloof in God - Hij is mijn Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde -
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,

'k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood,
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

- **Zegen**

- **Zingen: Opwekking 710 'Zegen mij'**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

die, van de heil'ge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.

Ook wordt de Geest door mij beleden,
'k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heil'gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.