

## Onderwijs over het huwelijk

### Zingen: Psalm 133: 3 (OB)

3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:  
daar woont Hij Zelf, daar wordt zijn heil verkregen,  
en 't leven tot in eeuwigheid.

## Bevestiging van het huwelijk

### Zegen van God over het huwelijk van Hielke en Karin

### Zingen (staande): Psalm 134: 3 (OB)

3 Dat 's HEREN zegen op u daal',  
zijn gunst uit Sion u bestraal'  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:  
looft, looft dan aller heren HEER!

### Geven van de ringen

### Gebeden en zegen voor het huwelijk van Hielke en Karin

### Overhandiging van de huwelijks-Bijbel door ouderling

### Inzameling van de gaven

### Zingen: Opwekking 687

Heer, wijs mij Uw weg  
En leid mij als een kind  
Dat heel de levensweg  
Slechts in U richting vindt  
Als mij de moed ontbreekt  
Om door te gaan  
Troost dan liefdevol  
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw weg  
Die zuiver is en goed  
Uw woord is onderweg  
Als een lamp voor mijn voet  
Als mij het zicht ontbreekt  
Het donker is  
Leidt mij dan op Uw weg  
De weg die eeuwig is  
Heer, toon mij Uw plan

### Zegen van God

Heer, leer mij Uw wil  
Aanvaarden als een kind  
Dat blindelings en stil  
Uw vertrouwd vrede vindt  
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan  
Spreek door Uw woord en Geest  
Mijn hart en leven aan

Maak door Uw Geest bekend  
Hoe ik U dienen kan  
En waarheen U mij zendt  
Als ik de weg niet weet  
De hoop opgeef  
Toon mij dat Christus  
Heel mijn weg gelopen heeft  
Toon mij dat Christus  
Heel mijn weg gelopen heeft

## Liturgie Voor de trouwdienst van

**Hielke de Haan**

**En**

**Karin de Jonge**



*'Wat kan ons scheiden van Gods liefde?'*

Chr. Geref. Kerk te Nieuwe Pekela  
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal  
Organist: dhr. B. de Jonge

## Orgelspel

### Binnenkomst van het bruidspaar (we gaan –voor zover mogelijk– staan)

#### Welkomstwoord

#### Zingen: Ps. 108: 1 en 2 (OB)

Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid; 'k zal zingen voor den Opperheer, 'k zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k zal in den dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Ik zal, o HEER, uw wonderdaän,	uw roem den volken doen verstaan; want uwe goedertierenheid. is tot de heem'len uitgebreid . uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, en leer al d' aard' uw grootheid zingen.
--	--

#### Woord van verwachting

#### Groet namens God

#### Zingen: Opwekking 136

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.	Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
---	--

Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.  
May may will forever be  
evermore Your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let me go.  
Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.

#### Gebed om de Heilige Geest

#### Lezing uit de Bijbel: Romeinen 8: 31-39

#### Meer dan overwinnaars

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?  
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen

overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

33 Wie zal beschuldigen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.)

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

#### Zingen: Gezang 21: 1 en 3

1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!	3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!
---	--

#### Verkondiging over Romeinen 8: 38 en 39

#### 'Wat kan ons scheiden van Gods' liefde?'

#### Zingen: Johannes de Heer 150

Welk een vriend is onze Jezus,  
die in onze plaats wil staan!  
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,  
altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer  
juist omdat wij 't al niet brengen  
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,  
dat ons hart in 't strijduur beeft,  
gaan wij dan met al ons strijden  
tot Hem die verlossing geeft.  
Kan een vriend ooit trouwer wezen  
dan Hij, die ons lijden draagt?  
Jezus biedt ons aan genezing;  
Hij alleen is 't , die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen  
en ter neêr gedrukt door zorg.  
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,  
Gij zijt onze Hulp en Borg!

Als soms vrienden ons verlaten,  
gaan wij biddend tot de Heer;  
in zijn armen zijn wij veilig,  
Hij verlaat ons nimmermeer.