

# Mededelingen

- Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Jezus maakt een plaats voor ons klaar".
- Pepermuntactie: Deze week is de laatste week om mee te doen met de pepermuntactie voor Casa Lumina. Per doosje € 2,00 en drie doosjes voor €5,00. Bestellingen kunnen in de emmer in de ontmoetingsruimte of via [jeroenwestra24@gmail.com](mailto:jeroenwestra24@gmail.com). Meer informatie over de actie en het werk van Casa Lumina vindt u op [Facebook.com/CasaLuminaOradea](https://www.facebook.com/CasaLuminaOradea)

## Mededelingen D.V.

- Hemelvaartsdag: Aankomende donderdag is het Hemelvaartsdag. Op dit moment is de aanvangstijd nog niet bekend. Tijdens deze dienst is fam. M. Eelsing het gastgezin en verzorgt Koert Davids het geluid.
  - Zondag 8 mei: Volgende week zondag is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin.
- Geluid zondag 8 mei: Ochtenddienst: Marcel Braam. Middagdienst: Mark Davids

# Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 84: 1 NB en 6 OB**

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,  
is 't allen tijd een zon en schild.  
Hij zal genaad' en ere geven;  
hij zal hun 't goede niet in nood  
onthouden, zelfs niet in de dood,  
die in oprechtheid voor Hem leven.  
Welzalig, HEER, die op U bouwt,  
en zich geheel aan U vertrouwt.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 249**

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wij U bent,  
want uw Woord maakt uw wegen  
bekend.

Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt  
in de nacht.

Refrein:

Refrein:

Refrein

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U,  
dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 63: 3 NB**

Wanneer ik wakend in de nacht  
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,  
dan mag ik weer uw goedheid proeven;  
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.

Waar zich uw vleugels breed  
ontvouwden,  
zing ik mij van mijn zorgen vrij.  
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,  
door uw hand word ik vastgehouden.

- **Schriftlezing: Kolossenzen 1: 18-23 en Handelingen 20: 7-12**
- **Zingen: Gez. 217: 1**

Jezus leeft en ik met Hem!  
 Dood, waar is uw schrik gebleven?  
 Hem behoor ik en zijn stem  
 roept ook mij straks tot het leven,  
 opdat ik zijn licht aanschouw,  
 dit is al waar ik op bouw.

- **Verkondiging: 'De derde vrucht van Pasen: Levendmaking'**
- **Zingen: Gez. 462: 2 en 4**

2 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,  
 de nacht is zo lang reeds verdwenen!  
 Het licht der genade, met blijdschap begroet,  
 heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.  
 En groots is uw roeping en heilig uw taak,  
 en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,  
 door Christus de doodslaap ontzezen.  
 Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,  
 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.  
 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!  
 Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 121: 2 en 4 DNP (staande)**

2. De HEERE slaapt of dommelt niet.  
 Al gaat het steil omhoog,  
 Hij houdt je in het oog.  
 Als Israëls bewaker ziet  
 dat je dreigt uit te glijden  
 zal Hij je veilig leiden.

4. De HEER behoedt voor alle kwaad.  
 Hij geeft je veiligheid  
 voor nu en voor altijd.  
 Hij zal, waarheen de weg ook gaat,  
 bescherming aan je geven.  
 Hij waakt over je leven.

- **Zegen**

# Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige  
Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Votum**

Onze hulp en onze verwachting  
is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte,  
laat niet los wat Hij begon.

- **Groet namens God (gesproken)**

Genade en vrede  
van God, de Vader;  
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Halleluja, halleluja, amen!

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Romeinen 6: 15-23**
- **Zingen: Opwekking 545**

Jezus Heer wanneer ik aan uw offer denk  
Zie ik een lijden zo ongekend  
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk  
Ben ik daar op dat moment  
Ben ik daar op dat moment

Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed  
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed  
Op dat moment van vreugde  
Op dat moment geef ik mij opnieuw

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats  
Waar ik U zien zal zoals u bent  
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat  
Dank ik U op dit moment  
Dank ik U op dit moment

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed  
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed  
Op dit moment van vreugde  
Op dit moment geef ik mij opnieuw

Dank u voor het kruis  
Dank u voor het kruis  
Dank u voor het kruis o Heer 4x

- **Verkondiging: 'Goede Bevrijdingsdag!'**
- **Zingen: Opwekking 763**

Heer, ik kom en beken,  
nu ik hier dicht bij U ben:  
zonder U val ik uiteen;  
leid mijn hart door stormen heen.

-Refrein-

O mijn Heer, ik heb U nodig;  
elk moment, zo nodig.  
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  
O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.  
U vergeeft en reinigt mij.  
Waar U bent, daar ben ik vrij;  
woon in mij en heilig mij.  
-Refrein-

Leer mijn lied de weg naar U  
als verleiding mij omgeeft.  
Als ik niet kan staan, leun ik op U.  
Jezus, hoop die in mij leeft!  
-Refrein- -2x-

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  
O God, 'k heb U nodig.-2x-

- **Uitleg bij het doen van openbare belijdenis**
- **Zingen: Gez. 161: 1 en 2 (GKV)**

Afleggen van de geloofsbelijdenis door Hendrik Jan Schutte  
Gebed en zegen met een persoonlijke Bijbeltekst voor Henk Jan  
Zingen: Opwekking 764 'Zegekroon'

U zult altijd voor ons strijden;  
U hebt steeds uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap;  
Heer, U draagt de zegekroon,  
U, mijn helper en beschermer,  
U, mijn redder en mijn vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

2. Waar uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor uw troon.  
Waar U bent, verstillt de onrust,  
want U draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
refrein  
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

3. U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
U bent Jezus, de Messias,  
die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon!  
Aan het kruis leek U verslagen,  
maar U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon.  
U draagt de zegekroon, halleluja!!!!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven (Opwekking 730)**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied: 'Jezus is de goede Herder'**
  
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Gez. 161: 3 en 4(GKV) 'Heer, U bent mijn leven (staande)**

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;  
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
en in uw vergeving leef ik nu.

4

Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde<sup>1</sup> en kracht,  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

- **Zegen**