

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. L. Meijer-Meems en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
- **Inzameling van de gaven:** De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de zending.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Jezus verschijnt in Jeruzalem".

Mededelingen D.V.

- **Ouderenmiddag 13 april:** Op 13 april wordt er weer een ouderenmiddag georganiseerd. Meditatie wordt gehouden door ds. S.P. Roosendaal. Het belooft een gezellige middag te worden met een high tea
- **Zondag 17 april:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u) Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. 's Middags hoopt ds. J.A.A. Geerts de dienst te leiden. Tijdens deze zondag, 17 april, is fam. S. Hillenga het gastgezin.
- **Geluid zondag 17 april:** Ochtenddienst: Jelle de Jonge. Middagdienst: Hielke de Haan

Voorjaarsmarkt 23 april: Zaterdag 23 April hebben we een voorjaarsmarkt, met veel leuke Moederdag, vaderdag, verjaardag en kraamcadeautjes, maar ook envelop trekken en een grabbelton, voor de grabbelton zijn we op zoek naar kleine cadeautjes wel nieuw en geen snoep zou u/jij ons willen helpen dan kan dat in een bak in de hal gedaan worden t/m 17 April.

Ochtenddienst, Br. J. Geerts, 9.30 uur.

- **Welkom en mededelingen**
- **Voorzang: JdH 113:1,3,4,5 (Ik weet dat mijn Verlosser leeft)**

Ik weet, dat mijn verlosser leeft

Dit is het, wat mij troost hier geeft.

Hij leeft, die voor mij stierf.

Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.

Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mij
een levenskroon verwierf.

KOOR:

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Verrezen uit het graf!

Hij leeft! Die 't leven voor mij gaf!

Ik zing van Hem, Die leeft.

Hij leeft. Die mij zo teer bemint.

Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind.

het eeuwig leven geeft.

KOOR:

Hij leeft! Waar Hij ons plaats bereidt.

Haast komt Hij weer in heerlijkheid.

Dit geeft tot juichen stof.

Wat vreugd' is die verzeek'ring mij,

dat mijn Verlosser leeft voor mij;

Zijn naam zij eeuwig lof.

KOOR:

Gij, die nog niet voor Jezus leeft,
neemt aan het leven, dat Hij geeft.

Geen leven zonder Hem!

Hij leeft! Hij roept u: "Komt tot Mij!"

Hij leeft! o, vlucht nu aan Zijn zij,

dan leeft ook gij voor Hem.

KOOR:

- **Stil gebed**
- **Votum**
- **Zingen: Ps. 118:11,12 OB**

De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,

is, tot verbazing der beschouwers,
van God ten hoofd des hoeks gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's HEREN hand alleen geschied;

het is een wonder in onz' ogen:

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Dit is de dag, de roem der dagen,
dien Isrels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
hem roemen, die ons blijdschap geeft.

Och HEER, geef thans uw zegeningen;

och HEER, geef heil op dezen dag;

och, dat men op deez' eerstelingen

Een rijken oogst van voorspoed zag.

- **Wetslezing**

- **Zingen: LvK Gez. 259 (Halleluja! Lof zij het Lam)**

1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligd!

2 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

- **Gebed**

- **Schriftlezing: I Kor. 15:1-28 (HSV)**

- **Zingen: Ps. 116:2,4,7 NB**

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

4

O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afgewist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

7

De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!

- **Prediking I Kor. 15:20**

- **Zingen: Ps. 4:1,3 NB**

1 Laat als ik roep mij op U hopen,
o God van mijn gerechtigheid.
Geef mij uw antwoord, doe mij open,
die mij, als ik ben ingesloten,
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt,
Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
gij groten, door de schijn bekoord?
Weet toch: de Here slaat mij gade.
Weet dat ik leef van zijn genade.
Hij is het die mijn roepen hoort,

3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

- **Dankgebed en voorbede**

- **Collecte**

- **Zingen: LvK Gez. 217:1,2,4 (Jezus leeft en ik met Hem)**

1 Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk

over al wat is gegeven.

En ik zal, aan Hem gelijk,

eeuwig heersen, eeuwig leven.

God blijft zijn beloften trouw,

dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood

mij de toegang tot het leven.

Troost en kracht in stervensnood

zal de Levende mij geven,

als ik stil Hem toevertrouw:

Gij zijt al waar ik op bouw!

- **Zegenbede**

Middagdienst, ds. S.P. Roosendaal, 14.30 uur

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 72: 7 NB**

7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 139: 1 en 6 DNP**

1. U kent mij, HEER, en U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg
en hoort de woorden die ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.

6. U wist hoe het mij zou vergaan
nog voor mijn leven was ontstaan.
Uw boek gaat over mijn begin
en ook mijn einde staat erin.
HEER, mijn verstand is niet bij machte
iets te verstaan van uw gedachten.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Genesis 12: 1-4 en Handelingen 2: 39 en Kolossenzen 2: 9-15**
- **Zingen: Ps. 105: 5 OB**

God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

- **Verkondiging: 'De doop als zegel van het verbond'**
- **Zingen: Gez. 341**

1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven (Luisterlied: Doop Sela)**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied: 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker'**

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak ik jou een vat tot Mjin eer

Kneed mij, Here God
'k Wil mij opnieuw aan U geven

Kneed mij, Here God

U maakt iets moois van mijn leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo ben ik in Uw handen, O Heer

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 616 (staande)**

Houd mij dicht bij U.

Laat me nooit meer gaan.

Voor u leg ik mij leven neer.

Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt

Wat ik nodig heb.

U liefde die mij warmte geeft.

Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.

Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.

U bent mijn harts verlangen.

U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.

Laat me nooit meer gaan.

Voor u leg ik mijn leven neer.

Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.

Wat ik nodig heb.

U liefde die mij warmte geeft.

Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.

Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.

U bent mij harts verlangen.

U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.

U bent mij harts verlangen.

U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.

U bent mij harts verlangen.

U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.

Houd mij heel dicht bij U.

- **Zegen**