

# Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. S. Brouwer- van der Lei en worden weggebracht door zr. R. Nap
- **Inzaming van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Johannes de Doper en de doop van Jezus". In verband met de doop zitten de kinderen bij elkaar voor in de kerk. De kinderen worden om 14.20u in zaal 1 verwacht.
- **Doopdienst:** De middagdienst is extra feestelijk. Tijdens deze dienst zal Tirzah Koerts het teken van de Heilige doop ontvangen. In verband met de doop zal er vanmiddag koffiedrinken zijn in plaats van na de ochtenddienst.

## Mededelingen D.V.

- **Zondag 17 januari:** Volgende week zondag, 17 januari, is fam. H. Braam het gastgezin.
- **Week van gebed:** Van 17 tot 24 januari is de landelijke Week van Gebed. Op zondag 17 januari zal de dienst in het teken staan van gebed. Op dinsdag 19 (kerkzaal) en woensdag 21 januari (gebouw) is er de mogelijkheid te bidden in de kerk. 21 januari zal een gewone gebedsavonds zijn, maar op 19 januari willen we de kerk openen voor iedereen die te midden van de drukte van alledag, eens de stilte wil opzoeken om tot rust te komen en te bidden tot God. Meer informatie bij Bram Koerts of Martha Raveling.

# Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 460: 1 en 2**

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de Koning, loof de Koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Looft Hem als uw vaadren deden,  
eigent u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Looft uw Vader, looft uw Vader,  
tot uw laatste adem toe.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 122: 1 en 2 DNP**

1. Wat was ik blij toen mij een stem  
uitbundig riep om mee te gaan.  
Huis van de HEER, ik kom eraan -  
ik sta al klaar, Jeruzalem!  
Vol vrolijkheid ga ik op pad.  
Mijn lied zwelt aan als ik de stad  
met eigen ogen kan bekijken.  
We gaan verheugd de poorten door.  
De lofzang van het pelgrimskoor  
weerklinkt tot we Gods huis bereiken.

2. Jeruzalem toont mij haar pracht:  
dicht staan de huizen bij elkaar.  
De stadsmuur vormt onwankelbaar  
een teken van Gods trouw en macht.  
De stammen komen keer op keer  
hun dank betuigen aan de HEER,  
die ons van hieruit wil regeren.  
Door Davids huis, zijn trouwe knecht,  
bestuurt Hij ons naar wet en recht  
en leert Hij ons zijn naam te eren.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wil van God**
- **Zingen: Ps. 119: 49**

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.  
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.  
Wanneer uw heilig woord geopend is  
zal 't als een licht het duister op doen klaren.  
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,  
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

- **Schriftlezing: Johannes 8: 10-20, 9: 1-3; 39-41 en 12: 35-36**
- **Zingen: Gez. 75: 4 en 8**

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het licht van God gegeven,  
 een zon die nog haar stralen spreidt,  
 wanneer het nacht wordt in ons leven,  
 wanneer het nacht wordt in de tijd.  
 O licht der wereld, zie er is  
 voor wie U kent geen duisternis.

- **Verkondiging: 'Het Licht dat blinden kunnen zien...'**
- **Zingen: Opwekking 334**

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.  
 Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
 Jezus licht van de wereld vernieuw ons.  
 Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt  
 ons.  
 Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid.  
 Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.  
 Door het bloed mag ik U toebehoren.  
 Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik  
 horen.  
 Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.  
 Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
 Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.  
 Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer  
 Daalt Uw stralende licht op ons neer.  
 Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
 U volmaakt wie volkomen zich geven.  
 Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 27: 1 en 2 (staande)**

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
 Waar is het duister dat mij onheil baart?  
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
 en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
 ik ken geen angst voor nood en overval:  
 het is de Heer die mij behouden zal!

2

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,  
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'  
Hem dagelijks te loven met gezangen,  
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!  
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.  
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  
aanschouwende hoe schoon en zuiver is  
zijn licht, verlichtende de duisternis.

- **Zegen**

# Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 100: 1 en 4 DNP**

1. Juich voor de HEERE aarde, kom met blijdschap in zijn heiligdom.  
Verhef uitbundig hart en stem en zing een vrolijk lied voor Hem.

4. Goed is wat God al heeft gedaan, ook komt er nooit een einde aan.  
Zijn trouw gaat door, want Hij verbindt zich liefdevol aan ieder kind.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op**

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.  
waar komt mijn hulp vandaan?  
ik hef mijn ogen op naar U Heer,  
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat ken mij gebeuren

door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!

- **Geloofsbelijdenis**
- **Luisterlied: Liefdevolle genade**
- **Onderwijs over de doop**
- **Gebed voor de doop**
- **Zingen: Opwekking 617 Een machtig Maker**

Een machtig maker  
Formeerde mijn hart.  
Hij nam voor de tijd begon  
Mijn leven in zijn hand.

Hij kent mijn naam,  
Hij weer zelfs wat ik denk.  
Hij ziet mijn stil verdriet  
En hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,  
Hij noemt mij zijn kind.  
Hij laat mij nooit alleen,  
Waarheen ik ook zal gaan.

Hij kent mijn naam,  
Hij weet zelfs wat ik denk.  
Hij ziet mijn stil verdriet  
En hoort mij als ik roep.

Hij kent je naam,  
Hij weet zelfs wat je denkt  
Hij ziet jouw stil verdriet  
En luistert als je roept,  
En luistert als je roept.

- **Drie vragen aan Bram en Anka Koerts**
- **De kinderen in de kerk mogen naar voren komen**
- **Doop van Tirzah Koerts**
- **Zingen: Ps. 105: 5 OB**

God zal zijn waarheid nimmer krenken.  
maar eeuwig zijn verbond gedenken  
zijn woord wordt altoos trouw volbracht  
tot in het duizendste geslacht.  
't Verbond met Abraham, zijn vrind,  
bevestigt Hij van kind tot kind.

- **De kinderen zingen een lied en geven een cadeau (u mag weer gaan zitten)**
- **Kinderlied: 'God kent jou vanaf het begin'**
- **Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest**
- **Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige  
Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn  
bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar  
geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van  
trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij  
jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van  
verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U  
ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt  
zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn  
bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend  
dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

- **U kunt uw kind na het zingen (eventueel) naar de oppas brengen**
- **Schriftlezing: Psalm 16**
- **Zingen: Opwekking 559 Schijn met uw licht**

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, )  
 schijn met uw licht in mijn hart, ) 2x  
 dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. )

Refrein:

Bekleed met majesteit en macht,  
 stralend in de glans van uw glorie.  
 Vul ons met liefde en kracht;  
 wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Schijn met uw licht... (Refrein 2x)

Heilig, heilig, heilig, (3x)

dat ik U zien zal. ) 4x

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. ..

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

- **Verkondiging: 'Een prachtige erfenis'**
- **Zingen: Zingende Gezegend 97: 1, 2 en 4**

Bezingt Gods lof als nooit tevoren,  
 gij die naar zijn barmhartigheid  
 in Christus wederom geboren  
 ten leven uitverkoren zijt -  
 die hoop steekt onze vreugde aan:  
 de Heer is waarlijk opgestaan!

Gij zult de erfenis verkrijgen  
 die in de hemel wordt bewaard -  
 als God verbreekt het grote zwijgen,  
 wordt eindelijk geopenbaard  
 wat onaantastbaar weggelegd  
 ons door God zelf is toegezegd.

Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde,  
 gij die Hem ongezien bemint,  
 Hem op zijn woord alleen vertrouwde -  
 weest blij, verheugt u als een kind,  
 het grote einddoel is in zicht:  
 uw heil komt stralend aan het licht!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Opwekking 602 'De vrede van God'**

Vrede van God, De vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,  
In Jezus' naam geef ik jou:  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,  
Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

- **Zegen**