

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. A. Schuring-Havinga en worden weggebracht door zr. M. Braam-Schutte
- **Inzaming van de gaven:** De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de 2e collecte is bestemd noodhulp zuidoost Afrika. Voor meer info zie de folder die vorige week is uitgedeeld of www.cgk.nl - diaconaat - zuidoost Afrika
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Jezus verhoord door de raad van oudsten".
- **Kopij 'Kompas':** De uiterste inleverdatum voor het kopij van 'Het kompas' is 14 maart (morgen). U kunt uw bijdrage mailen naar kompascgkpekela@gmail.com.
- **Jaarboekje:** Ook dit jaar kunt u het Jaarboek 2016 van de christelijk gereformeerde kerken bestellen. De inschrijflijst voor de bestellingen hangt in de hal. Graag uw bestelling hierop spoedig noteren! Voor verdere informatie kunt u terecht bij br. Geertsema.
- **Voorjaarsschoonmaak:** Op zaterdag 19 maart is er een grote 'voorjaarsschoonmaak-klusjesdag'. Het begint om 8.30, er is koffie, koek en gezelligheid. In de loop van de middag hopen we klaar te zijn. Je kunt je opgeven voor de tijd dat het u/jouw uitkomt, maar mag ook gewoon langskomen om te helpen (opgave is wel wenselijk i.v.m. indicatie van vrijwilligers en de te verzamelen materialen). Vanuit de kerkenraad willen we een dringende oproep doen om mee te helpen, we maken tenslotte allemaal gebruik van de kerk en haar faciliteiten. U kunt zich inschrijven op de lijst op het prikbord in de ontmoetingsruimte of opgeven bij br. Jetse Woltjer door te mailen jetse_woltjer@hotmail.com of appen/bellen/sms-en naar 06-30396396. Vele handen maken licht werk!

Mededelingen D.V.

Zondag 20 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De middagdienst zal geleid worden door ds. J. Rozema. Tijdens deze zondag, 13 maart, is fam. A. Wubs het gastgezin.

Om thuis aan tafel te lezen: Jesaja 27: 2-6

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 194**

U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons
tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 116: 3 en 4 (DNP)**

3. De HEER is mild en vol
barmhartigheid.

Hij is betrouwbaar en zijn hart staat
open

voor wie in alle eenvoud op Hem
hopen.

Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij
bevrijd.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER
is goed.

Als redder is Hij mij te hulp gekomen.
Hij heeft mij troostend bij de hand
genomen

en voor een zware valpartij behoed.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 80: 4**

Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.

Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

- **Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7 en Johannes 15: 1-8**
- **Zingen: Gez. 78: 1 en 2**

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

- **Verkondiging: 'Alleen de sappen uit de Wijnstok maken je vruchtbaar'**
- **Zingen: Zingende Gezegend 70**

O Vader, die de landman zijt,
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdort,
kom om wat vrucht draagt te besnoeien
Landman, ga heden door uw hof
en laat ons bloeien tot uw lof.

O Christus, die de wijnstok zijt,
de stam waaraan de rank gedijt,
in U, o Heer, zijn wij geborgen.
De landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt,
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
Door U, o Christus, door uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.

O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien -
Gij landman, die de vruchten leest,
pluk zelfde vruchten van de Geest!

- **Lifesong: Wij volgen U, Heer**
- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Gez. 166: 4 (staande)**

4 Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

- **Zegen**

Liturgie zondagmiddag 13-03-2016

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen Opwekking 123**

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

- **Stilgebed**
Votum
- **Zingen Psalm 23: 1, 2 en 3 (NB)**

1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

3 Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

- **Gebed**

- **Schriftlezing 1 Petrus 5: 1-14**

- **Zingen Psalm 31: 3, 5 en 17 (OB)**

Gij zijt alleen - wat zou ik vrezen-
Mijn rots, mijn burcht, o Heer.
Ja, Uwen Naam ter eer,
Zult Gij mij tot een Herder wezen,
Mijn Helper, scheur de netten,
Die z' in 't verborgen zetten.

'k Zal in Uw goedheid mij verblijden!
Gij hebt mij aangezien,
En hulpe willen biên,
In mijn verdrukking en mijn lijden;
Toen, in mijn zielsellende,
Uw aangezicht mij kende.

Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt,
Die voor mijn welstand waakt!
Zijn oog slaat mij in liefde gade,
Hij wil mij heil bereiden,
Mij in een vesting leiden.

- **Verkondiging**

- **Zingen Opwekking 779**

Kom hier met je tranen,
hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken
maar je redding begint.
Hier is genade,
kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent.

Hier is hoop als je hoop zoekt,
verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade,
kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden,
al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent.
Val in zijn armen.

Straks mag je weer juichen,
dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,

- **Dankgebed**
Collecte

- **Zingen Gezang 459: 1, 2, 4 en 7**

1 Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

4 In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

- **Geloofsbelijdenis**

- **Zingen Gezang 314: 1 en 4 (LVK)**

1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

- **Zegen**

dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent,
zoals je bent.

2 Lied'ren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.

7 Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt
nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!