

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar br. F. Pater en worden weggebracht door zr. A. de Jonge
- **Inzameling van de gaven:** De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de 2e collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
- **Hulpverleningszondag:** De collecte voor de hulpverlening vorige week zondag heeft een totaalbedrag van €333.82 opgebracht.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Wat is liefde".

Mededelingen D.V.

- **Zondag 21 februari:** Volgende week zondag, 2^e lijdenszondag, beginnen de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze zondag, 21 februari, is fam. W. Cannegieter het gastgezin.

Multicultureeldiner: Op zaterdag 5 maart organiseert de activiteiten commissie een stampotbuffet met lekkernijen gemaakt door mensen uit het AZC. Er zal op de avond een giftenpot staan voor een vrije gift. De opbrengst is voor activiteiten die georganiseerd worden door onze kerk in het AZC. Zelf op product maken? Geef dit aan op de flap-over in de hal. Hierop kunt u zich ook opgeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Klasina Wubs.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 460: 1 en 2**

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 29: 1 en 2 (DNP)**

1. Engelen, geef aan de HEER,
geef Hem heerlijkheid en eer.
Kniel en zing over Gods faam:
'Heilig, heilig is zijn naam!'
Hoor, zijn stem spreekt in orkanen,
echoot over oceanen;
heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksems en zijn donder.

2. Onze HEER heeft alle macht.
Hoor, Hij spreekt met grote kracht.
Bomen buigen neer voor Hem,
ceders schudden door zijn stem.
Ja, de dikke takken breken
als de HEER begint te spreken.
Hoge heuvels, bergen, bossen
springen op als jonge ossen.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wil van God**
- **Zingen: Ps. 119: 49**

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

- **Schriftlezing: Johannes 8: 10-20, 9: 1-3; 39-41 en 12: 35-36**
- **Zingen: Gez. 75: 4 en 8**

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,

wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

- **Verkondiging: 'Het Licht dat blinden kunnen zien...'**
- **Zingen: Opwekking 334**

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 27: 1 en 2 (staande)**

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is zijn licht,
verlichtende de duisternis.

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 44**

1 Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Refr.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat
zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

2 Verdreven is de schaduw,
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

3 Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 121: 3 en 4 (DNP)**

3. Geen ogenblik ga je alleen,
want aan je rechterzij
staat Hij je altijd bij.
Hij geeft zijn schaduw om je heen.
Fel zonlicht zal Hij weren.
De maan zal je niet deren.

4. De HEER behoedt voor alle kwaad.
Hij geeft je veiligheid
voor nu en voor altijd.
Hij zal, waarheen de weg ook gaat,
bescherming aan je geven.
Hij waakt over je leven.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 7**
- **Zingen: Ps. 42: 1, 5 en 7**

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is;
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

- **Verkondiging: 'Wat God aan het doen is als je lijdt...'**
- **Zingen: Ps. 118: 12 OB**

Dit is de dag, de roem der dagen,
dien Israels God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans uw zegeningen;
och HEER, geef heil op dezen dag;
och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Zingen: 'Ben je groot of ben je klein'**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Gez. 109: 1, 4 en 5(staande)**

1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.

Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

4 Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.

5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht.

- **Zegen**