

Mededelingen

- Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. F. Vriese-Sloots en worden weggebracht door zr. T. Braam.
- Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de zending.
- Zondagsschool: Vanmiddag is geen zondagsschool.
- Flessenactie: Op 18 mei zullen de leden van de jeugdclubs flessen ophalen. Heeft u flessen (of een financiële bijdrage) dan kunt u uw naam op de flap-over in de hal schrijven en komen enkele leden bij u langs om dit op te halen.

Mededelingen D.V.

- Zondag 22 mei: Volgende week zondag is fam. A. Wubs het gastgezin.
- 2^e Pinksterdag: Morgen zal er een zangdienst gehouden worden in de baptistengemeente. De dienst begint om 10.00u.

Geluid zondag 22 mei: Ochtenddienst: Marcha Braam. Middagdienst: Dennis Westra

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 118: 1 NB**

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den Heer vreest, laat het horen;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 88**

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God uit Hosea 2: 13-22**
- **Zingen: Gez. 477: 1**

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

- **Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 en Hooglied 4:8-5:1**
- **Zingen: ELB 147: 1, 5 en 6**

1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

- **Verkondiging: 'De wind om je oren, vlammen op je hoofd en... vlinders in je buik'**
- **Luisterlied: 'De wind steekt op' (opwekking 766)**
- **Zingen: Zingende Gezegend 184: 2, 5 en 9**

Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft - God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Alwie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw beziel.

Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd -
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 133 OB (staande)**

1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt; z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, en op zijn bergen nedervloeit.

3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij Zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en 't leven tot in eeuwigheid.

- **Zegen**

Liturgie middagdienst, ds. G. Huisman, 14.30 uur

- **Welkom/mededelingen**
- **Zingen Opwekking 8 Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer**

Door de heilige Geest zijn wij één in de Heer

Door de Geest groeit de liefde voor elkaar steeds meer

Daarom bidden we samen dat die eenheid zichtbaar wordt

Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar

Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar

In het volgen van Jezus wordt de liefde openbaar

Samen biddend geloven met de handen in elkaar

En de mensen vertellen dat God niet veranderd is

Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar

Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar

Ja, wij danken de Vader, die ons leven bewaart

En wij prijzen de Zoon, die ons zijn liefde verklaart

Lof en eer voor de Geest, in Hem ontmoeten wij elkaar

Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar

Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar

- **Stil gebed**
- **Votum en groet**
- **Zingen Gezang 255: 1.2 en 3**

1 Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilige Geest, de Trooster,

de Drieënge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drieënge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

3 Ere zij de Heer der engelen,

ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;

aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

looft de Koning, heel zijn kerk!

- **Gebed**
- **Bijbellesing Exodus 19:1-9.16-19**
- **Zingen Enige Gezangen 1: 1.2 en 9**

1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez' woorden horen deed:

2 Ik ben de HEER', uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrijd',
U leidend uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij!

9 Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.

- **Bijbellesing Ezechiël 36: 22 – 28**
- **Zingen Opwekking 389**

Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me. (2x)

Cast me not away from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

- **Preek: Pinksteren – feest van de wet!**
- **Zingen Gezang 249**

1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

- **Dankgebed**
- **Collecte**

- **Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis**
- **Zegen**