

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. H. Jonker en worden weggebracht door zr. R. Nap
- **Inzaming van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "De geboorte van Simson".
- **Ambtsdrager verkiezing Ouderling:** Na de ochtenddienst hopen we als gemeente een stemming uit te brengen voor één ouderling. Verkiesbaar zijn br. Bert Haaijer en br. Lammert Sligter.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 23 augustus:** Volgende week zondag zullen de diensten om 09.30u en 14.30u beginnen. In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op deze zondag, 23 augustus, is fam. M. Eelsing het gastgezin.
- **Startweek 2015:** De vakantie loopt alweer ten einde. Achter de schermen worden de voorbereidingen weer volop getroffen voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar begint het nieuwe seizoen weer met een spetterende startweek waar u allen voor bent uitgenodigd! Het programma:
 - Zondag 13 september: Startzondag
 - Maandag 14 september: Viswedstrijd voor de hele gemeente
Vispas is niet nodig. Tijd: 18.00u-19.30u
 - Dinsdag 15 september: Sport en Spel voor de hele gemeente
Onstwedderweg 70. Tijd: 18.00u-20.30u
 - Woensdag 16 september: Zondagsschool en Clubs
 - Vrijdag 18 september: Muziekavond voor iedereen
Tijd: 19.00u-20.30u

Meer informatie kunt u vinden in het laatste kompas.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 464**

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 65: 1 en 2**

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 19: 4 (DNP)**

4. HEERE, bescherm mij, leid
mij tot bescheidenheid
en houd mijn hart oprecht.
Dan zal mijn wandel rein
en zonder aanstoot zijn;
dan leef ik als uw knecht.
Laat alles wat ik zeg
of zwijgend overleg
U hartelijk verblijden.
HEER, U heeft door uw wet
mij op een rots gezet.
U wilde mij bevrijden.

- **Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9-18**
- **Zingen: Ps. 62: 1**

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
an Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

- **Verkondiging: 'Stilte na de storm'**
- **Zingen: Zingende Gezegend 289: 1, 3 en 4 (wijs: Ps. 119)**

Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen.
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt
zodat er volop licht kan binnenstromen;
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt
en zie verbaasd wat mij is overkomen.

Hoelang heb ik de mij geschonken tijd
met open ogen hopeloos verslapen,
hoe vaak ben ik gevluht in eenzaamheid,
zoals een huurling weglucht van de
schapen,
een herder die alleen zichzelf nog weidt
en van vermoeidheid valt in eigen wapen.

Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt,
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken.
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt
doet gij de lange winter van mij wijken?
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt,
kan mij de hemel werkelijk bereiken!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**

- **Zingen: Gez. 457: 3 en 4 (staande)**

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

- **Zegen**

Middagdienst: ds. M. Bergsma, 14.30 uur

- **Welkom**
- **Zingen: Psalm 113: 1 en 2**

Prijst, halleluja, prijst den Heer,
gij 's Heren knechten, immermeer
moet 's Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,
zij 's Heren grote naam geprezen.

Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

- **Stil gebed**
- **Afhankelijkheidsbetuiging en groet.**
- **Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 5**

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

- **Gebed**
- **Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-21 (NBV)**
- **Zingen: Psalm 106: 1**

Looft nu den Heer, want Hij is goed,
die met zijn liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
Wie looft Hem zodat elk het hoort?

- **Verkondiging: Thema: God is liefde**
- **Zingen: Gezang 481: 1, 3 en 4 LvdK**

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

- **Dankgebed en voorbede**
- **Inzameling van gaven**
- **Zingen: Gezang 443: 1, 2 en 3 LvdK**

1 Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2 God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

- **Wij belijden ons geloof (staande)**
- **Zingen: Opwekking 167: 2 en 3**

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- **Zegen**