

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar br. H. Raveling sr. en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Zondagsschool:** De zondagsschool heeft zomervakantie en zal weer beginnen op zondag 4 september.
- **Boxen oppasdienst:** Binnenkort zullen de boxen bij de oppasdienst vervangen worden. De huidige boxen zijn dan overbodig. Mocht u destijds een box in bruikleen gegeven hebben en deze terug willen of weet u een bestemming voor de overige box(en), dan kunt u dit tot 30 juli doorgeven aan Geeke(06-22748542), Annie(06-12907609) of Jantine(06-27230298).

Mededelingen D.V.

- **Zondag 24 juli:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden. In beide diensten hoopt ds. J. Sijtsma ons voor te gaan. Tijdens deze zondag, 24 juli, is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin

Geluid zondag 24 juli: Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst: Marcha Braam

Ochtenddienst: br. L. Slijter, 9.30 uur

- **Welkom, mededelingen:**
- **Zingen : Opwekking 488 De kracht van uw liefde**

Heer ik kom tot U

Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

[Chorus]

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen diep in mij

en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde

[Chorus 2x]

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

[eind 2x]

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

- **Stil gebed:**
- **Votum en Groet:**
- **Zingen :** **Psalm 25: 5-6 (OB)**

Lout're goedheid, liefdekoorden,
 waarheid, zijn des Heren paân
 hun, die zijn verbond en woorden
 als hun schatten gadeslaan.
 Wil mij, uwen naam ter eer,
 al mijn euveldaân vergeven:
 ik heb tegen U, o Heer,
 zwaar en menigmaal misdreven!

Wie heeft lust den Heer te vrezen,
 't allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal zelf zijn leidsman wezen,
 leren hoe hij wand'len moet.
 't Goed, dat nimmermeer vergaast,
 zal hij ongestoord verwerven,
 en zijn godgeheilgd zaad
 zal 't gezegend aardrijk erven.

- **Gebed om de Geest:**
- **Wil van God: Uit Exodus 20**
- **Zingen: Psalm 103: 1-3**

Zegen, mijn ziel, de grote naam des
 Heren,
 laat al wat binnen in mij is Hem eren,
 vergeet niet hoe zijn liefde u heeft
 geleid,
 gedenk zijn goedheid, die u wil
 vergeven,
 die u geneest, die uit het graf uw leven
 verlost en kroont met
 goedertierenheid.

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
 dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
 gelijk een arend nieuw bevreugeld
 wordt.
 Het volk in druk heeft van Hem recht
 verkregen,
 Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn
 wegen,
 op Israël zijn zegen uitgestort.

Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

- **Bijbellezing: Lukas 18: 18-30**
- **Zingen: Psalm 84: 1-3**

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

- **Tekst van de lezing:** *En komt dan en volgt mij (Lukas 18:22 (HSV)*
- **Preeklezing:** *Nog Een ding ontbreekt. (DRS A.TH van Olst te Utrecht)*
- **Zingen:** **Gezang 457:**

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God
almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied
gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en
machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen
aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden
kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te
midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw
heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

- **Danken:**
- **Collecten:**
- **Zingen:** **Gezang 481: 3 en 4**

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met
macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

- **Zegen: Amenlied: Gezang 456: 3**

Middagdienst: br. S. Hillenga, 14.30 uur

- **Welkom en mededelingen**
- **Voorzang: Psalm 139: 1,2 en 8**

1. U kent mij, HEER, en U ontwart al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg en hoort de woorden die ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen neemt U al waar bij mij vanbinnen.

2. Geen ogenblik ben ik alleen, want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij dat U uw handen legt op mij.
Waar ik ook ga, ik zie U kijken.
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

8. Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER, volkomen eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg en neem het schadelijke weg.
Doorgrond mij, God en leid mijn leven; wil mij voor eeuwig richting geven.

- **Stil gebed, Votum, groet**
- **Zingen: Psalm 130: 2 en 3 NB**

Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

- **Gebed**
- **Schriftlezing: Job 38**
- **Zingen: Psalm 73: 5 en 8 NB**

5 Vergeefs was ik mijn handen rein, zoek zuiver in mijn hart te zijn.
De lange dag lijd ik hun plagen, hun straf moet 'k elke morgen dragen.
Maar als ik onomwonden zei, hoe bitter alles is voor mij, ontmoedigde dan niet mijn woord, het volk dat wacht tot Gij het hoort?

8 Hoe was ik in opstandigheid een dwaas voor U die wijsheid zijt.
Ik zag geen zin meer in het leven, dat door het kwade scheen omgeven, dat naar geen doel meer scheen gericht.
Ik was voor U, die troont in 't licht, een zot, die ziet en niet verstaat, een dier, het weet niet waar het gaat.

- **Preeklezing: Tekst: Jobs antwoord: [Job 42 1 – 6](#)**
- **Thema: De HERE GOD leert Job bevrijdende nederigheid (ootmoedigheid)**
- **Zingen: liedboek gezang 293 1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge)**

1 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft geloven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al uw luister,
 als ik in uw hemel kom!

- **Dankgebed**
- **Collectes**
- **Zingen: Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)**

Genade, zo oneindig groot
 dat ik, die 't niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan 'k zien

Genade, die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad
 Maar ook, als ik mij tot Hem keer
 dat God mij nooit verlaat

Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon,
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
 dat ik genade vond) 2x

- **Geloofsbelijdenis**
- **Slotlied: lied 416 uit het nieuw liedboek (Ga met God en Hij zal met je zijn).**

Ga met God en Hij zal met je zijn
 jou nabij op al je wegen
 met Zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
 bij gevaar, in bange tijden
 over jou Zijn vleugels spreiden
 Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten
 in Zijn naam elkaar begroeten
 Ga met God en Hij zal met je zijn

- **Zegenbede**