

# Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. A. Eelsing ze worden weggebracht door Trijnie Braam.
- **Inzameling gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Volgende week zondag, 26 april, zal er bij het uitgaan van de kerk gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Talstelling:** Na de dienst vindt er een talstellingsvergadering plaats waarbij, zoals gebruikelijk, uiteraard ook koffie en thee geschonken wordt. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering!
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Wandelen met elkaar".

## Mededelingen D.V.

- **Zondag 26 april:** Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half 3. Tijdens de ochtenddienst zal br. J. Woltjer voorgaan. Op deze zondag, 26 april, is fam. H. Braam het gastgezin.

**Speeddate met de kerkenraad:** Op 1 mei 2015 organiseert de kerkenraad een speeddate-avond met jong belijdende thuiswonende leden.

# Liturgie ochtenddienst.

- **Welkom + mededelingen**
- **Zingen: Psalm 42: 1 (NB) en 3 (OB)**

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;  
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwiss'len in geluk.  
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

- **Stil gebed**  
**Votum**

- **Zingen: Gezang 444: 1 en 3 (LVK) – Grote God, wij loven U**

1 Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3 Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
laat ons niet verloren gaan.

- **Gebed**  
**Wetslezing**

- **Zingen: Psalm 139: 1 en 14 (NB)**

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op den weg ten leven.

- **Schriftlezing: Marcus 4:35-41**

- **Zingen: Psalm 107: 3, 13 en 15 (NB) – Gods goedheid houdt ons staande**

Zij moeten God aanbidden,  
rondom zijn altaar staan,  
omdat Hij in hun midden  
zijn wonder heeft gedaan;

maaltijd en lafenis  
meer dan zij durfden dromen;  
de last van hun gemis  
heeft Hij hun afgenomen.

Hun vege levens spaart Hij,  
de golven maakt Hij stil.  
het stormgeweld bedaart Hij,  
het voegt zich naar zijn wil.  
Scheepsvolk, heradem weer,  
gij kunt aan rust u laven  
en dankt nu God den Heer,  
Hij leidt u naar de haven.

Laat ons nu voor den Here  
zijn goedertierenheid  
toezingen en vereren  
de God die ons bevrijdt.  
Want wie zijn hulp verlangt,  
Hem aanroept in gebeden,  
verlost Hij uit de angst  
en leidt Hij tot den vrede.

- **Verkondiging: Jezus is Heer over de storm**
- **Zingen: Psalm 42: 5 en 7 (OB) – Maar de HEER' zal uitkomst geven**

Maar de Heer zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Menigwerf heeft Hij uw druk  
Doen verand'ren in geluk;  
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven.  
Ik zal God, mijn God, nog loven.

- **Dankgebed**
- **Collecte**
- **Zingen: Gezang 118: 1 en 2 (LVK) – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen**

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilge gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

- **Zegen**

# Liturgie middagdienst

- **Welkom en mededelingen**

- **Voorzang: Psalm 122: 1 en 3**

1 Ik ben verblijd, wanneer men mij  
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan  
Gereed, om naar Gods huis te gaan.  
Kom, ga met ons, en doe als wij."  
Jeruzalem, dat ik bemin;  
wij treden uwe poorten in;  
daar staan, o Godsstad, onze voeten.  
Jeruzalem is wl gebouwd,  
wl samgevoegd: wie haar beschouwt,  
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk  
groeten.

- **Stil gebed, Votum, groet**

- **Zingen: Psalm 133**

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat  
zonen  
van 't zelfde huis als broeders  
samenwonen.  
Een liefdeband houdt hen tezaam.  
De zegen van Gods hoog verheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid,  
als olie die den priester wijdt.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,  
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen  
en leven tot in eeuwigheid.

- **Gebed**

- **Schriftlezing: Matteüs 18: 21-35**

- **Zingen: Psalm 51: 1 en 2**

Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,  
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.  
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.  
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.  
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,  
reinig mij door uw diepe mededogen.  
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,  
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

## Oude Berijming

3 Dat vreed', en aangename rust,  
en milde zegen u verblij';  
dat welvaart in uw vesting zij,  
in uw paleizen vreugd' en lust.  
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:  
"De vrede zij en blijv' in u,  
nooit moet haar nijd of twist  
verkloeken.  
Om 's HEREN huis, in u gebouwd,  
waar onze God zijn woning houdt,  
zal ik het goede voor u zoeken."

2 Als olie die Aarons baard en kleren  
met geur doordringt, zo is de gunst des  
Heren  
voor wie eendrachtig samen zijn.  
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein  
op Hermons top en daalt op Sion neer.  
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

Want tegen U, want tegen U alleen  
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade.  
In diep berouw belijd ik U mijn daden,  
hoor naar de donk're stem van mijn gewezen.  
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog,  
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig.  
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog,  
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.

- **Preeklezing: Tekst: Efeziërs 4: 32**

“Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft”

**Thema: Ik geloof in de vergeving van de zonden.**

- **Zingen: Psalm 51: 4 en 5.**

Voltrek de reiniging en raak mij aan  
met bloed en hyssop, dan ben ik genezen.  
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen  
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.  
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,  
doe aan mijn oor uw blijde boodschap  
horen,  
dan juicht mijn hart, hoezeer door U  
gewond.  
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste  
sporen.

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't  
licht,  
geef mij een vaste geest, die diep van  
binnen  
zonder onzekerheid U blijft beminnen,  
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.  
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,  
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,  
en richt geheel mijn wil op uw gebod,  
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

- **Dankgebed**

- **Collectes**

- **Zingen: LvK gezang 446: 1, 3 en 4 (O Jezus hoe vertrouwd en goed....)**

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.

- **Kinderen komen binnen**

- **Geloofsbelijdenis**
- **Slotlied: Opwekking 249 (Heer wat een voorrecht om in liefde)**

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wij U bent,  
want uw Woord maakt uw wegen bekend.

**Refrein:**

Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde,  
genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt  
in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U,  
dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

**Refrein.**

- **Zegenbede**