

Mededelingen

Morgendienst: 09.30 uur		Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal		Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. R. Cannegieter		Gastgezin fam. R. Cannegieter
Geluid: Mathé Hillenga		Geluid: Koert Davids
Oppas zaal 2 (0-3) Geeke Wijsbeek Jantine Veldkamp Marijke Cannegieter	Oppas zaal 3 (3-6) Gendia Munneke Stijn Schutte	Oppas zaal 2 (4-6) Yvonne Cannegieter Leonie Cannegieter

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. en worden weggebracht door zr.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Volgende week is het weer de laatste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Laat uw leven niet bepalen door zorgen."
- **Commissie van Beheer:** Vol belangstelling wachten wij uw ideeën af om ons gebouw op te frissen. Vergeet u niet om de flyer in te leveren in de daarvoor bestemde bus? Er liggen nog flyers in de ontmoetingshal. U kunt de flyer tot en met vandaag inleveren.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 26 februari :** Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en om 14.30u. In de morgendienst hoop ds. J. Sijtsma voor te gaan. In de middagdienst hoopt ds. A.C. van der Wekken voor te gaan. Tijdens deze zondag, 26 februari, is fam. H. Braam het gastgezin.
- **Geluid zondag 26 februari :** Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst: Dennis Westra
- **Jaarfeest 2017:** Het jaarfeest staat gepland op 11 maart 2017. De avond begint om 19.00u tot 22.15u. De zaal is open vanaf 18.30u.

Contact

- Heeft u vragen of wilt u doorpraten over de diensten dan kunt u contact op nemen met ds. S.P. Roosendaal. Tel: 0597-752612. E-mail: sp.roosendaal@filternet.nl. Ds. S.P. Roosendaal is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 355**

U die mij geschapen hebt.

U wil ik aanbidden als mijn God.

In voor- of tegenspoed,

Uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.

En u gehoorzaam zijn.

Heer, U bent mijn doel.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Gez. 444: 1 en 3**

1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 119: 13 NB**

Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

- **Schriftlezing: Lukas 5: 1-11**

De wonderbare visvangst

5 En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen,
dat Hij bij het meer Gennesaret stond.

2 En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit
gegaan en spoelden de netten.

3 Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip.

4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.

5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.

6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.

7 En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.

8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.

9 Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden;

10 en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.

11 En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.

- **Zingen: Gez. 47**

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

- **Preektekst: Lukas 5: 10b (Serie 'Jezus uitstralen' 6)**

- **Verkondiging: 'De Mensenvanger'**
- **Zingen: Ps. 8: 1, 4 en 5**

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw Naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft U in zijn hand.

5 Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
Vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 87: 3 en 4 DNP(staande)**

3. De hele wereld zal van Sion horen:

'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'

De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:

'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 281**

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 84: 1 en 3 NB**

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Psalm 42**

Verlangen naar God

42Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.

2Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

3Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God.

Wanneer zal ik binnengaan
om voor Gods aangezicht te verschijnen?

4Mijn tranen zijn mij tot voedsel,
dag en nacht,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:

Waar is uw God?

5Hieraan denk ik

en ik stort mijn ziel in mij uit:

hoe ik meeding in de stoet

en met hen optrok naar Gods huis,

onder luide vreugdezang en lof liederen:

een feestvierende menigte.

6Wat buigt u zich neer, mijn ziel,

en bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven

voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

7Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij,

daarom denk ik aan U

vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebirge,

vanuit het laaggebirge.

8Watervloed roept tot watervloed,

terwijl Uw waterkolken bruisen;

al Uw baren en Uw golven

zijn over mij heen gegaan.

9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;

's nachts zal Zijn lied bij mij zijn,

een gebed tot de God van mijn leven.

10Ik zeg tegen God:

Mijn rots, waarom vergeet U mij?

Waarom ga ik in het zwart gehuld,

door de onderdrukking van de vijand?

11Met een doodsteek in mijn beenderen

honen mijn tegenstanders mij,

omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:

Waar is uw God?

12Wat buigt u zich neer, mijn ziel,

en wat bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

- **Zingen: Gez. 472: 1, 3, 5 en 6**

1 Door uwe donk're sluier heen
zoekt U mijn hart met zijn gebe'en,
o eeuw'ge bron van al wat is,
o groot, o diep geheimenis.

5 De draad, die in de donkerheid
mij door des doolhofs gangen leidt,
brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant:
want 't einde is in uwe hand.

3 Wie is er, die me aan U ontrukkt?
Uw merk, mijn ziele ingedrukt,
uw zegel in de edelsteen,
wijst altijd naar haar oorsprong heen.

6 In 's levens droom en schemerschijn
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werk'lijkheid!

- **Verkondiging: 'Omgaan met depressieve gevoelens'**

- **Zingen: Ps. 42: 1, 5 en 6 DNP**

1. Net zoals een hert kan smachten
naar een beekje, stromend, fris,
zo verlangend blijf ik wachten
op God, die mijn leven is.
Diep vanbinnen schroeit er pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?

5. Overdag geeft God genade,
's nachts ontlokt Hij mij een lied.
Bij mijn rots ga ik te rade:
'U vergeet uw knecht toch niet?
Waarom laat U mij alleen
met de vijand om mij heen?
Grijnzend wil hij van me weten
of U mij soms bent vergeten.'

6. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld! –
dat je Hem aanbidden zult,
dat je je weer zult verblijden,
als zijn blik je zal bevrijden.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied: 'Een rivier vol van vrede'**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Ps. 130: 3 en 4 OB (staande)**

3 Ik blijf den HEER verwachten;
mijn ziel wacht ongestoord;
ik hoop, in al mijn klachten,
op zijn onfeilbaar woord;

mijn ziel, vol angst en zorgen,
wacht sterker op den HEER,
dan wachters op den morgen;
den morgen, ach, wanneer?

4 Hoopt op den HEER, gij vromen;
is Israël in nood,
er zal verlossing komen;
zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
zo doe Hij ook aan mij.

- **Zegen**