

Mededelingen

- **Bloemstuk en bloemengroet:** Het bloemstuk dat in de kerk staat a.s. zondag, 22 november, is in het kader van de herdenkingsdienst en blijft gewoon in de kerk staan. Wel wordt er een boeket bloemen weggebracht, maar deze staan in het gebouw. Dit boeket gaat naar Bastian Geertsema (vriend Doreen Hillenga) en wordt weggebracht door mevr. G. Meijer-Canegieter.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Volgende week zondag, 29 november, is het de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk zal dan een collecte worden gehouden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "God toont Daniël de toekomst".
- **Lengte mededelingen:** Mededelingen op het liturgieblad moeten een overzichtelijk en duidelijk geheel zijn. Om dit overzicht te behouden wil ik u vragen om mededelingen zo kort en bondig mogelijk te maken. De maximale lengte van een mededeling mag 4 zinnen zijn.

Mededelingen D.V.

Zondag 29 november: Volgende week zondag, 1^e adventszondag, zijn de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal ons voor te gaan. Tijdens deze zondag, 29 november, is fam. H. Braam het gastgezin.

Liturgie Morgendienst (Herdenkingszondag)

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 460: 1 en 4**

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

4 Snel vergaan de mensenkind'ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 61: 3 en 5**

Laat mij als een kleine vogel
schuilen mogen
waar G' uw vleug'len om mij slaat.
Want gij weet wien ik mij wijdde,
dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

Dan zal ik uw naam vereren,
Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven
heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wil van God voor ons leven**
- **Zingen: Ps. 119: 14**

Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

- **Schriftlezing: Psalm 103**
- **Zingen: Gez. 488A: 1 en 2**

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

- **Verkondiging: 'Het loflied op de ontfermende Vader'**
- **Zingen: Ps. 103: 5, 6 en 7 (DNP)**

5. Zoals een kind zich veilig weet geborgen aan vaders hart, zo zal God voor ons zorgen.
De HEERE kent de zijnen, groot en klein, want Hij is zelf de schepper van het leven.
Zijn eigen adem heeft Hij ons gegeven.
Hij weet hoe kwetsbaar en hoe zwak wij zijn.

6. Het gras groeit kort – zo ook ons broze leven.
De mens is als een bloem: hij bloeit maar even.
Zijn schoonheid gaat verloren door de wind.
De droogte laat hem ongenadig lijden.
Hij knakt en sterft vroeg in het jaargetijde,
zodat men zelfs geen spoor meer van hem vindt.

7. Het leven telt slechts jaren, maanden, uren.
De trouw van God zal echter eeuwig duren voor wie op Hem al zijn verwachting stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Voortdurend wordt zijn liefde doorverteld.

- **Herdenking van hen die ons door de dood zijn ontvallen:**

16 februari 2015	br. Hendrik Jan Koning
15 april 2015	br. Jan Koerts
1 juni 2015	br. Tammo Lubbertus Meijer

- **Moment van stilte**

- **Zingen: Gez. 397: 2, 5 en 6**

2 De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

5 De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons Tehuis!

- **We tellen als gemeente onze zegeningen in:**

- **Onze zuster die belijdenis van haar geloof aflegde:**

22 maart 2015 Doreen Hillenga

- **Huwelijken die gesloten werden:**

22 mei 2015 Niels en Ellen Snijdoord (Openbaring 3: 20)

28 augustus 2015 Dennis en Jenny van Klinken (1Ko13:13)

4 september 2015 Marcel en Marcha Braam (Spr 3:3)

- **Kinderen die gedoopt werden:**

14 december 2014: Nanne Davids

1 maart 2015: Wianne Meijer, Sophie Draijer en Bart Eelsing

20 september 2015: Elisabeth Davids en Freerkjan Smid

- **Geboren op 18 november 2015: Tirzah Koerts**

- **Zingen: Zingende Gezegend 70: 3 (wijs Ps. 84)**

O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien -
Gij landman, die de vruchten leest,
pluk zelfde vruchten van de Geest!

- **Dankgebed**

- **Inzameling van de gaven**

- **Zingen: Zingende Gezegend 244: 1 en 2 (Wijs: Gez. 434)**

Vader, U loven wij,
Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest
als een laaiend vuur in ons branden -
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
de toekomst ligt in uw handen!

Kome wat komt,
in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons
door dagen van ziekte en zorgen,
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 435: 2 en 4**

2 Heer, ons lot is in uw handen,
en het is uw hartewens,
naar uw beeld ons te verand'ren,
Jezus Christus, nieuwe mens.
O Gij zijt ons zeer genegen,
ook al doet uw liefde pijn
en al smaalt men allerwegen,
dat wij uw gevang'nen zijn.

4 Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duiv'len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 138: 3 (DNP)**

3. Als ik in grote nood verkeer
helpt U mij, HEER,
te overleven.
Ondanks verwoede tegenstand,
zal mij uw hand
verlossing geven.
Wat U belooft wordt eens vervuld,
want, HEER, U zult
niet van mij wijken.
Geef mij niet over aan mijn lot.
Laat, trouwe God,
uw goedheid blijken.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Jakobus 1: 1-16**
- **Luisterlied: Onze Vader (Arabisch)**

'abā-nā alladhī fī as-samāwāt-i,
li-ya-ta-qaddas-i asm-u-ka!
li-ya-'ti malakūt-u-ka!
li-takun ma-shī'at-u-ka `alā al-'arḍ-i kamā hīa fī as-samā'-i!
khubz-a-nā kafāf-a-nā 'a-'ṭi-nā al-yawm-a!
wa-aghfir la-nā dhunūb-a-nā,
kamā na-ghfir-u naḥnu li-Imu-dhrib-ī-na 'ilay-nā!
wa-lā tu-dkhill-nā fī ta-jribat-in,

lakin najji-nā mina ash-shirrīr-i,
l'anna laka al-mulka wa-al-qūwaha wa-al-majda 'ilā al-'anadi.

- **Verkondiging: 'Verlos me!'**
- **Zingen: Geb. des Heeren: 8 en10**

8 Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, Zijn sterk! is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood.
Hier komt nog vlees en wereld bij,
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

10 Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw gena!
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig "Amen" op 't gebed.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Zingen: Kinderlied opwekking 167**

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 354 (staande)**

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

- **Zegen**