

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. Buist-Werkman en worden weggebracht door zr. K. Wubs
- **Inzaming van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Het raadsel van Simson".
- **Kampvuuravond:** Mannen van onze kerk! Denken jullie aan de kampvuuravond van 28 augustus in Onstwedde. Onze predikant zal daar spreken. Voor meer informatie kun je terecht bij Harry Sterenburg.
- **Mannenconferentie:** Denk ook alvast na over de mannenconferentie van 16 en 17 oktober in Mussel met als thema 'Jezus ontmoeten' (info bij Bram Koerts).
- **Verkoop bolchrysanen:** De activiteitencommissie verkoopt bolchrysanen. 1 bolchrysan kost 5 euro en 3 bolchrysanen 12,50 euro. Bestellen kan tot maandag 7 september en ze kunnen worden afgehaald op vrijdag 11 september tussen 13.00 en 14.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Jan Schutte of Klazina Wubs.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 30 augustus:** Volgende week zondag zullen de diensten om 09.30u en 14.30u beginnen. In beide diensten hoopt ds. J. van der Wal ons voor te gaan. Op deze zondag, 30 augustus, is fam. H. Raveling (jr) het gastgezin.
- **Gebedsavond:** Op donderdag 27 augustus zal de maandelijkse gebedsavond plaatsvinden in de pastorie. U bent allen welkom, de avond begint om 19.30u
- **Collecte voor onderhoud:** Volgende week zondag, 30 augustus, zal er bij het uitgaan van de kerk gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Inleveren kopij kompas:** De inleverdatum voor het Kompas is 7 september. Graag uw bijdrage sturen naar konpascgkpekela@gmail.com.
- **Startweek 2015:** De vakantie loopt alweer ten einde. Achter de schermen worden de voorbereidingen weer volop getroffen voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar begint het nieuwe seizoen weer met een spetterende startweek waar u allen voor bent uitgenodigd! Het programma:
 - Zondag 13 september: Startzondag
 - Maandag 14 september: Viswedstrijd voor de hele gemeente
Vispas is niet nodig. Tijd: 18.00u-19.30u
 - Dinsdag 15 september: Sport en Spel voor de hele gemeente
Onstwedderweg 70. Tijd: 18.00u-20.30u
 - Woensdag 16 september: Zondagsschool en Clubs
 - Vrijdag 18 september: Muziekavond voor iedereen
Tijd: 19.00u-20.30u

Wil je tijdens de muziek- en zangavond iets doen, geef dit dan aan bij Janna Wubs. Janna zal een programma maken waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om in groepen of alleen iets te doen.

Meer informatie over de startweek kunt u vinden in het laatste kompas.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 122: 1 en 3**

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Gez. 78: 2 en 4**

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Opwekking 244**

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

- **Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19-21 en Lukas 9: 57-62**
- **Zingen: Gez. 442: 1 en 2**

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

- **Verkondiging: Wie volgt?**
- **Zingen: Johannes de Heer 133: 1 en 3 (+refrein)**

Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer
verdooft.

KOOR:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.
KOOR

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Opwekking 520 (staande)**

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 181**

Majesteit,
groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog,

maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert'

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 51: 4**

Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuw wit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 3: 14-22**
- **Zingen: Ps. 45: 1**

Met luider stem breng ik de koning hulde
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde,
mijn tong rept als een snel bestuurde pen
van hem wiens gratie ik niet waardig ben!
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring,
de woorden van uw mond zijn vol bekoring,
voor eeuwig en altoos door God bemind,
zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

- **Verkondiging: 'Het geneesmiddel tegen middelmatigheid'**

- **Zingen: Zingende Gezegend 241 (Ps. 118)**

Het is uw goedheid, heer der heren,
dat wij tot hier gekomen zijn;
uw daglicht zal de koude keren,
liefde verwarmt als zonneshijn!
Grenzeloos groot is uw genade,
onpeilbaar uw barmhartigheid;
God zij geloofd om al zijn daden -
vol is ons hart van vrolijkheid!

Nieuw is zijn goedheid, elke morgen,
nieuw is zijn goedheid, elke dag;
zeg dan vaarwel uw laatste zorgen,
zegen, mijn ziel, uw God - en lach!
Zijn liefde leidt u door het leven
en maakt gelukkig man en vrouw;
Hij heeft zijn jawoord u gegeven -
groot is, o God, uw goede trouw!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Gez. 451: 1**

1 Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheer
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o engelenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

- **Kinderen komen in de dienst**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Gez. 451: 3 (staande)**

3 Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o engelenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

- **Zegen**