

Zingen: Gezang 314: 3 en 4

Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.

Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Kinderlied: Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent;
hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou.
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Zingen: Psalm 86: 4 NB

Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68: 9 NB

God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,

toon ons uw macht, uw krachten
groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Zegen

Welkom en mededelingen

Zingen Opwekking 222

Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer,
maak mij vrij!

Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart, vernieuw het,
doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

O Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij
van zonden rein.
Doopt mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,
tot eer van uwe naam.

O, heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.

Moment van stil gebed (staande)

Woord van verwachting

Groet namens God

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Gebed om de Heilige Geest

De wet van God

Zingen: Psalm 119: 5 NB

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

Schriftlezing: Johannes 10: 14-27

Zingen: Psalm 119: 40 en 44 NB

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

HEER, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mijn verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte dragen.

Verkondiging

Zingen: Gezang 14: 1, 2 en 3

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.	De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.
---	--

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 89: 7 NB

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Zegen

Middagdienst, welkom!

Zingen: Opwekking 123: 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. (refrein)	Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refrein)
--	--

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Moment van stil gebed (staande)

Woord van verwachting

Groet namens God

Zingen: Psalm 42: 1 en 5

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is:
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1-7

Zingen: Psalm 85: 3 OB

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê.
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;
Opdat er eer in onzen lande woon'
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

Verkondiging