

Mededelingen

Morgendienst: 11.00 uur	Middagdienst: 14.30 uur	
Ds. S.P. Roosendaal	Ds. S.P. Roosendaal	
Gastgezin fam. W. Cannegieter	Gastgezin fam. W. Cannegieter	
Geluid: Dennis Westra	Geluid: Jan Otto Schutte	
Oppas zaal 2 (0-3) Geeke Wijsbeek Jantine Veldkamp Evelien de Boer	Oppas zaal 1 (3-6) Geertje Smid Janique Lemmen	Oppas zaal 2 (0-3) Gerlies Meijer Nicole Volders

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar br. N. Kampinga en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Zondagsschool:** De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september 2017.
- **Gemeentedag:** Op zaterdag 1 juli is er een gemeentedag. Er is een fietstocht georganiseerd en aansluitend een lopend buffet. De dag begint om 13.00u. Wilt u zich hiervoor opgeven? Dit in verband met de inkopen voor het buffet.

Mededelingen D.V.

- **Gebedsuur:** Op 29 juni zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur plaatsvinden in Champ Clarck. Als u of jij gebedspunten heeft, geef dat dan gerust door aan Bram Koerts of Martha Raveling. We bidden graag voor u, jou of voor je gebedspunt.
- **Vrijdag 30 juni:** Komende vrijdag zal het huwelijk bevestigd worden van Jeroen Westra en Marleen Veldkamp. De dienst begint om 19.00u. ds. S.P. Roosendaal hoopt deze dienst te leiden.
- **Zondag 2 juli:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden, 09.30u en 14.30u. Tijdens deze zondag, 2 juli, is fam. H. Raveling (jr) het gastgezin.
- **Geluid zondag 2 juli :** Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst: Marcha Braam

Liturgie ochtenddienst 25 juni 2017

- **Welkom in deze dienst!**
- **Zingen: Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

- **Samen worden we stil voor God**
- **We zeggen tegen elkaar dat we God in alles nodig hebben**
- **De Heere groet ons**
- **Zingen: Psalm 100: 2 en 3 DNP**

2. Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

3. Trek zingend in een blijde stoet
zijn voorhof in, want Hij is goed.
Hef voor zijn naam een loflied aan.
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan.

- **We bidden samen om de Heilige Geest**

- Kinderkoor zingt:
Doel van ons bestaan
De Bijbel

- **We lezen de 10 woorden van God [door Daniël]**

- **We zingen samen: ‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots’**

Een wijs man bouwde
zijn huis op de rots.

Een wijs man bouwde
zijn huis op de rots.

Een wijs man bouwde
zijn huis op de rots.

En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand.

Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand.

Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand.

En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.

En het huis stortte in met een plof.

Dus bouw je huis op
Jezus, de Rots.

Dus bouw je huis op
Jezus, de Rots.

Dus bouw je huis op
Jezus, de Rots.

En de zegen daalt dan neer.

En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op.

En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op.

En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op.

Bouw je levenshuis op Hem.

- **We lezen uit de Bijbel: Richteren 6: 11-23 [gelezen door Huib]**

11 Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen.

12 Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!

13 Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaders ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!

14 Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?

15 Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie.

16 Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.

17 En hij zei tegen Hem: Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt.

18 Ga toch niet vanhier weg, totdat ik weer bij U kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en U heb voorgezet. En Hij zei: Ík zal blijven tot u terugkomt.

19 Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar, en ongezuurde broden van een efa meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij Hem onder de eik, en bood het aan.

20 Maar de Engel van God zei tegen hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij.

21 Toen stak de Engel van de HEERE het uiteinde van de staf uit, die in Zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de Engel van de HEERE uit zijn ogen verdwenen.

22 Toen zag Gideon dat het een Engel van de HEERE was. En Gideon zei: Ach, Heere, HEERE! Daarom, omdat ik een Engel van de HEERE heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven!

23 Maar de HEERE zei tegen hem: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet sterven.

- **Zingen: 'Lees je Bijbel, bidt elke dag'**

Lees je Bijbel bidt elke dag
Bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag

Read your bible pray every day
pray every day, pray every day
Read your bible pray every day
if you want to grow
if you want to grow
if you want to grow
Read your bible pray every day
if you want to grow

- **Tekst voor de preek: Richteren 6: 12**

12 Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!

- **We luisteren naar de preek over: 'Gideon, een held op sokken'**
- **Zingen: Opwekking 124**

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam
ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
in 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

Martijn Ham, Lars Hoogakker, Huib van der Velde en Daniël van Winkoop verlaten dit jaar de zondagschool. We geven hen een belangrijk cadeau!

- **Kinderkoor zingt:**
Meer en meer
ledereen is anders

- **We zingen: 'Onder, boven, voor en achter'**

refrein:

onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
onder boven
voor en achter
God is om mij heen

al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want

al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus

- **We danken de Heere voor alles wat we gekregen hebben.**
- **We geven onze gaven voor de dienst aan God [*Martijn en Lars helpen de diakenen*]**
- **Zingen: Ps. 150: 1 NB**

1 Looft God, looft Hem overal.

Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

- **We krijgen een zegen van God mee**



• **Voor de dienst: Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof**

Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft
Het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde
meer.

Bevrijd uit het duister
Mogen wij thuis zijn
In Gods familie
Wonen bij Hem
Als Uw erfgenamen
Bindt U ons samen
Ons leven geven wij tot eer van U.

Verbonden als Uw volk
Verenigd in Uw naam
een hoop
een Heer
een roeping
om te gaan
Aanbiddend in Uw huis
Zien wij Uw heerlijkheid

En raakt Uw Heilige Geest ons allen aan
Laten we opstaan .
Vol van Gods liefde
Laat ons op weg gaan
Naar mensen in nood
Vertel Jezus' boodschap
Aan heel de wereld
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

En worden wij beproefd
Help ons om in ons land
Te strijden voor gerechtigheid en eer
Geen angst weerhoudt ons meer
Als wij de wedloop gaan
Ons leven is gekruisigd met de Heer
Uw rijk verbreidt zich

In heel de wereld
Wie kan bestrijden
Dit machtige vuur
Wij blijven belijden
In moeilijke tijden
Geen helse macht voorkomt
God bouwt Zijn Kerk

En op die grote dag
Daalt naar bij God vandaan
De heil'ge stad het nieuw Jeruzalem
Een menigte knielt naar
Aanbiddend voor Gods troon.
Eén volk gevormd
uit elke stam en taal.

Wat een bevrijding,
machtige tijding.
de Leeuw van Juda
Haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling
Voor heel de schepping
Van al wat is beloofd
Door Jezus' komst! 2X

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen Opwekking 771 – Een doel**

1 U schiep de zon en maan en
sterrenpracht.
Vader, U bent het geheim van het
leven,
alles toont Uw macht.

2 U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij Heer.
U houdt heel mijn leven
veilig in Uw sterke hand.

chorus (x2)
Lof, aanbedding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

3 U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven,
dat U bloeien doet.

4 U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder, Heer, U bent
heilig, hoogverheven
maar ook heel dichtbij.

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.

- **Stil gebed**
Votum en Groet
- **Zingen Opwekking 785 – Fundament**

Ik bouw op Jezus, anders niet;)
het is zijn bloed dat redding biedt.)
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;) 2x
ik steun alleen op Jezus' Naam.)

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.

Zwak wordt sterk, door al uw werk.

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!
(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

- **Gebed**

- Schriftlezing 2 Korinthe 6: 11-7: 1**

11 Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open.

12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig.

13 Zet dan ook van uw kant – ik spreek als tot mijn kinderen – uw hart wijd open.

Geen ongelijk span met ongelovigen

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,

18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vreten van God.

- **Zingen Opwekking - 427 – Maak mij rein voor U**

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

- **Verkondiging 'Pure liefde'**
- **Zingen Opwekking 625 – Wat een liefde**

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.

Wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde!

wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde!

Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.

En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.

Dat is liefde,
dat is liefde,
dat is liefde!

U bent liefde,
U bent liefde,
U bent liefde!

U bent liefde, U bent liefde!

- **Dankgebed**
Collecte

- **Zingen Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg**

Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost dan liefdevol
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
Uw vertrouwd vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg

De weg die eeuwig is
Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef

Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

- **Geloofsbelijdenis**

- **Zingen Opwekking 698 – Nooit meer alleen**

ook al gaat mijn weg
door een diep dal
van duisternis heen
uw liefde drijft de angst uit in mij
ook al loop ik vast
overvallen door een hevige storm

ik keer niet om want u bent nabij
en ik vrees geen gevaren meer
met mijn God steeds aan mijn zij
voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij?
Hij is toch bij mij?

nooit meer, nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
nooit meer, nooit meer alleen op de berg
of in de dalen nooit meer, nooit meer alleen
Heer U laat mij nooit meer alleen

en ik zie al de glans
in de verte, van het stralende licht
dat schijnt voor elk die volhoud en
wacht
maar tot aan die dag
dat de schepping word bevrijd van de
pijn,

is U te kennen al wat ik wil
en ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij
voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij?
Hij is toch bij mij?

nooit meer, nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
nooit meer, nooit meer alleen
op de berg of in de dalen
nooit meer, nooit meer alleen
heer u laat mij nooit meer alleen

ja ik zie al de glans,
in de verte van het stralende licht
maar tot aan die dag dat de schepping
word bevrijd van de pijn,
blijf ik u prijzen,
blijf ik u prijzen.

ja ik zie al de glans,
in de verte van het stralende licht.
maar tot aan die dag dat de schepping,
word bevrijd van de pijn.
blijf ik u prijzen,
blijf ik u prijzen.

nooit meer,
nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
nooit meer, nooit meer alleen

op de berg of in de dalen
nooit meer,
nooit meer alleen
Heer U laat mij nooit meer alleen

nooit meer, nooit meer alleen
loop in door de stormen heen
nooit meer, nooit meer alleen
op de berg of in de dalen
nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen

nooit meer, nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
nooit meer, nooit meer alleen
op de berg of in de dalen
nooit meer, nooit meer alleen
Heer, U laat mij nooit meer alleen

- **Zegen**
- **Bij het uitgaan van de dienst**
- **Opwekking 764 – Zegenkroon**

U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap;
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

refrein

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!
Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
U draagt de zegekroon, halleluja!!!!