

# Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. L. Meijer-Meems en worden weggebracht door Klasiena Wubs
- **Inzaming van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk zal een collecte worden gehouden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **CDC-collecte 1 november:** Op zondag 1 november is de tweede collecte een CDC-collecte. Deze is bestemd voor Casa Lumina. Voor meer informatie over dit doel kunt u de bijgevoegde folder raadplegen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Daniëls vrienden, en het gouden beeld".
- **Worstenactie:** Vandaag is de laatste dag dat u uw bestelling kunt opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal of bestellen bij Klasina Wubs en Jan Schutte. Het vleespakket bestaat uit: 1 kilo leverworst, 3 droge worsten en 3 verse worsten. Het pakket kost €20,-. Losse worsten kunt u ook bestellen, leverworst is per stuk verkrijgbaar, droge en verse worst beide per 3 te bestellen. Uw bestelling kunt u ophalen op zaterdag 31 oktober tussen 11.00u en 12.00u in het gebouw.

## Mededelingen D.V.

- **Zondag 1 november:** Volgende week zondag zijn de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 1 november, is fam. N. Davids het gastgezin.
- **Gebedsavond 29 oktober:** Donderdag 29 oktober is de maandelijkse gebedsavond van de kerk van 19:30-20:30 in de pastorie. Kom en bid mee. Ook als je eens wilt zien hoe het op zo'n avond gaat, kom gerust langs. Voor meer informatie vraag Bram Koerts.
- **(ouderen)middag 3 november:** Op de 50+ middag van dinsdag 3 november komt ds. Aart Brons naar Nieuwe Pekela om een presentatie te geven over zijn werk voor het CIS (Centrum voor Israëlstudies). Het CIS heeft verschillende relaties: met Joden, Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen. Op deze middag is iedereen (ook jongeren) die belangstelling heeft voor het werk van Ds. Aart Brons van harte welkom. Meer informatie kunt u krijgen via zr. Jeanet Hillenga

**Kledingbeurs:** Op 21 november wordt er net als vorig jaar een gratis kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd in ons gebouw. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk kleren (nog in goede staat, gewassen en liefst op maat gesorteerd) nodig én speelgoed. Mocht u kleren of speelgoed liggen hebben, dan willen we dit graag gebruiken op deze beurs. Meer informatie rond de kledingbeurs volgt of anders kunt u contact opnemen met uw diaconie.

# Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 623**

Er is een Verlosser,  
Jezus, Zoon van God.  
Kostbaar Lam van God, Messias,  
heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser,  
niemand is aan U gelijk.  
Kostbaar Lam van God, Messias,  
maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader.  
U gaf uw eigen Zoon,  
uw Geest als hulp voor ons  
totdat het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen  
dat ik Jezus zie.  
Dan zal ik mijn Koning  
dienen voor eeuwig en eeuwig.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Gez. 476: 2**

2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,  
die voor 's werlds zonden boet,  
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijsje,  
waarlijk drank uw heilig bloed.  
Uit een duister, vreeslijk boven mate  
riecht Gij tot Hem die U had verlaten,  
maar uw stem breekt door de nacht:  
Vader, wereld, 't is volbracht.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 32: 1 en 2**

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft  
vergeven  
en toegedekt al wat hij had misdreven,  
God rekent hem zijn dwalingen niet aan-  
heil hem, die recht voor God is komen  
staan!  
Ik kwijnende weg, zolang ik zwijgen wilde,  
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,  
want dag en nacht woog zwaar op mij uw  
hand,  
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;  
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.  
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,  
maar Gij vergaift het, Gij verzoent mijn  
schuld.  
Laat daarom tot U komen uw beminden,  
stoot hen niet af, doch laat U door hen  
vinden.  
Duistere vloed stormen op hen aan,  
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen  
staan.

- **Schriftlezing: Leviticus 16: 1-10 en 20-28**
- **Zingen: Gereformeerd kerkboek 89: 3 en Gez. 182: 6**

6 Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgedaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

- **Verkondiging: 'Retour afzender'**
- **Zingen: Opwekking 369**

Door Uw genade, Vader,  
mogen wij hier binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid  
en dankzij Uw Zoon.  
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,  
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde  
voor u staan.  
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.  
Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,  
Mogen wij het binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
Maar door het bloed van het Lam.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 103: 3 en 4 (DNP) (staande)**

3. De HEER wil ons met liefde overladen.  
Zijn hart stroomt altijd over van genade.  
Hij is geen God die blijvend met ons twist.  
Hoewel wij dikwijls van zijn wegen dwalen  
laat Hij ons niet voor misstappen betalen.  
Al onze fouten worden uitgewist.

4. Gods goedheid gaat het hemelsblauw te  
boven  
voor wie Hem dienen en in Hem geloven.  
Veel verder dan wij, mensen, kunnen gaan  
van oost naar west, verwijdert Hij de  
zonden.  
Door niemand worden ze teruggevonden;  
zelfs niet door God: Hij denkt er nooit meer  
aan.

- **Zegen**

# Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 612**

In uw aanwezigheid  
kan ik daar ooit zijn,  
want ik ben een mens,  
zondig en onrein.  
Maar U gaf uw Zoon  
om in mijn plaats te staan  
en door wat Hij deed  
mag ik binnengaan.  
(Refrein)

U voelt met mij mee,  
vreugde en verdriet.  
U werd ook verzocht,  
toch zondigde U niet.  
Daarom mag ik nu  
met vrijmoedigheid  
komen tot uw troon  
in uw aanwezigheid.  
(Refrein)

Refrein:  
En ik kom tot U  
met een open hart.  
En ik kom tot U,  
God van mijn verlossing.  
En ik kom tot U  
zoals ik ben.  
En ik kom tot U  
in aanbidding.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: 'Mijn Vader' (Wijs: Ps. 101): 1-4**

Ik dank u dat ik dicht bij u mag komen,  
dat u, mijn Vader, mij heeft aangenomen,  
dat u mij als uw eigen kind begeert  
en bidden leert.

Soms zijn uw wegen moeilijk te  
aanvaarden,  
maar leer mij dat uw wil op deze aarde  
volmaakt is, beter dan wat ik zelf wil  
en maak mij stil.

Ootmoedig wil ik u de eerbied geven,  
want u ontstijgt mijn sterfelijke leven.  
Vernieuw uw eerste schepping Heer, ik kijk  
uit naar uw rijk.

Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen.  
U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen  
genoeg om van te leven – ja, veel meer.  
Ik dank u Heer!

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Luisterlied: Avinu Shebashamayim (Hebreeuws)**

Avinu shebashamayim, yitkadash shemekha.

Tavo malkhutekha ye'aseh r'tsonekha

ba'arets ka'asher na'asah vashamayim.

Ten-lanu haiyom lechem chukeinu.

u'selach-lanu et-ashmateinu

ka'asher solechim anachnu la'asher ashmulanu.

Ve'al-tevieinu lidei massah,

ki im-hatsileinu min-hara.

Ke lakha, hamamlakha, vehageverah, veva tiferet l'olemei 'olamim.

Amein.

- **Schriftlezing: Mattheüs 6: 9-15**
- **Zingen: Ps. 86: 2**

Ja tot U hef ik mijn leven,

Gij zijt mild om te vergeven,

rijk in goedertierenheid

voor een hart dat tot U schreit.

Heer, neem mijn gebed ter ore,

wil mijn luide smeken horen.

In het bitterste getij

roep ik en Gij antwoordt mij.

- **Verkondiging: 'Bevrijdende vergeving'**
- **Zingen: 'Mijn Vader' (Wijs: Ps. 101): 5-7**

Ik wil in vrede met mijn naasten leven.

Wat ze mij aandoen zal ik hun vergeven.

Heer, maak zo mij ook van mijn schulden

vrij –

vergeeft u mij.

Wilt u mij steeds beschermen voor

gevaren,

mijn leven voor verleidingen bewaren.

Ik weet dat u mij van de boze redt

op mijn gebed.

U heeft aan Jezus alle macht gegeven.

Door Hem wordt eens de duisternis verdreven.

Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid

eens wereldwijd.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Opwekking 629**

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.  
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan.  
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid,  
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,  
van de pijn en het verdriet diep van binnen.  
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,  
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet.  
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.  
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,  
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,  
ook al zal er een litteken blijven bestaan.  
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,  
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn,  
van de pijn en het verdriet diep van binnen,  
waar Uw vergeving is zal genezing zijn  
en de weg van herstel kan beginnen.

- **Kinderen komen in de dienst**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 493 (staande)**

Jezus, wat een heerlijke naam;  
Mensenzoon, Zoon van God,  
Lam op de troon.  
Blijdschap en vrede, genade en hoop,  
al mijn schuld is weggedaan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;  
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.  
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,  
waarheid die mij sterk doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;  
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,  
held in de strijd.  
Vergeving en reiniging, warmte en licht,  
liefde die mij op doet staan;

Jezus, wat een heerlijke naam.  
Vergeving en reiniging, warmte en licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam.

- **Zegen**