

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. L. Meijer-Meems ze worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
- **Inzaming gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Vandaag, 26 april, zal er bij het uitgaan van de kerk gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Bevestiging ambtsdragers:** In de morgendienst van 10 mei zullen de nieuwe ambtsdragers, die tijdens de talstelling van vorige week zijn verkozen, bevestigd worden. Na deze dienst is er gelegenheid om hen onder het genot van een kopje koffie en thee te feliciteren.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Wandelen met Christus".

Mededelingen D.V.

- **Zondag 3 mei:** Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half 3. Op deze zondag, 3 mei, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het gastgezin.
- **Gebedsbijeenkomst:** Donderdag 30 april om 19.30 uur komt de gebedsgroep samen in de kosterwoning om te bidden voor onze kerk, ons dorp en de zorgelijke toestand in de wereld. U bent van harte uitgenodigd!

Speeddate met de kerkenraad: Aankomende vrijdag, 1 mei, organiseert de kerkenraad een speeddate-avond met jong belijdende thuiswonende leden. De avond begint om 20.00u in het gebouw.

Liturgie Morgendienst 26-04-2015

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 255: 1 en 2**

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 68: 2**

Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorstags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspanning waren.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Ps. 119: 1, 34 en 40**

Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid
treden.

Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn
vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen
aan.

De weg der zondaars wordt door hen
gemedend.

In eeuwigheid bestaat uw woord, uw
kracht.

Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft, ontvangt van U het
leven.

Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

- **Schriftlezing: Lukas 15: 1-2 en 11-32**
- **Zingen: Psalm 103: 5 en 9**

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met
erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht
gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

- **Verkondiging: 'Dringend uitgenodigd voor het feest'**
- **Zingen: Psalm 133: 1 en 3 OB**

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
zonen
van 't zelfde huis als broeders
samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven
naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn
zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil
verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

- **Afscheid Daniel**
- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Opwekking 167**

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

- **Zegen**

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Liturgie middagdienst

- **Welkom & Mededelingen**
- **Zingen Gezang 320:1&2**

1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2 Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

- **Stil Gebed**
- **Votum & Vredegroet**
- **Zingen**
- **Opwekking 125:1-4**

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

- **Gebed**
- **Bijbellezing Deuteronomium 15:1-11**
- **Zingen Psalm 15:1-4**

Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.

Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.

Slechts zij die U verwerpen, Heer,
die zijn verwerp'lijk in zijn ogen;
maar wie U vrezen geeft hij eer,
hij breekt zijn eden nimmermeer,
hij woekert niet met zijn vermogen.

Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.

- **Bijbellezing 2 Korintiërs 8:1-15**

- **Zingen Opwekking 378**

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

- **Tekstlezing 2 Korintiërs 8:1-3**

- **Preek**

Thema: Door Gods genade: Gemeenschap van rechtvaardigheid

- **Zingen Gezang 320:3&4**

3 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

4 De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

- **Dankgebed**

- **Collecte**

- **Zingen Psalm 146:1&3**

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

- **Geloofsbelijdenis**

- **Apostolische Geloofsbelijdenis Uitgesproken**

- **Zingen Opwekking 167:1,2 en 3**

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- **Zegen**