

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. H. Haaijer en worden weggebracht door zr Y. Veldkamp.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Het is vandaag weer de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Zondagsschool:** De zondagsschool begint weer op 16 augustus.
- **Mededelingen 2 augustus:** In verband met de vakantie zullen volgende week alleen de 'vaste' mededelingen afgedrukt worden. Heeft u een andere mededelingen dan kan deze worden afgelezen. Op 9 augustus komen de mededelingen weer op de liturgie.

Mededelingen D.V.

Zondag 2 augustus: Volgende week zondag, is fam. N. Davids het gastgezin.

Ochtenddienst, 9.30 uur, br. B. Koerts

- **Welkom + Mededelingen:**
- **Openingslied: Opwekking 123 Groot is Uw trouw**

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer, (2x)

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

- **Stil gebed en (staand)**
- **Votum**
- **Zingen: Psalm 19:3**

3. Volmaakt is 's Heren wet,

die ons verkwikt en redt,

waarbij de ziel herleeft.

Getrouw en gans gewis

is Gods getuigenis,

dat dwazen wijsheid geeft.

Des Heren woord is goed,

wie zijn bevelen doet,

zijn hart wordt opgetogen.

Recht is het woord van God

en louter zijn gebod,

een licht voor onze ogen.

- **Gebed om Leiding van de Heilige Geest**
- **De Wet van God: Exodus 20:1-17**
- **Zingen: Psalm 2:1**

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag
de machtigen der wereld spannen samen.

't Is tegen het gezag van God den Here

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:

„komt”, zeggen zij, „laat ons hun banden scheuren

tot alle macht in onze handen ligt!”

- **Schriftlezing: 1 Samuël 30:7-26**

- **Zingen: Psalm 43:1**

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

- **Verkondiging: Deel rijkelijk uit van Gods genade!**

- **Zingen: Psalm 43: 4, 5**

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

- **Gebeden en voorbede:**

Inzameling van gaven:

- **Zingen: Psalm 124:1, 4**

1 Laat Israël nu zeggen blij van geest;
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer.

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die d' aard en hemel heeft
gemaakt.

- **Zegenbede**

Middagdienst, 14.30 uur, ds. R. van der Toorn

- **Welkom**
- **Psalm 95: 1, 2 en 3 nb**

Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

- **Stil gebed**
- **Groet van God en onze belijdenis van afhankelijkheid van Hem**
- **Psalm 65: 1 en 2 ob**

De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen,
Geloften, dag bij dag;
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O, Hoorder der gebenen;
Dies zullen allerlei geslachten,
Ootmoedig tot U treen.

Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

- **Gebed**
- **Lezen uit de Bijbel** **Richteren 1,19 – 2,5**
- **Schriftberijming 1 (naar Deuteronomium 6,4-9)**

1 Hoor Israël, de HEERE,
enig is onze God -
Hem liefhebben, Hem eren
dat is het hoogste gebod!
Gij zult uw God beminnen,
Hem dienen, dag en nacht,
met hart en ziel en zinnen
en met geheel uw kracht.

2 Laat voor dit woord des HEEREN
uw hart een woning zijn;
laat kinderen het leren,
vertel het groot en klein;
gij zult erover spreken
alwaar gij zit of staat,
het worde taal en teken
alwaar gij komt of gaat.

3 Gij zult het aan den lijve
meedragen, op uw hand,
het op uw voorhoofd schrijven,
alom in stad en land,
op poorten en op posten
van deuren in uw huis.
Looft God, o gij verlostent,
looft God! Hij brengt u thuis!

- **Verkondiging Richteren 2,1-5**
Hemels huisbezoek
een persoonlijke benadering
een persoonlijke vraag
een persoonlijk antwoord

- **LvK 295: 1, 2, 3 en 5**

1 Aan de deur van 's harten woning
klopt des hemels Bruidegom:
op, ontwaak, de nacht is om.
Buiten wacht uw Heer en Koning:
kom mijn bruid, die ik bemin,
doe mij open, laat mij in!

3 Christus van zo ver gekomen,
wist, hoe Hij u vinden zou.
Geef u over aan zijn trouw;
klopt Hij nòg, verwin uw schromen.
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,
Hij zoekt bij u in te gaan.

- **Gebeden**
- **Inzameling van gaven**
- **Zingende Gezegend 62: 1, 2 en 3 (bij Lucas 19,1-10)**

1. Here Jezus, heel mijn leven
is voor U een open boek,
heel mijn leven staat beschreven:
elke zegen, elke vloek,
alle daden, goede, kwade,
geen gedachte zelfs raakt zoek.

2 Maar hoe zou ik U ontmoeten?
Ik ben koud en arm en naakt;
loom heeft mij de nacht gemaakt;
't leger bindt mijn trage voeten.
't Wakker hart hoort uw geklop,
maar ik geef mijn rust niet op.

5 Aan de deur der wereldtijden
klopt nog eens de Bruidegom:
op, ontwaakt, de nacht is om!
Nu de zon, de langverbeide,
rijzen gaat, schort op uw kleed,
maakt u voor de dag gereed!

2. Aan uw liefde zijn geen grenzen,
Gij staat stil, Gij gaat niet heen;
anders dan bij vele mensen
is uw hart geen harde steen:
ieder fluistert, niemand luistert,
Gij verstaat mij, Gij alleen.

3. Gij zoekt op wat ging verloren,
Gij gaat niet aan mij voorbij,
maar Gij roept mij: Kom naar voren,
schuil niet langer weg voor Mij;
Ik kom heden - uw verleden
doet geen deuren dicht voor Mij!

- **We belijden ons geloof**
- **Zingende Gezegend 62: 4**

4. Heer, Gij hebt mijn hart gelezen,
vol van schulden, groot en klein -
maar nu Gij mijn gast wilt wezen
stroomt mijn ziel vol zonneshijn:
heel mijn leven zal ik geven
nu Gij bij mij thuis wilt zijn!

- **Zegen van God**