

Mededelingen

- **Slotzondag 26 juni:** Het programma voor vandaag ziet er als volgt uit. Iedereen is van harte welkom!
 - 10.00u-11.00u: Inloop met koffie en cake
 - 11.00u-12.15u: Kinderdienst met afscheid zondagsschoolverlaters
 - 12.15u-12.45u: Ontmoeting met koffie (pauze)
 - 12.45u-14.00u: Broodmaaltijd (Kinderen kunnen buiten spelen, het plein is weer autovrij)
 - 14.00u-14.30u: Pauze
 - 14.30u-15.45u: Jeugddienst o.l.v. Lifesong
- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. S. Greven-Wever en worden weggebracht door zr. J. Hillenga
- **Inzaming van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang zal er daarom de collecte voor onderhoud van onze gebouwen plaatsvinden.
- **Zondagsschool:** De zondagsschool heeft zomervakantie en zal weer beginnen op zondag 4 september.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 03 juli:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden. Tijdens beide diensten hoopt ds. K.T. de Jonge voor te gaan.
- **Geluid zondag 03 juli:** Ochtenddienst: Joël Langeler. Middagdienst: Koert Davids

Gebedsavond: Donderdag a.s. is er een gebedsuur om 19:30 in de kerk. We willen bidden voor de gebeden en verlangens die mensen afgelopen zondag hebben opgeschreven tijdens de Samenloop voor Hoop dienst in het park. Velen uit ons dorp hebben gebedspunten aangedragen. Bidt u mee?

- **Welkom in deze dienst!**
- **Zingen: Opwekking 32 'Dit is de dag'**

Dit is de dag, (2x)

die de Heer ons geeft. (2x)

Weest daarom blij (2x)

en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

- **Samen worden we stil voor God**
- **We zeggen tegen elkaar dat we God in alles nodig hebben**
- **De Heere groet ons**
- **Zingen: Psalm 25: 2**

Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G' uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.

- **Kinderkoor zingt**
Iedereen is anders
God is er
- **We bidden samen om de Heilige Geest**
- **We lezen de 10 woorden van God [door Joachim]**
- **We zingen samen: 'Lees je Bijbel, bidt elke dag'**

Lees je bijbel, bid elke dag,

bid elke dag, bid elke dag.

Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag.

Dat je groeien mag, dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

- **We lezen uit de Bijbel: Genesis 30:31-32, 34-35, 40-42 en 31: 7-13 [Jesse leest ons voor]**

31 Toen zei oom Laban: Wat moet ik je geven? Jakob antwoordde: U hoeft mij helemaal niets te geven; als u het volgende voor mij wilt doen, zal ik

opnieuw uw kleinvee hoeden en beschermen.

- 32** Ik zal vandaag al uw kleinvee langsgaan en daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen, elk zwart dier onder de schapen en *alles* wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten; en dat zal mijn loon zijn.
- 34** Toen zei Laban: Zie, laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren.
- 35** En op diezelfde dag zonderde hij de gestreepte en gevlekte bokken af en al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen; en hij stelde die onder de hoede van zijn zonen.
- 40** Toen zonderde Jakob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee, en vormde zo kudde voor zichzelf; hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban.
- 41** En het gebeurde, telkens wanneer het sterkste kleinvee bronstig werd, dat Jakob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde, zodat zij bronstig zouden worden bij de takken.
- 42** Maar als het zwakke kleinvee bronstig werd, legde hij ze er niet in, zodat de zwakke dieren voor Laban en de sterke dieren voor Jakob waren.
- 7** Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon *wel* tien keer veranderd, maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen.
- 8** Wanneer hij dit zei: De gespikkelde *dieren* zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde *jongen*; en wanneer hij dit zei: De gestreepte *dieren* zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte *jongen*.
- 9** Zo heeft God het vee aan jullie vader ontruikt en het mij gegeven.
- 10** Het gebeurde *eens* in de tijd dat het kleinvee bronstig was dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat, zie, de bokken die het kleinvee besprongen, gestreept, gestippeld en gevlekt waren.
- 11** De Engel van God zei tegen mij in die droom: Jakob! Ik zei: Zie, *hier* ben ik!
- 12** Hij zei: Sla toch uw ogen op en zie: al de bokken die het kleinvee bespringen, zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, Ik heb alles gezien wat Laban u aandoet!
- 13** Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u Mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring.

- **Zingen: 'Jezus is de goede Herder'**

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

- **Tekst voor de preek: Genesis 31:13**
- **We luisteren naar de preek over: 'Beloofd is beloofd'**
- **Zingen: 'Beloofd is beloofd'**

Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.

Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.

Hij is een God van liefde,
Hij houdt heel veel van jou,
Hij zal je nooit verlaten,
want Hij is altijd trouw.

Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.

Ook wij moeten dit leren,
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven,
dat geldt voor groot en klein.

Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.

Ja is ja, nee is nee,
beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.

Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.
Jezus wil je helpen,
als jij in hem gelooft.

Jesse Cannegieter, Joachim Kamminga, Ruben van der Laan, Iris de Vries en Nienke Lemmen verlaten dit jaar de zondagschool. We geven hen een belangrijk cadeau!

- **Kinderkoor zingt:**
Mijn allermooiste boek
Dank u wel

- **We zingen: 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet'**
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

- **We danken de Heere voor alles wat we gekregen hebben.**
- **We geven onze gaven voor de dienst aan God [*Ruben en Nienke helpen de diakenen*]**
- **Zingen: Opwekking 710**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

- **We krijgen een zegen van God mee**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 640**

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat ken mij gebeuren

door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 194**

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons
tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing:**
- **Genesis 29: 1-3, 7-11, 14-20 en 31-33**
- **Genesis 30: 1-6, 14-17 en 22-24**
- **Genesis 31: 30-32**
- **Genesis 35: 17-19**
- **Zingen: Opwekking 277**

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster
niemand is als U.

Prijst de Vader,
Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der Heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

- **Verkondiging: 'Vijf afgoden en die Ene Zoon'**
- **Zingen: Opwekking 427**

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Luisterlied: Opwekking 148**

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,

- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 680 (staande)**

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt'
geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder'
de hoop van de volken.

- **Refrein:**

Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor Zijn geweldige kracht ,
Zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Laat Uw licht aan heel de wereld zien
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus laat uw licht
aan heel de wereld zien
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.

Refrein 2x

Laat Uw licht aan heel de wereld zien...

- **Zegen**

zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld)
zullen klappen voor Hem...)3x
en wij gaan vrolijk voort.

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer ,
wil ik U volgen.