

# Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. S. Brouwer-van der Lei en worden weggebracht door zr. R. Nap.
- **Inzameling van de gaven:** De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de 2e collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Jezus' intocht in Jeruzalem".

## Mededelingen D.V.

- **Zondag 28 februari:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 28 februari, is fam. M. Eelsing het gastgezin.

**Multicultureeldiner:** Op zaterdag 5 maart organiseert de activiteiten commissie een stampotbuffet met lekkernijen gemaakt door mensen uit het AZC. Er zal op de avond een giftenpot staan voor een vrije gift. De opbrengst is voor activiteiten die georganiseerd worden door onze kerk in het AZC. Zelf op product maken? Geef dit aan op de flap-over in de hal. Hierop kunt u zich ook opgeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Klasina Wubs.

# Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 518**

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.

De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen,  
elke dag.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 29: 4 (DNP)**

4. In de tempel van de HEER  
klinkt een lofzang op zijn eer,  
Hij regeert met vaste hand  
over zee en vasteland.  
Deze koning is almachtig,  
Hij beschermt zijn mensen krachtig.  
Door zijn woord komt Hij ons tegen  
met zijn vrede en zijn zegen.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Gez. 7: 4**

Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.

Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak voor u ligt de weg ten leven.

- **Schriftlezing: Johannes 14: 1-14**

- **Zingen: Gez. 75: 3 en 4**

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

- **Verkondiging: 'De Weg naar het Vaderhuis begint vlak voor je neus'**

- **Zingen: Opwekking 687**

Heer, wijs mij Uw weg  
En leid mij als een kind  
Dat heel de levensweg  
Slechts in U richting vindt  
Als mij de moed ontbreekt  
Om door te gaan  
Troost dan liefdevol  
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw wil  
Aanvaarden als een kind  
Dat blindelings en stil  
Uw vertrouwd vrede vindt  
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan  
Spreek door Uw woord en Geest  
Mijn hart en leven aan

Heer, leer mij Uw weg  
Die zuiver is en goed  
Uw woord is onderweg  
Als een lamp voor mijn voet  
Als mij het zicht ontbreekt  
Het donker is  
Leidt mij dan op Uw weg  
De weg die eeuwig is

Heer, toon mij Uw plan  
Maak door Uw Geest bekend  
Hoe ik U dienen kan  
En waarheen U mij zendt  
Als ik de weg niet weet  
De hoop opgeef  
Toon mij dat Christus  
Heel mijn weg gelopen heeft

- **Dankgebed**

- **Inzameling van de gaven**

- **Zingen: Op Toonhoogte 150 'Heer, U bent mijn leven' (staande)**

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
U woord is het pad de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

'k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  
en met God de Vader en verenigt met uw volk  
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit  
Om het zaad te zijn van Gods rijk

- **Zegen**

# Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Gez. 300: 3 en 4**

3 Roep de doden tot getuigen  
dat Gij van oudsher regeert,  
roep hen die men dwong te zwijgen,  
die de wereld heeft geweerd,  
richt omhoog wat wist te buigen,  
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

4 Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opwekking 665**

Ooit komt er een dag  
dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan.  
Ooit komt er een dag dag

dat U terug komt op een wolk  
en dat U kijkt met ogen,  
stralend als de zon. (2x)

Refrein:

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt

en Uw woorden tot mij nemen  
als een kostbaar geschenk  
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.

Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad,  
dat de vader onze tranen wist.

Refrein

Ik verlang zo naar die dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik u mag herkennen aan uw stem  
als we samen hand in hand  
het hemels paradijs betreden,  
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent  
Refrein 2x

Tot aan die dag

1. **Gebed om de Heilige Geest**
2. **Schriftlezing: Openbaring 11: 1-14**
3. **Zingen: Ps. 79: 1 en 3 (DNP)**

Getrouwe God, de heid'nen zijn gekomen;  
Zij hebben stout Uw erfland ingenomen;  
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren,  
't Ligt al verwoest door die geweldenaren.  
Uw knechten zijn geveld  
Door hun verwoed geweld;  
Hun lijken, onbegraven,  
Verzaden na hun dood  
't Gediert' in hongersnood,  
En gier en kraai en raven.

Hoe lang zult Gij in gramschap zijn  
ontstoken?  
Zal 't hevige vuur Uws ijvers eeuwig roken?  
Stort Uwe wraak op hen, die ons verteren,  
Op volken, die Uw groten naam niet eren;  
Want Isrel, door hun macht  
Verschrikk'lijk omgebracht,  
Ligt in zijn bloed verdronken;  
Zijn woning, al de troost  
En lust van Jacobs kroost,  
Gelijkt thans op spelonken.

- **Verkondiging: 'Het getuigenis dat tot aanbidding brengt'**
- **Zingen: Opwekking 570**

Dit is de tijd van Elia  
die 't woord van de Heer tot ons  
spreekt.  
En dit is de tijd  
van zijn dienstknecht Mozes,  
die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking,  
van duisternis, net als weleer.  
Maar in de woestijn  
klinkt een stem, die uitroept:  
'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:  
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,  
stralend als de zon met bazuingeschal.  
Roep het uit, dit is het jubeljaar:  
uit Sion komt het heil; uw God is daar.

En dit is de tijd van Ezechiël  
waar beenderen worden bekleed.  
En dit is de tijd  
van uw dienstknecht David;  
wij maken de tempel gereed.

En dit is de tijd om te oogsten,  
de velden zijn wit als weleer.  
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,  
die staan op het woord van de Heer.

(Refrein)

Er is geen God als Jahweh.,

(Refrein)

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied: 'Maak een vrolijk geluid'**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 346 (staande)**

Maak ons tot een stralend licht  
 voor de volken,  
 een stralend licht  
 voor de mensen om ons heen.  
 Tot de wereld ziet  
 wie haar het leven geeft.  
 Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord  
 van hoop voor de volken,  
 een levend woord  
 voor de mensen om ons heen.  
 Tot de wereld weet  
 dat U verlossing geeft.  
 Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening  
 voor de volken,  
 een zegening  
 voor de mensen om ons heen.  
 Tot de wereld weet  
 wie elke schuld vergeeft.  
 Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied  
 voor de volken,  
 een lied van dank  
 voor de mensen om ons heen.  
 Tot de wereld zingt  
 voor degenen die eeuwig leeft.  
 Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk  
 in de volken,  
 uw wil geschied'  
 in de mensen om ons heen.  
 Tot de wereld weet  
 dat Jezus Christus heerst.  
 Bouw uw koninkrijk in ons.  
 Bouw uw koninkrijk op aard'!

- **Zegen**