

# Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar br. H. Mellema en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp.
- **Inzaming van de gaven:** De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie CGK.
- **Collectebonnen:** Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18:30u en 19:00u.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van vandaag is: "Mannen op weg naar Emmaüs".

## Mededelingen D.V.

- **Zondag 10 april:** Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u) Tijdens de ochtenddienst hoop ds. J.A.A. Geerts voor te gaan. 's Middags hoopt ds. S.P. Roosendaal de dienst te leiden. Tijdens deze zondag, 10 april, is fam. J. Smid het gastgezin.
- **Geluid zondag 10 april:** Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Jeroen Westra

**Ouderenmiddag 13 april:** Op 13 april wordt er weer een ouderenmiddag georganiseerd. Meditatie wordt gehouden door ds. S.P. Roosendaal. Het belooft een gezellige middag te worden met een high tea

# Liturgie morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 281**

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.

- **Opwekking 277**

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,  
glorie voor Uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,  
heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster  
niemand is als U.

Prijst de Vader,

Prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der Heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 27: 1 DNP**

1. De HEERE is mijn licht, wat kan mij deren?

Hij is mijn heil, ik ben voor niemand bang.

Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren.

Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.

De aanval van belagers hield geen stand:

ze struikelden en beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,

in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.

- **Gebet om de Heilige Geest**
- **De wil van God**
- **Zingen: Gez. 437**

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

- **Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12-14 en Handelingen 13: 1-12**
- **Zingen: Gez. 217: 3 en 4**

3 Jezus leeft! Hem is de macht.  
Niets kan mij van Jezus scheiden.  
Hij zal, als de vorst der nacht  
mij tenakomt, voor mij strijden.  
Drijft de vijand mij in 't nauw,  
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood  
mij de toegang tot het leven.  
Troost en kracht in stervensnood  
zal de Levende mij geven,  
als ik stil Hem toevertrouw:  
Gij zijt al waar ik op bouw!

- **Verkondiging: 'De eerste vrucht van Pasen: emigratie'**
- **Zingen: Ps. 89: 4 en 7 OB**

4 God is op 't hoogst geducht in zijner Heil'gen raad'  
en vrees'lijk boven 't heir, dat om zijn rijkstroon staat.  
Wie is als Gij, o HEER, o God der legerscharen,  
wie is aan U gelijk? Wie kan U evenaren?  
Grootmachtig zijt G' ,o HEER, ja eind'loos in vermogen,  
uw onverbreekb're trouw omringt U voor elks ogen.

7 Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,  
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,  
zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden!  
uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in 't lijden,  
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 149: 3 en 5 (staande)**

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.  
Hij kroont de zwakken en de kleinen.  
Hij kent de stillen in den lande,  
het heil is nu ophanden.  
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,  
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.  
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht  
en roemt zijn grote macht.

Nu zal, gelijk er staat geschreven,  
Gods volk in volle vrede leven.  
De boze vijand is verslagen.  
Prijst 's Heren welbehagen!  
Na het duister der wereldnacht  
blinkt de luister van Gods geslacht.  
Hemel en aarde stemmen saam  
en prijzen 's Heren naam.

- **Zegen**

# Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 100: 1 en 4 NB**

1 Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  
gij aard' alom, zijn rijkdomein,  
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

4 Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 51: 2 en 3 DNP**

2. Vanaf de moederschoot heb ik al schuld.  
Het kwaad zat in mij toen ik werd geboren.  
Maar U laat diep in mij uw waarheid horen;  
U wilt dat ik met wijsheid word vervuld.  
Ontzondig mij geheel, dan ben ik rein.  
Was mij, zodat ik wit zal zijn vanbinnen,  
nog witter dan de witste sneeuw kan zijn  
en laat de vreugde van de droefheid winnen.

3. Let niet meer op mijn fouten, wis ze uit.  
Zuiver mijn hart en wil mijn schuld vergeven.  
Ik kan alleen standvastig met U leven  
als U de ogen voor mijn zonden sluit.  
Red mij en maak mij bruikbaar tot uw eer,  
dan zal ik zondaren uw wetten leren.  
Geeft U mij blijdschap en bezieling weer,  
zodat zij luisteren en zich bekeren.

- **Gebod om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Ezechiël 36:22-32 en Titus 3:3-7**
- **Zingen: Zingende Gezegend 234: 1 en 2**

Ondergedompeld in de doop  
zijn wij uit duizend vrezen  
herboren en herrezen,  
gedragen op de heilsrivier  
die stromend door de tijd  
uitmondt in eeuwigheid.

Wie in dit water ondergaat  
zal nimmermeer verdrinken,  
hoe diep hij moge zinken.  
Al is dit aardse leven kort,  
al dreigt dichtbij de dood -  
God draagt u in zijn schoot!

- **Verkondiging: 'De doop als teken van reiniging'**
- **Zingen: Zingende Gezegend 234: 3 en 4**

Die onze dood is doorgegaan  
vraagt u om overgave:  
wij zijn in Hem begraven,  
maar in Hem ook weer opgestaan  
om voor zijn aangezicht  
te leven in het licht.

- **Dankgebed**
- **Inzamelings van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied: 'Een rivier vol van vrede'**

Een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede in mijn  
hart.

Een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede  
in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
in mijn hart.

- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opwekking 427 (staande)**

Maak mij rein voor U  
als gelouterd goud,  
en zuiver zilver.  
Laat mij zijn voor U  
als gelouterd goud;  
puur goud.

Rivier van Gods lankmoedigheid,  
o bedding van genade,  
wie zal uw stroom doorwaden?  
Gij draagt ons op uw golven hoog,  
o water - warm en wijd  
van Gods barmhartigheid!

Een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap,  
in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap,  
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,  
een fontein vol van blijdschap,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,  
een fontein vol van blijdschap,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
in mijn hart.

Dwars door het vuur  
maakt U mij rein en puur.  
Ik strek mij uit, Jezus,  
naar meer van uw Geest  
en uw heiligheid.  
Ja, ik besluit, Jezus,  
een dienstknecht te zijn  
van U, mijn Meester,

steeds tot uw wil bereid.  
Maak mij rein voor U.  
Was mijn leven schoon,  
vergeef mijn zonden.  
Laat mij zijn voor U,  
zuiver als uw Zoon;  
heilig mij.

- **Zegen**