

Mededelingen

Morgendienst: 09.30 uur	Middagdienst 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal	Ds. A.J. van Zijlekom
Gastgezin fam. R. Cannegieter	Gastgezin fam. R. Cannegieter

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar br. A.J. Wieske en worden weggebracht door zr. K. Wubs
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collectebonnen:** Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18:30u en 19:00u.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er geen zondagsschool. De zondagsschool begint weer op 10 januari 2016

Mededelingen D.V.

- **Zondag 10 januari:** Volgende week zondag, 10 januari, is fam. A. Wubs het gastgezin.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Ps. 122: 1 (DNP)**

1. Wat was ik blij toen mij een stem

uitbundig riep om mee te gaan.

Huis van de HEER, ik kom eraan -

ik sta al klaar, Jeruzalem!

Vol vrolijkheid ga ik op pad.

Mijn lied zwelt aan als ik de stad

met eigen ogen kan bekijken.

We gaan verheugd de poorten door.

De lofzang van het pelgrimskoor

weerklinkt tot we Gods huis bereiken.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Zingende Gezegend 217: 1 en 2 (wijs: Ps. 116)**

God zij geloofd! Hier zijn wij in zijn

naam,

dit is zijn huis, Hem willen wij

aanbidden.

De hemel stelt een tafel in ons midden,

de Vader wenkt, Hij roept ons hier

tezaam.

Hier is de Schrift geopend neergelegd,

hier is het boek dat vol is van Gods

daden,

hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn

genade,

hier zingt een lied de lof Hem

toegezegd.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wil van God**
- **Zingen: Gez. 358: 1 en 4**

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid
weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed;

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak

wacht,

maar troost mij met uw woord: het is

volbracht.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen
voedt,

waar is de bron waaruit ik drinken
moet?

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;

voed mij en drink mij met uw brood en

wijn.

- **Schriftlezing: Johannes 6: 13-15, 17-20, 25-35 en 47-56**
- **Zingen: Zingende Gezegend 217: 4 en 5**

Hier zal voldoende brood voorhanden zijn,
hier wordt de wijn in stromen ons geschonken.
Vier hier de bruiloft, word van vreugde dronken!
De gastheer schenkt de allerbeste wijn.

God zij geloofd! Hem is dit huis gewijd,
de plaats waar Hij zijn vaderhart wil tonen,
totdat de bruidegom bij ons komt wonen -
dan is de kerk zijn bruid in eeuwigheid!

- **Preektekst: Johannes 6: 35** 'Jezus zei tot hen: "Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben"'
- **Verkondiging: 'Brood nodig?'**
- **Zingen: Ps. 146: 3, 4 en 5 DNP**

3. Vol geluk mag ieder leven die de HEER als helper heeft.
Hij heeft ons zijn woord gegeven en Hij maakte al wat leeft.
Wie berooid is of geknecht geeft Hij brood en doet Hij recht.

4. Hij, de HEER, laat boeien breken geeft aan blinden levenslicht, helpt wie bijna was bezweken, houdt van wie op Hem zich richt. Hulpelozen staat Hij bij, slechte mensen oordeelt Hij.

5. Tot het einde van de tijden heerst de HEER met overmacht.
Sions God blijft alles leiden;
Hij regeert in elk geslacht.
Eeuwig zing ik tot zijn eer:
Halleluja, loof de HEER!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: JdH 324: 1, 3 en 6(staande)**

Jezus is het Brood des levens!
Uit de hemel neergedaald,
schenkt Hij krachten, geeft Hij vreugde,
waar geen and're vreugd bij haalt.

Jezus is de Bron, die water aan het dorstend harte schenkt;
wie aan Hem om laaf'nis smeken, heeft Hij immer mild gedrenkt.

Jezus is de Rots der eeuwen,
Die geen wank'ling vreest noch val en, wat hier bezwijk', Gods kind'ren tot een Toevlucht wezen zal.

- **Zegen**

Liturgie middagdienst, ds. A.J. van Zuijlekom, 14.30 uur

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Lb 7:1,4**

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Opw 525**

Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! (2x)
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem (2x)
een vreugde-, een vreugdelied voor
Hem!

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht (2x)
de liefde, de liefde die Hij bracht!

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Jesaja 42:18-43:11**
- **Zingen: Ps 31:15,16,18 (NB)**

Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Heer,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit den hoge
voor aller mensen ogen.

Gij doet in 't licht hen toevlucht vinden,
dat van uw aanschijn straalt.
Geen die hen achterhaalt.
Wie zich ook tegen hen verbinden,
geen laster kan ze deren
die bij U schuilen, Here.

Ik voelde mij wel afgesneden,
gebannen uit uw oog,
Gij waart zo ver, zo hoog.
Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden.
Gij laat toch wie U smeken
uw bijstand niet ontbreken.

- **Verkondiging over Jesaja 43:1-4**

De Heer roept je bij je naam...

1. Hij verwacht wat van jou;

2. Hij houdt van jou;

3. Hoe Hij ons in beweging zet.

- **Zingen: Lb 473: 1,2,3,4,10**

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Kinderen komen in de dienst**
- **Kinderlied:**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Ps 96:1,3,4 (NB)**

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

3

Geeft aan den Heer, alle geslachten,
geeft aan den Here lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
komt in zijn heiligdom tezaam,
looft Hem, den Heer der hemelmachten.

4

Brengt aan den Heer met reine handen,
brengt aan den Here offeranden,
buigt u in heil'ge feestdos neer,
erkent Hem als den enen Heer,
beeft voor Hem, volken aller landen.

- **Zegen**