

Mededelingen

- **Bloemengroet:** Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. Meijer-Cannegietere (Prunuslaan 52) en worden weggebracht door zr. J. Hillenga.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- **Collecte voor onderhoud:** Deze zondag zal er bij het uitgaan van de kerk gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Simson vecht in Lechi".
- **Mannenconferentie:** Denk ook alvast na over de mannenconferentie van 16 en 17 oktober in Mussel met als thema 'Jezus ontmoeten' (info bij Bram Koerts).
- **Verkoop bolchrysanen:** De activiteitencommissie verkoopt bolchrysanen. 1 bolchrysan kost 5 euro en 3 bolchrysanen 12,50 euro. Bestellen kan tot maandag 7 september en ze kunnen worden afgehaald op vrijdag 11 september tussen 13.00 en 14.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Jan Schutte of Klazina Wubs.
- **Kinderkoor:** Morgenavond (31 augustus) beginnen de repetities van het kinderkoor weer. De repetitive begint om 18.15u en is om 19.00u afgelopen, vanaf 4 jaar ben je welkom!
- **Zondagsschoolgesprek:** Zoals u wellicht gemerkt heeft is er geen gesprek meer met de kinderen van de zondagsschool nadat zij tijdens de middagdienst de dienst binnengekomen zijn. Er is besloten om hiervoor een ander format te kiezen. De veranderingen zullen na de startweek ingaan.
- **Huiskringen:** Eind september beginnen de huiskringen weer (1x in de twee week op de dinsdagavond). Het is bijzonder om samen te leren uit Gods Woord en elkaar tot steun te zijn in woord en gebed. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of een keer mee willen draaien om te kijken of het wat voor u is, dan kunt u contact op nemen met Bram Koerts of Jetse Woltjer.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 6 september:** Volgende week zondag, 6 september, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
- **Inleveren kopij kompas:** De inleverdatum voor het Kompas is 7 september. Graag uw bijdrage sturen naar kompscggkpekela@gmail.com.
- **Startweek 2015:** Ook dit jaar begint het nieuwe seizoen weer met een spetterende startweek waar u allen voor bent uitgenodigd! Het programma:
 - Zondag 13 september: Startzondag
10.00u-11.00u: Inloop met koffie/cake
11.00u-12.15u: Ochtenddienst gericht op jonge kinderen
12.15u-12.45u: Koffie, tijd voor ontmoeting
12.45u-14.00u: Broodmaaltijd voor de hele gemeente

14.30u-15.45u: Middagdienst met medewerking van Lifesong
16.00u-18.00u: Bloemen wegbrengen door de jeugdclubs en JV
18.00u-21.00u: Avondprogramma voor jeugdclubs en JV

- Maandag 14 september: Viswedstrijd voor de hele gemeente
Vispas is niet nodig. Tijd: 18.00u-19.30u
- Dinsdag 15 september: Sport en Spel voor de hele gemeente
Onstwedderweg 70. Tijd: 18.00u-20.30u
- Woensdag 16 september: Zondagsschool en Clubs
- Vrijdag 18 september: Muziekavond voor iedereen
Tijd: 19.00u-20.30u

Wil je tijdens de muziek- en zangavond iets doen, geef dit dan aan bij Janna Meijer-Wubs. Janna zal een programma maken waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om in groepen of alleen iets te doen.

Meer informatie over de startweek kunt u vinden in het laatste kompas.

Liturgie Morgendienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opw. 429 God wijst mij een weg**

Refrein:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein:

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 72:2,6 oude ber.**

2. De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt
Hij zal nooddriftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.

6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
't Behoeftig volk, in hunne noden
In hun ellend' en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloten,
Zal Hij ten redder zijn.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Schriftberijmingen 16:1,3**

1 Hoger dan men ooit bergen zag
rijst Sion op de jongste dag:
hoort wat er gaat gebeuren!
Het huis des HEREN, hemelhoog,
verheft zich dan voor ieders oog,
wijd open gaan de deuren.
Dan hoort men overal de stem:
Komt, gaat nu naar Jeruzalem,
beklimt de berg des HEREN.
God zelf wijst ons de wegen aan;
de paden die wij moeten gaan
zal Hij ons allen leren.

- **Schriftlezing: 1 Samuël 24:1-23**
- **Zingen: Ps. 33:7,8 nieuwe ber.**

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

- **Verkondiging: 1 Sam. 24:16**
- **Zingen: Ps. 27:5,7 oude ber.**

Mijn hart zegt mij, o Heer, van
Uwentwegen:
'Zoek door gebeten met ernst mijn
aangezicht!'
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

- **Dankgebed**

3 Vervuld is dan de oude droom
als ieder onder eigen boom
in vrede zal verkeren.
De vijgeboom zal bloeien gaan,
de wijnstok weer vol vruchten staan -
zo spreekt de HEER der heren.
De volkeren, zij dwalen voort;
hun god, die naar hun stem niet hoort,
bevrijdt en redt hen nimmer.
Maar wij, wij wandelen met God
en gaan de weg van zijn gebod
voor altoos en voor immer.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed,
gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar,
houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den
Heer.

- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Opw 377 Wat de toekomst brengen moge**

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst

- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opw. 124 Ik bouw op U**

ik bouw op U,
mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
in 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

- **Moment van stil gebed**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 62:1,5 oude ber.**

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21**
- **Zingen: Ps. 116:1,2,3 oude ber.**

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn
klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn
dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op
keer.

2 Ik lag gekneld in banden van de dood,
daar d' angst der hel mij alle troost deed
missen;
ik was benauwd, omringd door
droefenissen,
maar riep de HEER dus aan in al mijn nood:

3 "Och HEER, och wierd mijn ziel door U gered!"

Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op 't gebed.

- **Verkondiging: 1 Joh. 4:18**
- **Zingen: Ps. 73:9,10 nieuwe ber.**

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 107:1,19,20 nieuwe ber.**

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Wie wijs is, zal den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.

- **Kinderen komen in de dienst**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Opw. 60:1,2,5**

- **Zegen**

10 Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Wie nooddrift heeft, hij hope;
een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open,
hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet
zal zien en zich verheugen;
de waarheid spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen.

Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.