

Mededelingen

- Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. E. van der Laan en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos
- Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
- Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van vanmiddag is: "Petrus geneest een verlamde man".
- Kosterwoning: In verband met het leeghalen van de kosterwoning voor verhuur willen we vragen of de mensen die daar nog iets hebben staan, bijvoorbeeld meubelen, zich spoedig (binnen twee week) kunnen melden bij broeder Veldkamp of Woltjer. Zij coördineren het leeghalen van de kosterwoning

Mededelingen D.V.

- Zondag 14 juni: Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half 3. Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De middagdienst zal geleid worden door ds. M. Bergsma. Op deze zondag, 14 juni, is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin.
- Schutsemarkt: Zaterdag 13 juni is er weer de jaarlijkse Schutsemarkt. Tijdens de markt willen we weer een open huis houden in de kerk en het gebouw. Hiervoor hebben we uw medewerking nodig. Er zijn mensen nodig die een cake bakken, koffie schenken, aanwezig zijn in de kerk en voor bij de weg presentjes uitdelen. We hebben hiervoor zoveel mogelijk mensen nodig, u kunt u hiervoor opgeven op de flipover die in het gebouw staat. Daarnaast willen wij een tentoonstelling houden van doopjurkjes. Wanneer u nog een doopjurkje heeft en deze beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling, kunt u dat doorgeven aan Martha Raveling.

Gemeentedag 2015: Op zaterdag 27 juni wordt er een gemeentedag georganiseerd . Door het volle programma in de startweek is er voor gekozen om de gemeentedag aan het eind van het seizoen te houden. Op 27 juni organiseren wij een fietstocht met als afsluiting een buffet van de chinees. Meer informatie volgt.

Liturgie Morgendienst

- **Mededelingen**
- **Zingen: Ps. 116: 1 OB**

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

- **Welkom**
- **Zingen: Opwekking 40**

Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Ps. 95: 1 en 3 (DNP)**

1. Kom, zing nu vrolijk voor de HEER.
Ons heil ligt in Hem vast. Vereer,
ontmoet Hem juichend in zijn woning.
Zo groot als God kan niemand zijn.
De vreemde goden zijn maar schijn.
God is de allerhoogste Koning.

3. De HEER is onze God en wij
zijn als een kudde Hem nabij:
de schapen die Hij zelf wil weiden.
Vandaag hoor jij zijn stemgeluid.
Weersta God niet, daag Hem niet uit.
Keer je niet af, maar laat je leiden.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **De wet van God**
- **Zingen: Gez. 326: 1 en 3**

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

- **Schriftlezing: Spreuken 8**
- **Zingen: Gez. 326: 4 en 5**

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

- **Verkondiging: 'Hoe je echt gelukkig wordt'**
- **Zingen: Ps. 73: 8 en 9**

8 Hoe was ik in opstandigheid
een dwaas voor U die wijsheid zijt.
Ik zag geen zin meer in het leven,
dat door het kwade scheen omgeven,
dat naar geen doel meer scheen gericht.
Ik was voor U, die troont in 't licht,
een zot, die ziet en niet verstaat,
een dier, het weet niet waar het gaat.

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Gez. 21: 3 en 7 (staande)**

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem
verdoemen,

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

- **Zegen**

Liturgie Middagdienst



- **Welkom en mededelingen**
- **Zingen: Opwekking 123**

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

- **Moment van stil gebed (staande)**
- **Woord van verwachting**
- **Groet namens God**
- **Zingen: Gez. 1**

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Schriftlezing: Openbaring 2: 8-11**
- **Zingen: Ps. 138: 1 en 3 (DNP)**

1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.

Terwijl ik kniel
zal ik U eren.

Mijn loflied hef ik dankbaar aan
ten overstaan
van wie regeren.

Ik wend mij richting uw paleis;
gedreven prijs
ik al uw werken.

Toen ik U riep, heeft U verhoord.
U hield uw woord
door mij te sterken.

- **Verkondiging: 'De kroon die net even hoger ligt'**
- **Zingen: Joh. de Heer 722**

1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.

Hoor, hoe het Hemels loflied
al verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.

en prijs Hem in all' eeuwigheén,
die 't heil voor u verwierf.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

3. Als ik in grote nood verkeer
helpt U mij, HEER,
te overleven.

Ondanks verwoede tegenstand,
zal mij uw hand
verlossing geven.

Wat U belooft wordt eens vervuld,
want, HEER, U zult
niet van mij wijken.

Geef mij niet over aan mijn lot.
Laat, trouwe God,
uw goedheid blijken.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon;
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klink over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

- **Dankgebed**
- **Inzameling van de gaven**
- **Zingen: Ps. 56: 5 OB**

Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord.

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

- **Kinderen komen in de dienst**
- **Geloofsbelijdenis**
- **Zingen: Ps. 56: 6 OB (staande)**

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot,
Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
Gij hebt mijn smart verdreven,
uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.

'k Zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven:
zo word' door mij zijn Naam altoos verheven,
zo word' zijn lof vergroot.

- **Zegen**