

LITURGIE

voor de morgendienst op zondag 15 september 2019
in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst 09.30 uur	Middagdienst: 14.30 uur	
Ds. G. van der Groep	Ds. G. van der Groep	
Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg)	Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg)	
Oppasdienst (0-3)	Oppasdienst (3-6)	Oppasdienst (0-4)

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, naar de mevrouw A. van der Wal (Champ Clark) en worden weggebracht door Ansje de Jonge

Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3.

Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de gelegenheid om kleding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D.

Soepmaker gezocht: Voor de startzondag zijn wij op zoek naar mensen die 5 liter soep willen maken. Interesse? Opgave kan in de ontmoetingshal of bij Janna Meijer.

Mededelingen D.V.

Zondag 22 september 2019: Volgende week zondag is het startzondag! Het programma voor deze dag is als volgt:

10.00 uur:	Kinderdienst o.l.v. Bram Koerts
11.00 uur:	Koffie/Thee
12.00 uur:	Broodmaaltijd
13.00 uur:	Pauze
14.00 uur:	Jeugddienst o.l.v. Bram Koerts
15.00 uur:	Bloemen wegbrengen (66+)
18.00 uur:	Maaltijd clubs en JV
19.00 uur:	Avondprogramma JV

Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 uur worden alle ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10 t/m 16. Doel van de avond: Het vergroten van de betrokkenheid op het bijbelonderwijs en de bewustwording van hun rol in de geloofsopvoeding.

Gemeente barbecue: Op zaterdag 28 september willen wij samen, als gemeente, het nieuwe seizoen starten met een barbecue. U kunt zich opgeven op de lijst in de ontmoetingshal.

Vossenjacht zondagsschool: Op 28 september organiseert de zondagsschool een vossenjacht. Hiervoor zijn nog een aantal vossen nodig. Wilt u/jij helpen tussen 09.00 uur en 12.00 uur? Opgeven kan bij Mariska Hillenga of Geertje Smid.

Welkom en mededelingen

Voorzang: Weerklank 284 (staande)

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Moment van stil gebed, woord van verwachting, groet namens God

Zingen: Psalm 23: 1 en 2 NB

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

Gebed om de Heilige Geest De wet van God

Zingen: Schriftberijming 3

Komt, laat ons samen richten,
spreekt de HEER;
al zijn uw zonden nog zo groot,
al zijn ze zelfs scharlakenrood,
ze zullen worden als de sneeuw zo
wit!

Hoe schuldig ook bevonden,
al zijt gij rood van zonden,
mijn hart is liefdevol!
Al zou uw zonde zijn
rood zoals karmozijn -
Ik maak ze wit als wol!

Schriftlezing: Spreuken 16:1-9

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan

Zingen: Psalm 71: 2 en 12 OB

Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind', in smart.
Uw hoog bevel zal blijkaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burg zijt en beschermer.

Gij hebt mij van mijn kindse dagen
Geleid en onderricht;
Nog blijf ik naar mijn plicht,
Van Uwe wond'ren blij gewagen.
O God, wil mij bewaren
Bij 't klimmen mijner jaren.

Verkondiging Spreuken 16:9 – De levensweg van de mens

Zingen: Weerklank 501: 1, 2 en 4

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommelingen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwingen:
Hij wil gebeden zijn.

Een weg hebt Ge allerwegen,
geen middel, dat U faalt.
Uw doen is louter zegen,
uw gang met licht omstraald.
Niets kan uw werk verhindren,
uw plannen zijn gewis.
Gij doet voor al uw kindren
wat hun het heilzaamst is.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst

Slotzang: Psalm 121: 1, 2 en 4 NB

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Zegen