

Liturgie voor de diensten op zondag 10 november 2019  
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

---

<b>Morgendienst 11.00 uur</b>		Middagdienst: 14.30 uur
Ds. G. Huisman		Ds. J. Oosterbroek
Gastgezin: fam. R. Cannegieter		Gastgezin: fam. R. Cannegieter
Oppasdienst (0 t/m 2) Wilma Draijer Sandra Holsteen Leonie Cannegieter	Oppasdienst (3 t/m 5) Gendia Munneke Marijke Cannegieter	Oppasdienst (0 t/m 3) Nicole Volders Trijnie Braam
<p><b><u>Mededelingen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bloemengroet:</b> De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, naar mevrouw S. Kampinga-Meijer en worden weggebracht door Trijnie Braam.</li> <li>▪ <b>Inzamelng van de gaven:</b> De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.</li> <li>▪ <b>Zondagsschool:</b> Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3.</li> <li>▪ <b>Winterfair 15 november:</b> We willen dan een verloting houden, nu willen we vragen of u/jij een prijsje voor de verloting hebt, dit mag in een mand in de ontmoetingsruimte. We willen ook een stand hebben waar we koekjes, cake, en andere lekkernijen willen verkopen, je kunt je aanmelden als je wat wil maken bij Klasina Wubs</li> </ul> <p><b><u>Mededelingen D.V.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Zondag 17 november:</b> Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens de morgendienst vieren wij samen het Heilig Avondmaal. Voorganger op deze zondag is ds. R. van der Toorn. Gastgezin voor deze zondag is fam. H. Braam.</li> </ul>		

# MORGENDIENST

## ***Welkom en mededelingen***

### **Zingen: Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen**

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld,  
vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid  
bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier,  
laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

(refrein)

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar  
wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

(refrein)

***Moment van stil gebed***  
***Woord van verwachting***  
***Groet namens God***

**Zingen: Psalm 147: 1 en 4 NB**

Lof zij den HEER, goed is het leven  
als 's Heren lof wordt aangeheven.  
Lieflijk en recht te allen tijde  
is 't onze God ons lied te wijden.  
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,  
het volk in ballingschap verloren  
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,  
hoezeer hun harten zijn geschonden.

Voor God is alle kracht van paarden  
en macht van mensen zonder waarde.  
Het snoeven van wie wapens dragen  
is niet naar 's HEREN welbehagen.  
Zijn welbehagen zal slechts wezen  
met allen die Hem needrig vrezten,  
die met hun harten voor Hem open  
op zijn genade en liefde hopen.

***De wet van God***

**Zingen: Opwekking 125 Heer, ik kom tot U**

Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu,  
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O, Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U.

***Gebed om de Heilige Geest***

***Schriftlezing: Ruth 2***

**Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB**

HEER, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op den weg ten leven.

***Verkondiging***    Agent van God

**Zingen: Psalm 84: 3.4 en 6**

Welzalig hij, die al zijn kracht  
en hulp alleen van U verwacht,  
die kiest de welgebaande wegen.  
Steekt hem de hete middagzon  
in 't moerbeidal. Gij zijt hun bron  
en stort op hen een milden regen,  
een regen, die hen overdekt,  
verkwikt en hun tot zegen strekt.

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;  
elk hunner zal, in 't zalig oord  
van Sion, haast voor God verschijnen.  
Let, HEER der legerscharen, let  
op mijn ootmoedig smeekgebed.  
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;  
leen mij een toegenegen oor,  
o, Jakobs God, geef mij gehoor.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,  
is 't allen tijd een zon en schild.  
Hij zal genaad' en ere geven;  
hij zal hun 't goede niet in nood  
onthouden, zelfs niet in de dood,  
die in oprechtheid voor Hem leven.  
Welzalig, HEER, die op U bouwt,  
en zich geheel aan U vertrouwt.

## **Dankgebed**

### **Inzameling van de gaven**

#### **Zingen: LvdK Lied 360: 2 en 3**

Sterk ons wankelend vertrouwen,  
geef ons zelf wat Gij gebodt:  
dat wij met oprecht berouwen  
enkel rusten in uw dood;  
ja, vervul ons met uw krachten,  
opdat wij uw wet betrachten,  
zegen zo uw sacrament,  
dat ons hart U steeds meer kent.

Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken  
over uw verlossend werk;  
geef dat niet die woorden breken  
op de daden van uw kerk,  
maar dat wij geheiligd leven  
op de plaats door U gegeven,  
en U volgen onder 't kruis  
op de smalle weg naar huis.

#### **Zegen**

# MIDDAGDIENST

## *Welkom en mededelingen*

### Zingen: Opwekking 760 – Wie Vrees ik nog

U hoort mij als ik bid,  
verdrijft mijn duisternis.  
Al vliegt de nacht mij aan,  
het daglicht breekt zich baan.  
Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat  
onder mijn voeten, God.  
Al valt de strijd mij zwaar,  
U bent mijn schild en zwaard.  
Wie vrees ik nog?

Refrein:

Ik weet wie voor mij uit gaat  
en standhoudt achter mij:  
God van de hemellegers,  
U voert de strijd voor mij.  
De Heerser van de eeuwen,  
U bent een vriend van mij!  
God van de hemellegers,  
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,  
de naam die redden kan.  
O God, die mij bevrijdt,  
U overwint altijd!  
Wie vrees ik nog?  
Wie vrees ik nog?

(Refrein)

(2x)

Geen wapen van de vijand houdt stand.  
U houdt de wereld in uw hand.  
Ik houd mij vast aan wat U belooft;  
U bent trouw, Heer.  
U bent trouw, Heer.

U bent trouw, Heer.

(Refrein)

God van de hemellegers,  
U voert de strijd voor mij.

***Moment van stil gebed***  
***Woord van verwachting***  
***Groet namens God***

**Zingen: Opwekking 763 – Ik heb U nodig**

Heer, ik kom en beken,  
nu ik hier dicht bij U ben:  
zonder U val ik uiteen;  
leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:

O mijn Heer, ik heb U nodig;  
elk moment, zo nodig.  
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  
O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.  
U vergeeft en reinigt mij.  
Waar U bent, daar ben ik vrij;  
woon in mij en heilig mij.

(Refrein)

Leer mijn lied de weg naar U  
als verleiding mij omgeeft.  
Als ik niet kan staan, leun ik op U.  
Jezus, hoop die in mij leeft!

(Refrein 2x)

(2x)

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  
O God, 'k heb U nodig.

***Gebed om de Heilige Geest***

***Schriftlezing: Ester 2***

**Zingen: Opwekking 428**

Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook - als ik mij tot Hem keer -  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

***Verkondiging***

**Zingen: Opwekking 427 – Maak mij rein voor U**

Maak mij rein voor U  
als gelouterd goud,  
en zuiver zilver.  
Laat mij zijn voor U  
als gelouterd goud;  
puur goud.

**Refrein**

Dwars door het vuur  
maakt U mij rein en puur.  
Ik strek mij uit, Jezus,  
naar meer van uw Geest  
en uw heiligheid.  
Ja, ik besluit, Jezus,  
een dienstknecht te zijn  
van U, mijn Meester,  
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.  
Was mijn leven schoon,  
vergeef mijn zonden.  
Laat mij zijn voor U,  
zuiver als uw Zoon;  
heilig mij.

Refrein 2x



## **Dankgebed**

### **Inzameling van de gaven**

#### ***Kinderen komen in de dienst***

##### **Zingen: Opwekking 798 – Houd Vol**

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met  
elkaar.

Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor  
ons klaar.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd  
achterna.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn  
gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij  
mogen staan.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

(Refrein)

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los. (4x)

(Refrein)

## **Geloofsbelijdenis**

**Zingen: Opwekking 818 – Op die dag**

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.  
Eenmaal heelt U iedere wond,  
heel de oude wereld verdwijnt:  
de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.  
Eenmaal zal het duidelijk zijn,  
alle zorg en wanhoop verdwijnt:  
de angst voorbij.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  
dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  
kan genade heerlijker zijn?  
En U maakt ons anders en nieuw,  
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.  
Eenmaal is het vechten voorbij,  
dan zien we uw macht en uw pracht,  
op die dag.

(Refrein 2x)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  
kan genade heerlijker zijn?  
En U maakt ons anders en nieuw.  
Ja, U maakt ons anders en nieuw.  
Heer, U maakt ons anders en nieuw  
op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

**Zegen**

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen