

Liturgie voor de middagdienst op zondag 5 mei 2019 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Predikant: Ds. R. Bikker
Gastgezin: fam. H. Braam
Oppasdienst (0-4) Evelien Meijer Geertje Davids

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, naar Jelle en Annedrieke Poortinga en worden weggebracht door Trijnie Braam.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
- **Collectebonnen:** Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen te kopen. De penningmeester zit voor u klaar tussen 18.38 uur en 19.00 uur.
- **Collecte voor de zending:** Het is vandaag de eerste zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk is er een collecte voor de zending.
- **Kindernevendienst:** Vanmiddag is er weer kindernevendienst in zaal 1 en 3. Het thema voor vanmiddag is "Abram en Lot gaan uit elkaar".
- **Kledingbeurs:** Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de gelegenheid om kleding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D.
- **Voorjaars schoonmaak:** Op zaterdag 11 mei gaan we samen de kerk en de gebouwen schoonmaken. U kunt zich opgeven via de lijst in de ontmoetingshal of bij Henk en Trijnie Braam. Er zijn minimaal 15 mensen nodig, we beginnen om 08.30 uur en hopen rond de middag klaar te zijn. Vele handen maken licht werk!
- **Boodschappenlijst club:** In de ontmoetingshal vindt u de boodschappenlijst voor het kampweekend voor de jeugdclubs. U kunt uw naam achter het product schrijven dat u wilt geven. De boodschappen worden op 15 mei opgehaald tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 12 mei 2019:** Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Huisman voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg).
- **Kampvuuravond:** Aanstaaende vrijdag, 10 mei is er om 20.30 weer een Kampvuuravond voor mannen. Locatie Onstwedde. Spreker op deze avond is Eugene Poppe en het thema is: "Levenslessen". Mannen, voel je welkom!

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 145: 1 (OB)

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER,
ik zing, verheugd, uw groten naam ter eer!
Ik zal den roem van uwe majesteit
Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid;
'k zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen:
zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven!

Moment van stil gebed (*staande*)

Woord van verwachting

Groet namens God

Zingen: Psalm 145: 5 en 6 (OB)

Uw heerschappij verduurt zelfs
d' eeuwigheid;
uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem, die voor 't
onheil zwicht:
Wie nederstort, wordt door U
opgericht.
't Ziet al op U ; 't blijft alles op U
wachten;
gij sterkt door spijs, te rechter tijd,
hun krachten;
g' ontsluit uw hand, ontfermend en
weldadig,
opdat uw gunst, al wat er leeft,
verzadig'.

De HEER is recht, in al zijn weg en
werk;
zijn goedheid kent in 't gans heelal
geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
hij troost het hart, dat schreiend tot
Hem vlucht;
dat ongeveinsd, in 't midden der
ellenden,
zich naar Gods troon met zijn geben
blijft wenden;
hij geeft den wens van allen, die Hem
vrezin;
hun bede heeft Hij nimmer
afgewezen.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Korinthe 7: 1 - 40

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. De kinderen vanaf 4 jaar mogen naar de kindernevendienst gaan.

Zingen: Psalm 124: 1, 2 en 3 (NB)

Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de HEER niet bij ons was
geweest,
toen vijandschap rondom was
opgestaan,

indien de HEER niet bij ons was
geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

Het roofdier van hun toorn had ons verteerd,
een hoge vloed, had God het niet gekeerd,
was over ons verwoestend heengegaan -
de baai die onstuimig rebelleert had ons bestaan welhaast te niet gedaan.

Loof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet, wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af:
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.

Verkondiging over 1 Korinthe 7: 23 en 29

23 U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen.

29 Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is.

- *U bent gekocht en betaald*
- *De tijd is beperkt*

Zingen: Gezang 281

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der engelen in.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk. De kinderen van de oppasdienst mogen opgehaald worden.

Kinderlied: 'Onder, boven, voor en achter'

Refr: Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij. Onder, boven,
voor en achter, God is om mij heen.

1. Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want...**(refr.)**

2. Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus;
God is altijd bij mij, dus...
(refr.)

Zingen: Psalm 138: 1 (NB)

U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zij
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Opwekking 585

Er is een dag
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd. **(refr.)**

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid. **(refr.)**

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen