

Liturgie voor de morgendienst op 4 oktober 2020

Tijdens deze dienst ontvangt

Sem Noah Hillenga

het teken en zegel van de heilige doop.



Voorganger: Ds. R. van der Kamp

Organist: Br. B. de Jonge

m.m.v. The Ambassadors

Welkom en mededelingen kerkenraad

Zingen als psalm van de opgang: Psalm 87: 1, 2 en 3 NB (staande)

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.	Rahab en Babel zullen u behoren.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.	Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:	en ieder land erkent Hem als de HEER.
door uwe poort zal ieder binnentreden.	O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Stil gebed (staande)

Groet en bemoediging

Zingen als lied op de drempel: Psalm 86: 2 NB

Ja tot U hef ik mijn leven,	HEER, neem mijn gebed ter ore,
Gij zijt mild om te vergeven,	wil mijn luide smeken horen.
rijk in goedertierenheid	In het bitterste getij
voor een hart dat tot U schreit.	roep ik en Gij antwoordt mij.

Onderwijs uit Deuteronomium 6

Zingen: Psalm 86: 4 NB

Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam.	HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.
---	--

Gebed om de opening van de Schriften

Profetenlezing: Jesaja 49: 8 – 16

Zingen: Gezang 409: 3 en 5

Zou ooit een vrouw vergeten 't kind dat zij in zich droeg, er niet van willen weten, wanneer het naar haar vroeg? Al zou u ook begeven uw moeder vroeg of laat, de Heer zweert bij zijn leven, dat Hij u niet verlaat.	Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.
---	---

Verkondiging

Zingen: Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
(refrein)

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
(refrein)

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Onderwijs van de kerk m.b.t. de doop van de kinderen van gelovigen

Zingen: Doop

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd
is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergiving is.

Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer
opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te
gaan.

Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te
zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te
zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.

Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Met de Heer begraven en weer
opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te
gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge
Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem
heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Doopebed

Zingen: Opwekking 740

Ik bid dat God jou zegent,
jij lieve, kleine schat
en dat Hij jou zal geven,
de wensen van je hart.

Ik bid dat God jou zegent,
jij lieve, kleine schat
en dat het ver zal rijken
tot in jouw nageslacht.

Want Hij is de Almachtige,
de Schepper van 't heelal.
Hij maakte alles prachtig
en jou bovenal.

Want Hij is de Almachtige,
de Schepper van 't heelal.
Hij maakte alles prachtig
en jou bovenal.

Ik bid dat God jou zegent,
dat door jouw leven heen,

je steeds weer zult ervaren:
'God laat me niet alleen'.

Doopegelofte ouders en instemming van de gemeente met haar 'jawoord'

Zingen: Opwekking 599

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
(refrein 2x)

Bediening van de Heilige Doop

Zingen: Gezang 334: 4 (staande)

Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.

Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Gebed om de Heilige Geest voor het gedoopte kind, Sem.

Zingen: Meer dan een wonder

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je eerste woord zal alles zijn:
Papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent... meer dan een wonder!

Zingen: antwoord door de gemeente; Psalm 139: 8, 9 en 14 NB

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Zegen