

LITURGIE

voor de middagdienst op

op zondag 24 april 2022 in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
te Nieuwe Pekela

Voorganger: Prof. Dr. G.C. den Hertog

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 26:1,3,8 OB (staande)

1 O HEER', doe Gij mij recht.

Ik wandel als Uw knecht,

En vind mijn lust in Uw gebod,

Ik blijf op U betrouwen;

Op U, mijn rotssteen, bouwen.

Ik zal niet wanklen, grote God.

3 Uw goedertierenheid,

Die zich alom verspreidt,

Is t' allen tijd', voor mijn gezicht.

Ik houd oprecht van handel,

Daar 'k in Uw waarheid wandel,

Mijn schreden naar Uw wet gericht.

8 Wat blijdschap smaakt mijn ziel,

Wanneer ik voor U kniel,

In 't huis, dat Gij U hebt gesticht!

Hoe lief heb ik Uw woning,

De tent, o Hemelkoning,

Die G', U ter eer, hebt opgericht!

Moment van stil gebed (staande)

Woord van afhankelijkheid en verwachting

Groet namens God

Zingen: Gezang 328:1,2,3 Liedboek voor de Kerken 1973

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gebed om leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Deuteronomium 30 (HSV)

Zingen: Psalm 119:64,66 NB

64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Verkondiging

Zingen: Gezang 7:1,2,3,4 Liedboek voor de Kerken 1973

1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Kinderlied

Maria kwam bij het graf
En huilde om haar Heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun Meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Psalm 56:3,4 De Nieuwe Psalmberijming (staande)

3. U kent mijn zwerftocht door het hele land.
U doet, wanneer verdriet mij overmant,
mijn tranen in uw kruik – met eigen hand
hebt U ze opgeschreven.
Toen ik U riep, hebt U gehoor gegeven.
De vijand vluchtte, U hebt hem verdreven.
Dit weet ik: U geeft ruimte om te leven.
God, U staat aan mijn kant.

4. Ik prijs uw woord, uw woord dat blijft bestaan.
Ik prijs U, God, om wat U hebt gedaan.
Ik ben niet bang meer, wie doet mij iets aan?
Mijn dank wil ik betalen.
Bevrijd door U kan ik weer ademhalen.
U wijst de weg, ik kan niet meer verdwalen.
Uw licht zal voor mijn ogen blijven stralen.
Zo kan ik verder gaan.

Zegen (staande)

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen