

LITURGIE

Voor de middagdienst op zondag 26 maart 2023 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Voorganger: ds. J.R. Bulten



Mededelingen en welkom

Zingen: Psalm 108: 1, 2 OB (Mijn hart, o Hemelmajesteit)

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heemlen uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch
perk,
Maar streeft tot aan het hoogste
zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid
zingen.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Gezang 182: 1, 4, 6 (Jezus, leven van ons leven)

Jezus, leven van ons leven,	Alle leed hebt Gij geleden,
Jezus, dood van onze dood,	Gij gedragen met geduld.
Gij hebt U voor ons gegeven,	Als een worm zijt Gij vertreden
Gij neemt op U angst en nood,	zonder schuld, om onze schuld,
Gij moet sterven aan uw lijden	opdat wij door U verheven
om ons leven te bevrijden.	als verlost en zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,	Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.	zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 27: 45-50 en 1 Korinthe 15: 54-58 (HSV)

Zingen: Psalm 22: 1, 7 DNP (Mijn, God, mijn God, waarom verlaat U mij?)

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?
Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij?
Ik smEEK voortdurend: 'Red mij, maak mij vrij.'
Niets laat U horen.
Mijn rusteloze klagen gaat verloren.
Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen.
Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen –
waar blijft U nu?

Eens zal men Hem erkennen, overal.
De dag komt dat de wereld knielen zal
voor de geduchte Heer van het heelal:
Hij zal regeren.
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:
het is volbracht.

Verkondiging

Zingen: Opwekking 407

Als ik bedenken,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
(refrein)

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
(refrein)

Refrein:

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Dankgebed

Collecte (onder voorspel)

Zingen: Gezang 392: 1, 4, 5 (Blijf mij nabij)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel)

Zingen kinderlied

Maria kwam bij het graf
En huilde om haar heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer

Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer

Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ev. Liedbundel 122: 1-4 (Daar juicht een toon) (= Joh. de Heer 25)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zone Gods is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld.
Hij overwon, Die sterke Held!
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan.
Die in 't geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid,
Een leven in Zijn heerlijkheid.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen