

**Liturgie voor de morgendienst op zondag 1 oktober 2023,  
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**

<b>Morgendienst: 09:30 uur</b>	<b>Middagdienst: 14:30</b>
<b>Ds. J.R. Bulten</b> <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	<b>Ds. J.R. Bulten</b> <i>Viering Heilig Avondmaal</i>
<b>Schriftlezing:</b> Leviticus 23: 33-44	<b>Schriftlezing:</b> Romeinen 3: 21-31 HC 23
<b><u>Mededelingen</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Bloemengroet:</b> Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar Monique Lemmen en worden weggebracht door Jeanet Hillenga</li><li>▪ <b>Inzameling van de gaven:</b> De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor een diaconaal doel.</li><li>▪ <b>Verkoop collectebonnen:</b> Morgenavond, 2 oktober, bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit voor u klaar van 18.30 uur tot 19.00 uur.</li><li>▪ <b>Zondagsschool:</b> Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vanmiddag is 'Paulus reist rond en vertelt over Jezus' n.a.v. Handelingen 17:16, 22-34</li></ul>	
<b><u>Mededelingen D.V.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Zondag 8 oktober:</b> Volgende week zondag, beginnen de diensten op de normale tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan, tijdens de middagdienst hoopt ds. C.G. op't Hof voor te gaan.</li></ul>	

## Welkom en mededelingen

### Zingen: Psalm 124: 1 en 4 NB (Laat Israël nu zeggen blij van geest)

Laat Israël nu zeggen blij van geest:  
Indien de HEER niet bij ons was  
geweest,  
toen vijandschap rondom was  
opgestaan,  
indien de HEER niet bij ons was  
geweest,  
Hij, onze hulp, wij waren lang  
vergaan.

Die onze boeien slaakt, het is de HEER.  
Die voor de vrijheid waakt, het is de  
HEER.  
Door zijn verlossing zijn wij  
vrijgemaakt.  
Ons heil is in de naam van God de  
HEER,  
die God, die aard' en hemel heeft  
gemaakt.

### Stil gebed

#### Votum en groet

### Zingen: Opw. 715 (Wat hou ik van uw huis)

Wat hou ik van uw huis,  
Heer van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de Heer.  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de  
levende God.

Een vogel is er thuis,  
Heer van de hemelse legers.  
Een zwaluw voedt haar jongen op  
bij U onder de pannen, God.  
Wonen bij U is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor  
U.

Gelukkig wie naar U  
vol van verlangen op weg zijn,  
zelfs in het dorre bomendal  
zien zij een bron en regenval,  
gaan ze van zegen tot zegen,  
naar God die verschijnt in zijn  
heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,  
Heer van de hemelse legers.  
Ja, liever één dag dichtbij U  
dan duizend dagen zonder U.  
Liever bij U aan de drempel  
dan binnen te zijn in een duistere  
tent.

De Heer beveiligd ons,  
eer en geluk zal Hij geven,  
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen  
op U.  
Slot: Wat hou ik van uw huis.

### Wetslezing (Deut. 6:1-25)

### **Zingen: Psalm 98: 2 OB (Hij heeft gedacht aan Zijn genade)**

Hij heeft gedacht aan zijn genade,  
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.  
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,  
nu onze God zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,  
gij ganse wereld, juich van vreugd.  
Zing vrolijk in verheven psalmen  
het heil, dat d' aard' in 't rond  
verheugt!

### **Gebed om opening van Gods Woord**

### **Schriftlezing: Leviticus 23: 33-44 (HSV)**

### **Kindermoment**

### **Zingen kinderlied: Zie de zon, zie de maan**

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan.  
Sterren ontelbaar overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam.

Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt.  
Druppels ontelbaar in de oceaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam.

Ruik een bloem, ruikt een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht.  
Geuren ontelbaar zweven af en aan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam.

Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit.  
Mensen ontelbaar, overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam.

Zie ik de zon, de sterren en de maan,  
wat een wonder dat ik mag bestaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam,  
Heer, hoe heerlijk is uw naam.

### **Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas**

### **Verkondiging: `Gelukkig Loofhuttenfeest`**

### **Zingen: ELB 163 Zie ik sterren aan de hemel staan**

Zie ik sterren aan de hemel staan,  
aan de donkerblauwe lucht de maan  
is het of de nacht mij noemt de Naam  
van een machtig God.

Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,  
op het veld de bloemen opengaan  
is het of de dag mij noemt de Naam  
van een machtig God

Deze God die aard en hemel schiep  
is Dezelfde God die mij eens riep  
Uit het duister tot Zijn heerlijk licht,  
zodat ik elke dag Hem Vader noemen  
mag.

Die Zijn liefde aan mij openbaart,  
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart  
dag en nacht mij in Zijn Hand bewaart,  
hoe groot is God voor mij!

## **Lezen Avondmaalsformulier**

### **Zingen: JdH 354: 1**

't Oog omhoog, het hart naar boven!  
Hier beneden is het niet:  
't ware leven, lieven, loven  
is maar, daar men Jezus ziet.

Wat men hoor' of zie op aard,  
is ons kost'lijk hart niet waard:  
wil men leven, lieven, loven,  
't oog omhoog, het hart naar hoven!

## **Viering van het Heilig Avondmaal: brood en wijn worden rondgedeeld**

### **Zingen: JdH 354: 2**

Jezus, bron der hemelvreugde,  
die ons hart eens smaken zal;  
wat ons ooit op aard verheugde,  
Gij verheugt ons boven al!

Daar Gij ons reeds hier bereidt  
voor des hemels heerlijkheid,  
waar w' U eeuwig lieven, loven,  
Jezus, trek ons hart naar boven!

## **Voorbede en dankzegging**

**Collecte (1e voor kerk, 2e voor Yad Elie i.v.m. Israëlzondag) (kinderen terug van de oppas)**

### **Zingen: Psalm 118: 7 en 14 OB (De HEER is mij tot hulp en sterkte)**

De HEER is mij tot hulp en sterkte,  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.  
Hij was het, die mijn heil bewerkte,  
dies loof ik Hem mijn leven lang.  
Men hoort der vromen tent  
weergalmen  
van hulp en heil, ons aangebracht.  
Daar zingt men blij, met dankb're  
psalmen:  
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  
verhogen uwe majesteit.  
mijn God, niets gaat uw roem te  
boven;  
u prijz' ik tot in eeuwigheid.  
Laat ieder 's HEREN goedheid loven,  
want goed is d' Oppermajesteit:  
zijn goedheid gaat het al te boven;  
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

## **Zegen**