

**Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2023, 2e advent,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**

Morgendienst: 09:30 uur	Middagdienst: 14:30
Ds. J.R. Bulten <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	Ds. J.R. Bulten <i>Viering Heilig Avondmaal</i>
Schriftlezing: (HSV) Lukas 1: 26-38	Schriftlezing: (HSV) 1 Korinthe 10: 14-22 H.C. Zondag 28

Mededelingen

- **Bloemengroet:** De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar fam. Hulzebos-De Roos en worden weggebracht door G. Meijer-Cannegieter.
- **Inzameling van de gaven:** De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor 'De arme kant van Pekela'.
- **Zondagsschool:** Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vanmiddag is "De geboorte van Jezus aangekondigd". N.a.v. Lucas 1: 26-38.
- **Bijdrage zondagsschool:** Binnenkort is het weer kerst. Zoals elk jaar willen we u daarom vragen om een bijdrage voor de zondagsschool. Hiervan zullen we boekjes aanschaffen voor de kinderen. Het geld dat over is wordt gebruikt om materiaal te kunnen aanschaffen voor de zondagsschool. Het geld kan worden overgemaakt op: NL91 INGB 0000 9673 15 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk o.v.v. kerstlijst zondagsschool.

Mededelingen D.V.

- **Zondag 17 december:** Volgende week zondag, derde advent, beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.
- **Zondag 24 december:** Op zondag 24 december zal de middagdienst in het teken staan van het kinderkerstfeest. De kinderen van de zondagsschool zullen deze dienst voorbereiden.
- **Maandag 25 december:** Op eerste Kerstdag vieren wij als gemeente het Kerstfeest. De dienst begint om 10.00 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan.
- **Dinsdag 26 december:** Op tweede Kerstdag zal er een zangdienst gehouden worden. De dienst begint om 10.00 uur in de Hervormde Kerk. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan.
- **Zondag 31 december:** Op oudejaarsdag zullen er twee diensten zijn. Tijdens de morgendienst, die om 09.30 uur begint, hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Tijdens de avonddienst, die om 19.30 uur begint hoopt ds. J. Admiraal voor te gaan. Deze dienst is in ons kerkgebouw, gezamenlijk met de Hervormde Gemeente.

Welkom en mededelingen

Aansteken van de 2e adventskaars

Zingen: Gezang 443: 1 en 2

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, een en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 40: 1 (NB)

Met heel mijn hart heb ik de HEER
verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond
gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de HEER.

Wetslezing

Zingen: Psalm 40: 4 (DNP)

Bezielde geef ik de blijde boodschap
door:
ik zwijg niet over wie U bent.
Uw goedheid, HEER, is ongekend.
Ik houd het volk uw trouw en liefde
voor.
U toont uw medeleven.
U wilt bescherming geven.
Open uw hart voor mij.
Omring mij telkens weer
met uw ontferming, HEER.
Sta mij met liefde bij.

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: 'Ik heb een plekje..'

Ik heb een plekje voor Jezus.
De deur zet ik open voor Hem.
Hier in mijn hart mag Hij wonen.
Hij weet zo precies wie ik ben.

Ik heb een plekje voor Jezus.
Hij vindt me beslist niet te klein.
Hij maakt het vrolijk van binnen.
Wat vuil is dat kan er niet zijn.
(refr.)

Refrein:

Kom bij me binnen, Heer Jezus,
Jezus, Jezus.
Kom bij me binnen, Heer Jezus.
Ja, U bent welkom, Heer.

Heb jij een plekje voor Jezus?
Precies wie je bent is okee.
Doe dan je hart voor Hem open.
En zing het gewoon met me mee.
(refr.)

Schriftlezing: Lukas 1: 26-38

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienaress van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Zingen: Psalm 89: 1 en 9 (DNP)

Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd

en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.

U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen:

‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.

Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen

dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’

Toch neem Ik David niet mijn trouw en liefde af.

Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf.

Zo waar Ik heilig ben, Ik zal de waarheid spreken.

Ik kan, Ik zal mijn eed aan hem gedaan niet breken.

Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen.

Zoals de maan zal nooit zijn koninkrijk verdwijnen.’

Verkondiging:

De blijde boodschap komt binnen

Zingen: Gezang 118: 1 en 2

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Viering Heilig Avondmaal

Avondmaalscollecte

Zingen: Gezang 125: 1, 4 en 5

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israë!,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

Voorbeden en dankzegging

Collecte

Slotzang: Z.G. 301: 1 en 5

Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik, meer en
meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
Ik wacht op U, wacht als een bruid,
Reikhalzend hunkert mijn verlangen.

Met heel mijn hart verwacht ik,
Heer,
Uw komst, de grote ommekeer;
Hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
Kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
Vervul mijn allerdiepst verlangen!

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen