

**Liturgie voor de middagdienst op zondag 17 december 2023,  
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela**

<b>Morgendienst: 09:30 uur</b>	<b>Middagdienst: 14:30</b>
<b>Ds. J.R. Bulten</b>	<b>Ds. J.R. Bulten</b> <i>Praisedienst</i>
<b>Schriftlezing: (HSV)</b> Lukas 1:39-56	<b>Schriftlezing: (HSV)</b> Psalm 130
<b><u>Mededelingen</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Bloemengroet:</b> De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar S. Kampinga-Meijer en worden weggebracht door Ingrid Uil.</li><li>▪ <b>Inzameling van de gaven:</b> De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.</li><li>▪ <b>Zondagsschool:</b> Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van vanmiddag is "Maria is bij Elisabet en zingt een lied." N.a.v. Lucas 1: 39-56</li><li>▪ <b>Bijdrage zondagsschool:</b> Binnenkort is het weer kerst. Zoals elk jaar willen we u daarom vragen om een bijdrage voor de zondagsschool. Hiervan zullen we boekjes aanschaffen voor de kinderen. Het geld dat over is wordt gebruikt om materiaal te kunnen aanschaffen voor de zondagsschool. Het geld kan worden overgemaakt op: NL91 INGB 0000 9673 15 t.n.v Christelijke Gereformeerde Kerk o.v.v. kerstlijst zondagsschool.</li></ul>	
<b><u>Mededelingen D.V.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Zondag 24 december:</b> Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan de middagdienst zal in het teken staan van het kinderkerstfeest. De kinderen van de zondagschool zullen deze dienst voorbereiden.</li><li>▪ <b>Maandag 25 december:</b> Op eerste Kerstdag vieren wij als gemeente het Kerstfeest. De dienst begint om 10.00 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan.</li><li>▪ <b>Dinsdag 26 december:</b> Op tweede Kerstdag zal er een zangdienst gehouden worden. De dienst begint om 10.00 uur in de Hervormde Kerk. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan.</li><li>▪ <b>Zondag 31 december:</b> Op oudejaarsdag zullen er twee diensten zijn. Tijdens de morgendienst, die om 09.30 uur begint hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Tijdens de avonddienst, die om 19.30 uur begint hoopt ds. J. Admiraal voor te gaan. Deze dienst is in ons kerkgebouw, gezamenlijk met de Hervormde gemeente.</li></ul>	

## Welkom

### **Zingen: Opwekking 54 (Looft de Here, alle gij volken)**

Looft de Here, alle gij volken,

prijst Hem, alle gij natiën.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons

en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja

halleluja

halleluja

halleluja.

Halleluja

halleluja

halleluja

halleluja.

Looft de Here, alle gij volken,

prijst Hem, alle gij natiën.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons

en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja

halleluja

halleluja

halleluja.

Halleluja

halleluja

halleluja

halleluja.

## Stil gebed

### Votum en groet

### **Zingen: Opwekking 847 (Er is hoop die sterker dan de dood is)**

Er is hoop die groter dan de dood is,

er is leven, sterker dan het sterven.

Er is licht dat niemand ooit kan doven,

er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,

er is blijdschap, dieper dan de tranen.

Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,

er is trouw die ons niet zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein: Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,  
er is vreugde, groter dan ons lijden.  
Er is antwoord, midden in de twijfel,  
overwinning, dwars door al ons strijden.  
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein: Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.  
Tot aan de dag dat wij bij U gaan wonen,  
U alle tranen voor altijd zal drogen,  
is het Uw Geest die ons helpt te geloven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U.  
Onze hulp en onze verwachting is in U.  
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein: Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.  
Tot aan de dag dat wij bij U gaan wonen,  
U alle tranen voor altijd zal drogen,  
is het Uw Geest die ons helpt te geloven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

**Zingen: Liefdevolle genade**

Waar ik ook ga, U bent bij mij.  
Geen seconde, geen moment,  
staat U niet aan mijn zij.  
U omgeeft mij met Uw liefde,  
U omgeeft mij met Uw trouw.  
Daarom wil ik U danken,  
en zeggen hoeveel ik van U hou.

Refrein: Ik hou van U mijn God,  
ik hou van U, Jezus,  
ik hou van U Heilige Geest.  
Ik hou van U mijn God,  
ik hou van U, Jezus,  
ik hou van U Heilige Geest.

Uit uw liefde koos U voor mij.  
Door grote genade ben ik nu vrij.  
U omgeeft mij met Uw vrijheid,  
U omgeeft mij met Uw Geest.  
Zonder Uw genade was dat niet  
zo geweest.

Refrein: Ik hou van U mijn God,  
ik hou van U, Jezus,  
ik hou van U Heilige Geest.  
Ik hou van U mijn God,  
ik hou van U, Jezus,  
ik hou van U Heilige Geest.

Wat zou ons nog kunnen  
scheiden,  
door Uw liefde zijn wij één.  
Waarop zou ik anders bouwen  
dan op U Koning, u alleen.

Refrein: Ik hou van U mijn God,  
ik hou van U, Jezus,  
ik hou van U Heilige Geest.  
Ik hou van U mijn God,  
ik hou van U, Jezus,  
ik hou van U Heilige Geest.

## **Gebed**

### **Schriftlezing: Psalm 130 (NBV21)**

#### **Zingen: Opwekking 840 (Ik zie uit naar de Heer)**

Ik zie uit naar de Heer.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Mijn ziel ziet uit naar Hem  
en verlangt naar Zijn Woord.

Ik zie uit naar de Heer.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Mijn ziel ziet uit naar Hem  
en verlangt naar Zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de  
Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd,  
op Zijn heilige Naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Mijn ziel ziet uit naar Hem  
en verlangt naar Zijn Woord.

Ik zie uit naar de Heer.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Mijn ziel ziet uit naar Hem  
en verlangt naar Zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd,  
op Zijn heilige Naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
Mijn ziel verlangt naar de Heer,  
meer dan wachters uitzien naar  
de morgen.

Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
Mijn ziel verlangt naar de Heer,  
meer dan wachters uitzien naar  
de morgen.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd,  
op Zijn heilige Naam vertrouwen wij.  
Op Zijn heilige Naam vertrouwen wij.

**Verkondiging:** ‘Uitzien naar de Zo(o)n’

**Zingen: Sela – Kerstnacht boven Bethlehem**

In de kerstnacht boven Bethlehem,  
sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws  
bekend:  
God is hier, Zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een  
eng’lenmacht.  
Een hemels leger prees de Schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen  
ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing  
blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die  
nacht  
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor  
mij.  
God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

**Dankgebed**  
**Collecte**

**Zingen: Opwekking 832 (Waar U verschijnt wordt alles nieuw)**

Waar U verschijnt, wordt alles  
nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilld door de  
klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons  
strijdt.

U baant de weg van  
overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder  
bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen,  
Hoogste Heer.

Refrein: Voor eeuwig is Uw  
heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in  
Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is  
je prikkel gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst  
ontzag.

De hemel juicht voor onze  
Koning.

En de machten van de hel  
weten Wie er regeert:

Naam boven alle namen,  
Hoogste Heer.

Refrein: Voor eeuwig is Uw  
heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in  
Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Voor eeuwig is Uw  
heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in  
Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Refrein:

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

U bent: Jezus, Overwinnaar!

Ja U bent: Jezus, Overwinnaar!

### **Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel)**

#### **Zingen: projectlied (Dank God onze Vader, Hij heeft iets nieuws bedacht)**

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,

een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.

Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin

wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,

de zoon van Maria, die Israël redt.

Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind

dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

### **Geloofsbelijdenis**

#### **Zingen: Opwekking 827 (Zie onze God) (met bovenstemgroep)**

Wie omvat de zeeën met Zijn hand,

wie gaf vorm aan elke korrel zand?

Koninkrijken beven voor Zijn stem.

Heel de schepping juicht tot eer van

Hem.

Refrein: Zie onze God,

Hij zit op Zijn troon,

laten wij Hem eren.

Zie onze Heer!

Niemand is als Hij.

Laten wij Hem eren

als Heer.

Wie vertelde Hem wat wijsheid is,

wie weerlegt Hem die de waarheid is?

Wie verbeterd Hem die alles weet,

wie doorgrondt de daden die Hij deed?

Refrein: Zie onze God,  
Hij zit op Zijn troon,  
laten wij Hem eren.  
Zie onze Heer!  
Niemand is als Hij.  
Laten wij Hem eren  
als Heer.

Refrein: Zie onze God,  
Hij zit op Zijn troon,  
laten wij Hem eren.  
Zie onze Heer!

God, U troont voor eeuwig!  
God, U troont voor eeuwig!  
God, U troont voor eeuwig!  
God, U troont voor eeuwig!  
God, U troont voor eeuwig!  
God, U troont voor eeuwig!  
God, U troont voor eeuwig!

Refrein:  
Zie onze God,  
Hij zit op Zijn troon,  
laten wij Hem eren.  
Zie onze Heer!  
Niemand is als Hij.  
Laten wij Hem eren

Wie verdroeg de spijkers door  
zijn vlees,  
wie versloeg het graf toen Hij  
verrees?  
Dood en zonde zijn  
tenietgedaan.  
Jezus, Redder, Hij is opgestaan!

Niemand is als Hij.  
Laten wij Hem eren  
als Heer.

Vul de aarde voor altijd,  
met Uw recht en heerlijkheid.  
Vul de aarde voor altijd,  
met Uw recht en heerlijkheid.  
Vul de aarde voor altijd,  
met Uw recht en heerlijkheid.  
Vul de aarde voor altijd,  
met Uw recht en heerlijkheid.

Zie onze God,  
Hij zit op Zijn troon,  
laten wij Hem eren.  
Zie onze Heer!  
Niemand is als Hij.  
Laten wij Hem eren  
als Heer.

**Zegen**