

LITURGIE

voor de ochtenddienst op zondag 28 januari 2024 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur	Middagdienst: 14:30 uur
Ds. J.R. Bulten	Br. B. Koerts
Schriftlezing: (HSV) Markus 10: 1-12	Schriftlezing: (HSV) Mattheüs 4: 17 - 22
Mededelingen <ul style="list-style-type: none">▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar Maurice Hulzebos en worden weggebracht door Klasina Wubs.▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen.▪ Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het thema van vanmiddag is "Psalm 8".	
Mededelingen D.V. <ul style="list-style-type: none">▪ Zondag 4 februari: Volgende week zondag, hulpverleningszondag beginnen de diensten op de normale tijden (09:30 uur en 14:30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Volgende week is de tweede collecte bestemd voor de hulpverlening.	

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 145: 3 en 4 DNP Genadig en vol liefde is de HEER

Genadig en vol liefde is de HEER.

Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer.

Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein;

zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn.

Laat alles wat U maakte voor U buigen,

U prijzen, van uw koningschap getuigen.

Laat ieder uw gezag en daden eren,

verkondigen dat U steeds zult regeren.

De eeuwen door bezit U alle macht;

uw heerschappij omvat het nageslacht.

Wie onderuitgaat, helpt U overeind;
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt.
U houdt uw handen vol ontferming open;
U zegent boven bidden, boven hopen.
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren;
zij mogen dag aan dag het leven vieren.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 121: 1 en 3 DNP (Mijn ogen kijken naar omhoog)

Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.

De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.

Wetslezing

Zingen: Psalm 119: 47 en 49 NB (Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht)

Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds
voor ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Markus 10: 1-12 (HSV)

Kindermoment

Zingen: Opw. 687 (Heer wijs mij uw weg)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Joh. de Heer 330: 1, 3, 4 (Leer mij Uw weg, o Heer)

Leer mij Uw weg, o Heer,
Leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
Leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
Dat 'k voor Uw aangezicht
Wandel in 't volle licht
Leer mij Uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,
Leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
Leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht
Vrees ik geen dood of macht,

Daar mijn ziel U verwacht,
Leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
Ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Voorbede en dankzegging

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Opw. 377: 1, 2, 4 (Wat de toekomst brengen moge)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen