

# EEN VURIG GELOOF!

DANIËL 3



NAAM: \_\_\_\_\_

Startzondag CGK Nieuwe Pekela  
9-9-2018



1  
Koning Nebukadnezar is de baas van de wereld.



2  
Alle belangrijke mensen moeten bij hem komen



3  
Hij heeft een groot gouden beeld gebouwd



4  
De koning zegt: Buig voor mijn beeld...



5  
Anders ga je er aan!



6  
En dus knielt iedereen!



7  
Iedereen..? Neel! Drie mannen blijven staan!



8  
Het zijn Sadrach, Mesach en AbedNego (hun echte namen zijn: Hananja, Misaël en Azarja)!



9  
Jaloerse mannen verraden hen bij de koning.



10  
Ik geef jullie nog één kans: kniel of sterf.



11  
Jullie God kan jullie niet redden.



12  
God kan ons wel redden! Dat geloven wij.



13  
Maar ook als Hij dat niet doet buigen we toch niet.



14  
Dood ze! Schreeuwt de koning woest.



15  
Ze worden vastgebonden en in de oven gegooid.



16  
Maar dan schrikt de koning enorm!



17  
Ze gaan helemaal niet dood!



18  
Wie is die vierde man die bij hen is?



19  
Mannen, kom er uit! Roept de koning.



20  
Sadrach, Mesach en AbedNego lopen uit de vuuroven naar de koning toe. God heeft hen beschermd!



21  
God kan wél redden. Iedereen moet dat weten.



22  
Geloven is niet altijd gemakkelijk.



23  
Maar Jezus is echt jouw Redder, daar had Hij zijn leven voor over



24  
En Hij belooft jou te helpen en dat alles uiteindelijk goed komt als Hij komt!