



Liturgie

voor de middagdienst op

zondag 23 december 2018

Eredienst, een echte ontmoeting

Voorganger: Ds. G.P.M. van der Linden
Christelijke Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1 en 2 (NB)

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Moment van stil gebed (staande)

Woord van afhankelijkheid

Groet namens God

Zingen: Opwekking 245

Hier in uw heiligdom, dicht bij de
troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te
zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met
zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het
licht
van uw aangezicht zal zien.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: - Psalm 124

- Openbaring 1: 1 - 18

Zingen: Psalm 124: 1, 3 en 4 (NB)

Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de HEER niet bij ons was
geweest,
toen vijandschap rondom was
opgestaan,
indien de HEER niet bij ons was
geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

Loof Hem die ons ter dood niet
overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van 't
graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
wou toeslaan, maar zijn strik viel van
ons af:
wij zijn ontkomen en hij greep ons
niet.

Die onze boeien slaakt, het is de HEER.

Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER.

Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.

Ons heil is in de naam van God de HEER,

die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

Verkondiging:

Eredienst, een echte ontmoeting

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Si on keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzaadigt
met alle overvloed.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 312: 1 en 3

Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,

zij kenn' erlang geen grenzen meer!

Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig', en alle talen
uw lof herhalen

Blijf door uw trouw ons zwak geloof
beschamen,
ontfermend Vader, de aard' word' één
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kindren
samen
voor eeuwig! Amen!

Kinderen komen in de dienst

Geloofsbelijdenis (*staande*)

Zingen: Psalm 116: 11 en 10 (OB) (staande)

Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan,
om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij de lof des HEREN aan!

Ik zal uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen