

Liturgie voor de middagdienst op zondag 30 december 2018
In de Christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela



Welkom

Zingen: Gezang 397: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

Stil gebed

Votum / groet

Zingen: Psalm 90: 1 en 8 NB

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult
wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen
komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Gebed voor het Woord

Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41

Zingen: Psalm 107: 12, 13 en 15 NB

Schepen, omhooggedragen
op golfslag van de dood,
zinken terneergeslagen
weer in de waterschoot.
Als zo de storm opsteekt,
hoezeer wordt allerwegen
gebeden en gesmeekt
om Gods reddende zegen!

De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en
leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons
onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.
Scheepsvolk, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dankt nu God den HEER,
Hij leidt u naar de haven.

Laat ons nu voor den HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Tekstafkondiging: Marcus 4: 35

Verkondiging over “Laten wij oversteken”

Zingen: ELB 187: 1, 2 en 3

't Scheepke onder Jezus' hoede
Met de kruisvlag hoog in top,
Neemt, als arke der verlossing,
Allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog,
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.

Zonne, biedt dat scheepj' uw glanzen,
Koeltjes, stuwt het zacht vooruit;
Golven, steunt gebed en psalmzang
Met uw zilv'ren maatgeluid.
Al staat de zee ook hol en hoog,
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.

Arme zondaar, zie de kruisvlag
Wapp'rend langs de oceaan:
Weet, de Heer is in het scheepje
Kom! neem uw verlossing aan.

Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.

Dankgebed

Collecte

Zingen: Gezang 390: 1, 2 en 3

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege
morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.

Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hogere, reiner loflied toe.

We belijden ons geloof

Zingen: ELB 413: 1, 2, 3 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
(refrein)

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
(refrein)

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
(refrein)

Zegen