

Liturgie op zondag 24 februari 2019  
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela



---

## Welkom en mededelingen

### **Zingen: Opwekking 430**

Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven.  
Want U bent de weg gegaan  
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon  
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan.  
Heer, ik prijs uw grote naam.

### **Moment van stil gebed**

### **Woord van verwachting**

### **Groet namens God**

### **Zingen: Opwekking 765**

(2x)

Uw vrede vult dit huis;  
een glimp van heerlijkheid  
daalt in onze harten neer.

Vader, kom, omarm  
wie naar U verlangt.  
Uw Geest daalt op ons leven neer.

En uw liefdeslied  
vervult ons met aanbidding.  
Uw Geest getuigt in ons.

### **Refrein:**

Wij zingen: Abba, Vader,  
U bent hier bij ons.  
Wij zijn uw zoons en dochters  
en uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd;  
één gemaakt met U,  
door het kruis dat ons verzoent.

Het hemelkoor verstilt,  
als uw zachte stem  
over onze levens zingt.

Uw genadelied  
vervult ons nu met dankbaarheid.  
Uw Geest getuigt in ons.  
(Refrein)

### **Gebed om de Heilige Geest**

### **Schriftlezing**

**Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan.**

### **Zingen: Opwekking 502**

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,  
in uw nabijheid wil 'k zijn.  
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,  
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

## Verkondiging: Jesus 1.0

### Zingen: Herstel mijn eerste liefde

Vader, in de hemel  
die zoveel om mij geeft  
dat u in uw genade  
uw zoon gegeven heeft  
dank u voor uw liefde  
uw eindeloze trouw  
dat ondanks al mijn falen  
u zegt ik houd van jou

De drukte van het leven  
trok mij met zich mee  
De liefde die vervaagde  
de passie die verdween  
Ik was u niet vergeten  
maar nam de tijd niet meer  
om in uw woord te lezen  
bij u te zijn o Heer

Vader, in de hemel  
met eerbied vraag ik nu  
of u mij wilt vergeven  
Ik kan niet zonder u

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor u  
want ik wil van u houden  
nog zo veel meer dan nu  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor u  
want ik wil van u houden  
nog zo veel meer dan nu  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan

Dank u voor uw liefde  
uw eindeloze trouw  
Vader ik wil zeggen  
dat ik zoveel van U houd

### Dankgebed

### Inzameling van de gaven

**Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk.**

### Zingen: Opwekking 764

U zult altijd voor ons strijden;  
U hebt steeds uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap:  
Heer, U draagt de zegekroon,  
U, mijn helper en beschermer,  
U, mijn redder en mijn vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor uw troon.  
Waar U bent, verstillt de onrust,  
want U draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

### Refrein:

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
U bent Jezus, de Messias,

die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn  
lied.  
(Refrein)

(4x)  
Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,  
maar U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon.  
(Refrein)

### **Geloofsbelijdenis**

#### **Zingen: Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen  
wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
(Refrein)

Heer, vol geduld toont U ons uw  
liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven  
zingen;  
tienduizend redenen tot  
dankbaarheid.  
(Refrein)

#### Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht  
vermindert,  
mijn adem stopt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven  
zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
(Refrein 2x)

### **Zegen**